

Aart Bark

From the Past to the Present for the Future

1200

kostelijke limericks

voor

jong en oud

gerangschikt onder de volgende
codenamen



1200
kostelijke limericks
voor
jong en oud

National Library of Australia

ISBN: 0 949384 86 0

©Aart Bark

**Cattai School of Aart
The 3Rs The Professional Way**

25 Reedy Road Cattai 2756

NSW Australia

Tel:+61 2 45 728 568

www.bark3rs.com

Woord vooraf

De limericks zijn ook opgenomen in
“Zó leer je lezen en schrijven” deel 2.

In dat boek zijn ze geschreven om de **leesvaardigheid** van Basisschool leerlingen te bevorderen. De rijmende zinnen, bekende plaatsnamen en beroepen alsmede de eenvoudige spreektaal zijn uitermate geschikt om die functie te vervullen.

Vele eigennamen zijn van medeleerlingen die op de Zeevaartschool te Den Helder zaten(1947-1949).

Uiteraard hebben zij niets met de tekst te maken; ze zijn gebruikt uit een soort nostalgie. Helaas zal de kreet, “Zijn we er nog?” tijdens het jaarlijkse cabaret nu slechts door enkelen beantwoord worden.

Zonder de **Woordfamilies** in bovenstaand boek-onder de naam **Spelefoonboek** op de DVD -zou het menselijk bijna onmogelijk geweest zijn om 1200 limericks te schrijven waarin zoveel rijmende woorden voorkomen.



Aap



De moeder van Jantje vroeg de tandarts waarom ze 80 niet 20 euro moest betalen om een stuk kauwgum uit z'n holle kies te halen.

De man antwoordde, "Toen Uw zoontje harder begon te peeuwen dan twee brullende leeuwen, liepen drie klanten weg die ik niet meer kon achterhalen."

Een duizendpoot zat te klagen waarom hij zoveel poten nodig had om hem te dragen.

En zei, "De helft zou meer dan genoeg zijn vooral als ik ook nog doe aan de slanke lijn en alleen maar eet op halve dagen."

Scheidsrechter Fluitsignaal floot net zo mooi als een nachtegaal.

Hij gaf net zoveel gele kaarten als de koekjes die kinderen kregen met Sint Maarten. Af en toe ging een speler met een rooie aan de haal.

Buschauffeur Gaspedaal reed de streekbus tussen Sassenheim en Bloemendaal.

Hij had net z'n rijbewijs gehaald nadat hij 20 keer had gefaald. Tijdens de eerste rit kreeg hij al een proces verbaal.

De vrouw van boekhouder Sidderaal
was onderhevig aan een ietwat vreemde kwaal.

Ze droomde iedere nacht dat er een monster zich onder haar
bed verschool

en ging uiteindelijk naar een psychiater in Hogeschool.

Hij zei, "Uw probleem verdwijnt als ik de poten van Uw bed
afhaal."

De eigenaar van een luxueuze modezaak
had de neiging om klanten te benadelen voor een knaak.

Eindelijk had iemand het in de gaten
maar wilde er beslist niet over praten.

Na een maand stond de eigenaar failliet op straat.

Een Barendrechtse smokkelaar
handelde eens per maand in gestolen goed en smokkelwaar.

Hij had de buit opgeslagen in een spelonk
die droog was maar toch wat stonk.

Hij leverde het bestelde dus verpakt in mottenballen op een
brancard.

Manus Maanzaad stopte met varen
na vijfenveertig jaren.

Hij had de zeelucht van alle oceanen geroken
en was maandenlang van vrouw en kind verstoken.

Nu kwam hij eindelijk tot bedaren.

Als de zon hoog aan de hemel staat
zie je haar nooit op straat

want spichtige Ditte

kan niet tegen de hitte.

Zij zit dan bij een koelend apparaat.

Een nudiste raakte verstrikt in een rol prikkeldraad.
Ze durfde niet om hulp te roepen vanwege het gebrek aan een gewaad.

Zij werd toen nogal prikkelbaar
vooral bij de gedachte aan een extra dag in het
schrikkeljaar.

Ze had geen stoute schoenen dus ook geen rijp beraad.

Een gravin vergezeld door haar slavin, een Jodin, een godin
en een heldin reisden per bus naar Java
om een vulkaan te zien en de lava.

Ze zaten allen voorin

toen hun weg versperd werd door een leeuwin.

Alleen de heldin bleef kalm want zij woonde aan de Costa Brava.

Twintig baldadige Aziaten
kwamen uit alle hoeken en
gaten

en bestookten twee
Amerikaanse soldaten
met rijpe en rotte tomaten,

toen die midden op straat
stonden te praten.



Hoewel zij daar stonden zonder geweren,
konden zij toch het hoofdkwartier alarmeren.

Ze hoefden alleen maar naar hun horloge te kijken
om de generaal te bereiken.

Na drie minuten zouden de belagers nooit meer huiswaarts
keren.

Groene huisjes aan de kade,
toeristen met koek en limonade.

Een schip in de haven,
zo zwart als honderd raven,
keurig afgemeerd zonder enige schade.

Een aardvark in Zuid-Afrika
verslikte zich in een Afrikaanse paprika.
Het ding was al maanden oud,
net zo droog als een stok zoethout
of een Inca mummie in Zuid-Amerika.

Alie Aalscholver verkocht gestroopte hazen.
Dat zal niemand verbazen
want zij stond bekend als een sluwe feeks,
tachtig jaar oud of daaromstreeks.
Toen zij negentig werd, nam de politie haar eindelijk te grazen.

Arie Braadworst hing zijn fietstas aan de bagagedrager
en reed vliegensvlug naar de slager.
Hij moest een half pond kaantjes halen,
zijn moeder zou het aan het eind van de week betalen.
Omdat hij iemand omver reed, stond hij voor een aanklager.



Gerard Garnaal woont in
Groenendaal.
Hij zit nooit in de zon, zijn
gezicht is dus vaal.
Hij slaapt overdag en werkt
bij nacht
als een waakzame
nachtwachter.

Laatst verloor hij al zijn haar en lijkt dus veel op een vandaal.

Baart Malieveld heeft een schoenenzaak
met dure Italiaanse modellen, dus geen namaak.
Laatst kwam een jongen om een voetbalveter,
de arme ziel wist gewoon niet beter.
Vrouw Malieveld schold hem uit want zij is een draak.

Jan Rakers had boodschappen voor zijn moeder gedaan en ging terstond weer op huis aan.

Hij keerde terug
via de vertrouwde voetgangersbrug
totdat hij een gevaarlijk uitziende hond zag staan.

Mijn schoonvader hield van zonnebaden maar natuurlijk niet bij vijfenveertig graden.

Dan bleef hij liever binnen
om een andere bezigheid te verzinnen;
meestal het opruimen van laden.

Het vroom dat het kraakte;
al het bootverkeer staakte.

Nooit eerder daalde het kwik zo snel;
zelfs het hete kraanwater kwam in de knel.
Een sneeuwbal was al ijs eer die je raakte!

Arie van Aalten was hoofdmachinist op de grote vaart.
Op een dag liep hij naar de brug om te kijken op de zeekaart.

De eerste stuurman zag hem turen,
niet slechts twee minuten, maar zeker enkele uren.
Plotseling zette Arie de telegraaf op stop en lachte zich een apenstaart.

Een makelaar uit Alkmaar
kocht in Algerije een bazaar
want hij had geen vastgoed meer te
koop.

Nu verkoopt hij limonadesiroop
en allerlei ander etenswaar.

Dictators zijn altijd in de waan
dat ze eeuwig blijven bestaan.

Het is natuurlijk waanzin om zo te
denken,
zelfs als je bediend wordt op je wenken.
Er komt een eind aan ieder staatshoofd en onderdaan.



Een havenarbeider wilde zijn vrouw verlaten,
zelfs haar gesmeek kon niet baten.

Zij verstopte al zijn kleren
hetgeen hem niet kon deren.

Ze verstelde nooit, ze zaten dus vol met gaten.



De regisseur van een marionetten-
theater

bewaarde de poppen op sterk water.

Tien minuten vóór hun optreden
moest zijn vrouw ze afdrogen en
aankleden.

Vorige week ging de voorstelling niet
door; ze hadden een kater.

Onze tamme steenarend

is naar mijn grootvader vernoemd en heet dus Barend.

Op zekere dag was hij steenkoud,
niet zo vreemd want hij is stokoud.

Toen de zon verscheen, was hij weer welvarend.

Ik heb de hersenen van mijn moeder, de werklust van mijn
vader

want die werkte net zoveel als een eskader.

De HBS directeur zei; “ Je hebt toch laten zien dat je het
kan

ondanks de grappen en grollen met Jan en alleman.”

Op latere leeftijd denk je daarover wel eens nader!

Een beëdigde vrijmetselaar

was het hoofd van de vrijmetselarij in Alkmaar.

Als hij metselde voelde hij zich als een vogel zo vrij
met zijn kleine troffeltje en zwarte aktetas erbij.

Helaas kwam het kasteel waar hij aan werkte nooit klaar.

Een armzalige loopgraaf van adel
ging nooit te paard want hij had geen zadel.
Hij liep iedere dag wel dertien kilometer
met een teller aan zijn veter.

Op zekere dag werd hij een doodlopende loopgraaf want hij
verslikte zich in een dadel.

Bokspringen deden wij graag.
Sommige kinderen waren een
beetje traag;
zij strandden dan op ruggen
die zij niet konden
overbruggen.

De bok moest dan omlaag.



Bij ons in de straat woonde meester Adelaar
die nooit rondliep zonder zijn sigaar.
Hij had vaak andere dingen aan zijn hoofd
zodat de peuk ongemerkt was uitgedoofd.
Hij was altijd geheid voor zessen klaar

Een eigenwijze sprinkhaan uit Oostzaan
wilde steeds maar hoger gaan.
Uiteindelijk lag hij uitgeput in het hoge gras verscholen;
hij had een klap gekregen van een windmolen.
Dat was het eind van de sprinkhaan.

Aart Lazerus wilde stoppen met varen;
hij had genoeg van orkanen en andere gevaren.
Hij kocht een enkele reis om naar huis te gaan,
ergens tussen Castricum en Westzaan.
Zijn krot was helaas gesloopt na al die jaren!

Een Batavier monsterde aan voor een reis op de Batavia
Hij sliep tussen lage dekken van hout uit Scandinavia.

Op een nacht raakte de Bark in een penibele positie;
de Batavier belde toen de Brandweer en de Politie
en verzond tevens een schietgebedje naar zijn vrouw
Flavia.

Op zekere avond wilden drie Slovaken
zich in Apeldoorn gaan vermaken.

Tijdens een spektakel bij een orakel
bleken hun tentakels een groot obstakel.
Een gevangenisbewaker liet ze 's morgens vroeg ontwaken.



Een Egyptische Egyptenaar
ging naar Vlissingen op zoek naar een
vishandelaar.

Hij wilde een zwaardvis bestellen
om er zijn zwager mee te kwellen.
De man bedreigde zijn zuster met een
kandelaar.

Een kunstenaar uit Wassenaar
verkochte zijn kunstjes kant en klaar.
Hij hoefde ze alleen maar te presenteren
aan een zaal vol dames en heren.

Nu is hij oud en rijk maar halfgaar.

Aagje Deken kocht haar petekind een stokpaardje
want de jongen had zijn hobbelpaardje al een jaartje.

Zij bestelde ook een nieuw hoofdstel,
de vorige was kapot in één tel
Omdat hij jarig was kreeg hij ook een taartje.

Maartje Staartbeen zat in het bad toen een vliegende schotel haar raakte;

zij was ongekleed en dus een naakte.

De Marsmannetjes trokken haar aan boord,
maar van hun taal verstond zij geen woord.
Ze leken doofstom toen zij braakte.

Meneer Dornseiffer op de Zeevaartschool was ontzettend kwaad
en stuurde de hele klas op straat.

Zijn favoriete gummetje was gestolen,
Jan van Buuren had het in zijn griffeldoos verscholen.
Niemand wilde hem verraden; je weet wel hoe dat gaat.

Frits Doodeheefver wilde met vakantie gaan
maar was nogal ontdaan
toen het niet door kon gaan.

Zijn oma
lag in een coma;
hij moest dus naar het
ziekenhuis op de
Amstellaan.



Aziaten hebben vele ledematen;
zelfs een kind heeft dat in de gaten.

Er kan veel kapot gaan aan die dingen,
vooral als zij er vreemd mee om gaan springen.
Als ze voorzichtig zijn, worden zij soldaten.

Bram Braam wil een nieuw scheerapparaat
omdat zijn oude niet meer zo goed gaat.

Helaas is Bram niet zo rijk;
hij woont namelijk in een achterstandswijk.
Nu plukt hij ieder haartje met de hand uit zijn gelaat.

Janus Tilanus kocht een speelautomaat met zijn Limburgse kameraad.

Meestal zaten ze ermee in Maastricht naast het Bejaardentehuis Avondlicht en ook wel eens in de Amsterdamse Kalverstraat.

Adriaan en Adriaantje kochten de nieuwe kampeerwagen die zij in de etalage hadden gade geslagen.

Het mini hotel had van alles erop en eraan; ideaal dus om ermee op reis te gaan.

Zij gingen echter zo hard van start dat zij niet eens de politie zagen.



Een langharige voetbalvandaal kreeg een onvoldoende voor de Nederlandse taal.

Hij kon alleen maar vloeken en schelden zodat anderen het moesten ontgelden.

Uit protest schoor hij zich kaal.

Een arme onderdaan in Milaan wilde er vandaan om naar Het Vaticaan te gaan.

Onderweg kwam hij een oude non tegen want naar Rome leiden alle wegen.

Na een jaar was hij kapelaan.

Een negenennegentigjarige Hongaar wilde ouder worden op de evenaar.

Hij huurde toen een helikopter, want niemand anders stopt er.

En zo werd hij honderd jaar!

Baron van Amersfoort had een rijk bestaan
met tientallen bedienden en een oprijlaan.

Op een dag werd hij plotseling ziek,
dus niet zoiets als periodiek.

Helaas zullen wij hem nooit meer voor het raam zien staan.

Mijn zwager woont naast
de uiterwaarden van de
Waal;
hij is zo glad als een
sidderaal.

Al zou je een been
breken,
dan nog zou hij niet
met je spreken.

Hij heeft vast een
maagkwaal.



Een gierigaard ging met vakantie voor een jaartje
en kocht op het station het goedkoopste kaartje.

Hij ging van Zuid- naar Noord Amerika,
ging niet met een vrouw uit, maar wel haar achterna,
want hij had een aardje naar zijn vaartje.

Een eigen baas in Kerklaan
zou op een mooie dag uit vissen gaan.

Hij huurde een bootje
en roeide van 't ene naar 't andere slootje.

Jammer dat zijn hengel in de schuur was blijven staan.

Alie Avondmaal uit Oldenzaal
werd zo langzamerhand helemaal kaal.

De haren zaten zo losjes,
dat ze uitvielen bij bosjes.

Zij kocht een pruik als antwoord op haar harenkwaal.



Een waardige pelikaan
stond aan de oever van de Zaan.
Hij dook in het zilte nat,
omdat er een visje in de modder
verscholen zat.
En zo bleef de pelikaan bestaan.

Een knaap uit Rapenburg is een gladdekker
en niet veel waard;
een kruimeldief met een vieze baard.
Hij steelt, hier een tassie
en daar een jassie.

Toch is hij net zo moeilijk te vangen als een aal bij de staart.

Een adellijke alleenstaande uit Schagen
kon niet geloven wat haar ogen zagen.
Een naakte zeemeermin op het strand
met een volleybal in haar hand!
Zelf had zij altijd een badpak gedragen.

Een Italiaan kocht de baviaan
die hij in de krant had zien staan.
Toen zij samen pinda's en noten gingen kopen
besloot de lelijke aap plotseling weg te lopen
achter een vrouw aan met een banaan.

Heel vroeger in Zwaag
was er eens een muizenplaag.
De mensen klaagden steen en been
omdat hun voedsel razendsnel verdween.
Zij zaten te wachten op een sterke windvlaag.

Een inbreker in Koog aan de Zaan
bleef plotseling stokstijf staan.
Door een blaffende herder
kon hij echt niet verder.
Ik weet niet hoe het hem daarna is vergaan.

Vele mensen beweren dat God bestaat.
Als ik zeg dat het niet zo is zijn ze beledigd of worden kwaad.
Ze zeggen dat hij in de hemel woont
ofschoon hij zich nog nooit heeft vertoond.
Vanwege de sanering is er geen godin meer waarmee hij uitgaat.

Klaartje Aardappelpuree werkte op de eerste etage;
daar liep ze al tien jaar stage.
Het begon haar zo de keel uit te hangen
dat zij een week rondliep met verrekte wangen.
Nu is zij mannequin in de etalage.

Een drogist in Ter Aar
had een middeltje tegen staar.
Twee druppeltjes per dag
totdat je weer beter zag.
Je moest terug komen na een
jaar.

In de dierentuin zijn kleurige
papegaaien,
wilde tijgers, leeuwen en
gehaaide haaien.
Ofschoon zij altijd op
voedsel loeren,
mag men ze beslist niet
bijvoeren
en al helemaal niet aaien.



Klaas Kaaskop uit Naarden
kon nergens ter wereld aarden.

Hij had tevens een vreemde manier van doen;
hij gaf namelijk iedere vrouw op straat een zoen.
Op latere leeftijd verkocht hij gashaarden aan bejaarden.

Het mannetje op de maan
zoekt al eeuwenlang een baan.

Helaas zijn er geen fabrieken
noch verpleeghuizen voor zieken.
Hij blijft dus op de werklozenlijst staan.

Met een uitgedoofde vulkaan
was het met uitspuwen gedaan.

De grote krater
stond later zelfs vol water;
drie keer zoveel als in de Jordaan.

De vader van dominee Aris is notaris
met een benijdenswaardig hoog salaris.

Zijn huis is torenhoog
heeft een goed dak en blijft dus
altijd droog;
net zoiets als de Brandaris.

Een deurwaarder klopte tijdens een
orkaan
bij een wanbetaler aan.

De deur waaide vanzelf open
met een snelheid van wel honderd knopen.
De man keek toen dus heel ontdaan.



In het Huis van Bewaring
krijgen de veroordeelden alleen maar zoute haring;
geen Hollandse nieuwe,
gekaakt en zonder kieuwe
maar slachtoffers van een aanvaring.



Kinderen houden van kattenkwaad;
dat is gezonder dan zich te verslikken in
een visgraat.

Zij zullen de kat de bel aanbinden
zonder dat je ze kunt vinden;
ze zijn immers tot alles in staat.

In een tehuis voor oude van dagen
wilde Alie Haarwater een vleermuis
verjagen.

Het ding hing aan het behang
vlakbij de uitgang.

Alie ligt nu opgebaard op twee schragen.

Knaagdieren houden van knagen;
ze hebben een bek met scherpe zagen.

Laatst vrat er één onze halve divan
net aangeland vanuit Taiwan.

Mijn moeder zat toen steen en been te klagen.

Aafje Aardbei lust alleen maar pindakaas;
mijn broer vindt dat ontzettend dwaas.

Hij had haar nooit moeten trouwen,
er zijn toch genoeg andere vrouwen!

Maar ja, met de broek aan is zij de baas.

Stuurman van Raalte stond te slapen;
de uitkijk lag op apegapen.

Een potvis roerde zijn staart
en veegde de hele sleepboot van de kaart.

Een strandjutter kon toen de rotzooi oprapen.

Jan van Schaffelaar
waande zich een adelaar.

Hij was dus dol op vlees
en had geen hoogtevrees.

Hij sprong van een toren als een martelaar.

Een kaketoer uit Panama
vloog op zekere dag richting Canada.

Onderweg kreeg ze hartklachten
en streek dus neer om op de dierenarts
te wachten.

Die kon niets doen, dus nu vertoeft ze in't Walhalla.

Een familie Spaanse Spanjaarden
konden niet aarden in Naarden

en verhuisden toen naar Dieren
waar ze begonnen te vechten met stieren.

Omdat het gevaarlijk is, werden ze nooit bejaarden.

Op plezierschepen, in hotels en winkelcentra
draaien ze steeds dezelfde platen, vaak van Frank Sinatra.

Ik word ook zo langzamerhand gek van Amazing Grace
en verlang dan terug naar de verhalen van Abdulla, Hassan
en Ome Kees

die je op zondag kon beluisteren zonder elektra.



Het was al mooi weer eind Maart;
twee jongens roeiden toen bedaard hun schuitje in de
Nauwernase vaart.

Het was nog te vroeg voor rietsigaren,
het water te koud om in te zwemmen maar niet om op te
varen.

Ze hadden geen erg in de donkere wolken en vergaten dat
“Maart roert zijn staart!”



Ouwe Portugezen brengen de dag door op
straat
of het nu regent of de zon aan de hemel
staat.

Ze praten veel; de vaak vurig gesprekken
schijnt een soort van saamhorigheid op
te wekken.

Om de wereld te veranderen zijn ze te laat!

Thuis hebben ze niets meer te zeggen,
de tijd is voorbij om iets te overleggen.

De kinderen zijn getrouwd of gescheiden,
de vrouw hoeft dus alleen maar het avondmaal te bereiden
en oude koetjes en kalfjes uit de sloot te dreggen.

In Palermo staan auto's dubbel geparkeerd en op hoeken van
straten

omringd door rotzooi en volle industriële vuilnisvaten.

In het Postkantoor zit of sta je uren lang,
in de bus stapt men uit via de ingang.

Over een niet gegeven strafschoep staan Italianen nog wekenlang
te praten.

Een Aziatische Aziat reisde naar Guatamala
met een kangoeroe en een koala.

Het knuffeldiertje eet echter alleen Australische blaadjes
speciaal bestemd voor zichzelf en haar maatjes.

Het werd dus een begrafenis, niet een tentoonstelling bedoeld
als Gala.

Een bejaarde Marokkaan
bleef midden op straat stilstaan.

Hij begon te schreeuwen in het Marokkaans,
een taal die wel iets weg heeft van steenkolen Zaans.
Toen reed een bromfiets tegen hem aan.

Abe Avezaat vond s'avonds laat
een ouwe kookplaat op straat.

Aanvankelijk wist hij niet wat hij
ermee moest doen;
het gevaarte was oud en nog van
toen.

Plotseling werd het heet; het was dus
nog in goede staat.



De Standwerker

“**Die** luisteraar daar achteraan,
ik heb U daar een half uur zien staan.

Ik moet toch wat verdienen;
haal mij maar een bak koffie, het is bij tien;
zwart en zonder suiker bij de Vergulde Haan!”

Rinus Rentenaar in Bredelaar
was bezig aan het borstbeeld van een tovenaer.

Jammer genoeg was de man slecht bij kas,
ofschoon hij heel vermogend geweest was.
Toen het kunststuk eindelijk te pronk stond, verdween het
zomaar.

Een piloot uit St Maarten moest een noodlanding maken;
zonder daarbij in paniek te raken

want hij had twaalfhonderd passagiers aan boord.
Gelukkig landde hij ergens ongestoord
zonder ze zelfs te ontwaken.

Een halsstarrige bromfietsfanaat
ging weer eens te hard en viel toen op zijn gelaat.
Nu bromt hij met een kunstarm;
tijdens ieder jaargetijde is die dus koud noch warm.
Het zal niet lang meer duren eer de goeie er ook af gaat!

Het paard van Sjaan Levertraan
schoot als een pijl uit de boog onder haar vandaan.
Omdat het zadel nog niet vast zat
ligt zij nu op de natte grasmatt,
en haar snipperdag is naar de maan!



Madeira is een uitgedoofde
vulkaan
die twintig miljoen jaar geleden is
ontstaan.

De oude straatjes zijn met
witte-en zwarte keitjes
geplaveid,

het resultaat van geduldige handarbeid.
Een paradijs omringd door de Atlantische Oceaan.

Karin Zeedorp uit Suriname werkte in de reclame
totdat zij in dienst trad als tweede hofdame.
Zij had speciale lessen genomen
om bij een koningin in een goed blaadje te komen.
Na tien jaar was zij een hele bekwame.

Een te dikke Amerikaan
wilde te haastig van zijn stoel opstaan.
Toen hij uitgleed
kwam hij languit terecht op het vloerkleed.
Hij hoefde dus niet meer naar bed te gaan!

Een grote, zwarte kater
sprong pardoes in een doopvont vol wijwater.
De grote schaal van koper
was een geschenk van Johannes de Doper.
Des duivels was de pater!

Als je wilt leren lezen, gebruik dan niet plaatjes
ondanks de mooiste en de commerciële praatjes.
Leerkrachten hoeven niet afgestudeerd te zijn in de letteren
en moeten vooral niet staan te kwetteren.
Zij gebruiken het boek van Bark met hun jonge maatjes.

Sarie Marais woont nu ver van mij vandaan;
zij is twee jaar geleden weggegaan.
Ik zal haar nooit meer ontmoeten,
stuur dus maar een kaartje met de
groeten.
Zij woont nu waar de groene doornbomen
staan.

Waar haalt men toch het idee vandaan
om te gaan roeien over de oceaan.
Het is tijd verknoeien
en je huid laten verschroeien.
Afgezien van een nachtboot vol graan.

Fokke Kingma wilde zijn hachje wagen
met het springen op een boerenwagen.
Als geraakt door een toverstafje
veranderde het paard zijn eentonig drafje
om hem wat op te jagen.



De vuilnismen in Heerhugowaard had zich nog nooit verslapen; in zijn beroep is dat het beste wapen.

Op een morgen voelde hij zich niet zo lekker
en hoorde zelfs niet het gerinkel van de wekker.
Mensen moesten dus zelf hun rommel oprapen.



Gekken en dwazen
schreven vroeger hun namen op deuren
en glazen.

Nu zijn het vandalen
die moeilijk zijn te achterhalen
want de wereld is als een net met grote
mazen.

Ze zijn dus net zo laf
als liefhebbers van honden met hun
geblaf.

Rotzooi maken als niemand het ziet
met urinerende dieren tegen muren
van graniet.

Als **zij** de dupe zijn, komen ze met een gebalde vuist op je af!

Een kapelaan kreeg van een Kardinaal tien pond paling
voor zijn West-Friese bijbelvertaling.

Hij heeft ze gedeeld met iedereen in de Parochie,
van de oudste vrouw tot en met het kleinste jochie
als gevolg van een prijsdaling.

Een Haarlemse misdadiger
werd in plaats van aardiger steeds kwaadaardiger.

Hij leegde banken en brandkasten
en verdonkeremaande diamanten van badgasten.
Dat niemand het merkte was nog merkwaardiger.

Thea Tesselschade bestelde een glaasje limonade
en een hazelnootreep van Verkade.

De kelner bracht het gevraagde
en vroeg alsof hij haar uitdaagde;
“Is er nog iets anders van Uw gade?”

In grote steden is het de gewoonte honden vroeg uit te laten;
slapende bewoners krijgen dan te laat in de gaten

dat hun pui en portieken
naar pies gaan rieken,
om maar niet eens over poep in park
en zandbak te praten.

Makkers staakt Uw wild geraas;
Sinterklaas is vandaag in Jutvaas
met wel tien zwartepieten.

Je kunt dus volop van hun komst
genieten.

In plaats van de gard, verdwijn je in
de Maas.

De rattenvanger van Hamelen
was bezig alle kinderen te verzamelen.

De Burgemeester had hem niet betaald
voor de ratten die hij had weggehaald.

De laffe inwoners deden niets anders dan stamelen.

Een profvoetballer uit Aken
ging naar Zuid-Afrika om een doelpunt te maken.

Op de terugweg zat hij klem in het verkeer;
kon dus heen noch weer.

Hij was niet te genaken!



Pater Paasfeest woont in Vaassen.

Op een dag ging hij naar het huis van Jan Klaassen.

Katrijn zei dat Jan niet thuis was

en naar de Hema was gegaan voor een nieuwe stropdas.

De pater stond dus voor Janklaassen.

Klaas Jan deed de administratie
voor een patat organisatie.

Hij hield de prijs van de piepers bij;

de duurste schoof hij opzij.

Dat was zijn hele prestatie!

Een rokkenjager uit Breda
liep een jonge dame achterna.

Omdat zij niets van hem wilde weten,

keek hij als door een hond gebeten.

“Van zulke mensen gaan er dertien in een dozijn,” zei haar papa.



Een wat oudere gorilla uit
Manila
wilde sjansen met een jonge
zebra.

Hij ging met haar
aan de haal
zonder iets te
verstaan van
haar zebra taal.

Zij begon te huilen want ze wilde terug naar haar mama.

Een zakenman uit Interlaken
verkoopt alleen maar dingen die hem rijker maken.

Soms is het boter, dan weer margarine.

Soms is het stookolie, dan weer straaljagerbenzine.

Af en toe is het zelfs haaienkaken.

“Ramen dicht!” bulderde Gerrit Zijlinga
tegen Gerrit van Altena.

“Mensen zijn nooit van de stank, wel van de kou dood
gegaan!”

Dan pas begon de les hoe je schepen moest laden met
stukgoed of graan,
dat rechts voorrang heeft en dat je op ijsbergen moet letten nabij
Alaska.

Maaïke geeft haar paard papaver
in plaats van klaver of dure haver.

De hengst kan er niet goed tegen
en kan zich bijna niet meer bewegen.

Hij ziet er uit als een kadaver.



Onze tamme papegaai
is dol op taaitaai.

Met Sinterklaas
begint dus zijn wild
geraas
met een akelig gekraai.

Onze leraar meneer
Rekenaar

moest met spoed naar het ziekenhuis in Langeraar,
om aan zijn wiskundeknobbel geopereerd te worden.

Zijn krijtje vulde vele borden
maar alles was beslist onleesbaar.

Een Afrikaan uit Mali
moest zich melden aan de balie.

Hij had bijna een vrouw doodgestoken
toen hij haar op straat had zien roken.

Hij hoefde niet de nor in, maar kreeg wel op zijn falie.

Take Takema zou voor twaalf knaken
een dubbele salto op het ijs maken.

Hij was nog maar halverwege
of hij droomde al van een nog grotere zege;
om het voor twintig te doen op hoge daken.

Een sluiswachter stond op het punt de sluisdeuren open te
draaien

net toen er een hele sterke wind kwam aanwaaien.

Hij likte zijn vinger om te kijken waar die vandaan kwam
- van Blaricum of Zwammerdam-
terwijl de snel aankomende schipper naarstig stond te zwaaien.

Een rijke oliemagnaat
liep heen en weer in de Bahreinstraat.

Toen een Surinamer vroeg; “Kan ik U misschien helpen?”
stonden zijn oren omhoog als schelpen.
Hij wist noch van de kous noch van de naad.



Aart met gasten uit Argentinië en Equador

Noot



Limericks

Kruidenier Weegschaal wilde zijn zaak verkopen
want zijn zonen waren weggelopen.

Hij plaatste een advertentie in de krant
maar de volgende dag stond de winkel in brand.
Gelukkig was hij verzekerd en kon dus een andere kopen.

Een visboer stond paling te roken,
z'n ogen waren dus wat ontstoken.

Hij begon te wrijven
ofschoon iedereen weet dat je van die dingen af moet blijven.
Na tien minuten viel de paling neer in verschroeide moten.

Grensrechter Vlaggestok had zich te veel uitgesloofd
en was bijna uitgedoofd.

In zijn bijzijn
gingen wel honderd ballen over de zijlijn.
Gelukkig hield hij een koel hoofd.

Frederik Fluweel ging een week naar de tropen
en belde een taxi om een kaartje te kopen.

De chauffeur zei dat de standaard prijs 20 euro was
maar dat hij niets hoefde te betalen voor z'n zware aktetas.
Frederik zei, "Neemt U de tas dan maar, ik ga wel lopen."

Een oude vrouw uit Eindhoven
stond de hele dag peren te stoven.
Het werd eigenlijk een obsessie
na de vooroorlogse depressie.
Op zekere dag donderde een hele pan ondersteboven.

Grote steden als Palermo
of zelfs Paramaribo
hebben hetzelfde bezwaar;
de auto's staan namelijk op het trottoir!
Als je op straat wil lopen, neem je risico.

De beeldschone dochter van een koning
hield ontzettend veel van honing.
Zij vroeg zich af of het zou lonen
om in een bijenkorf te wonen.
Haar vader zei: 'Nee, ik geef je wel een betere woning'.

Opa en oma lieten al hun kinderen dopen
omdat het afkoelde in de tropen.
Geen van allen bleek echter in god te geloven
ondanks dat de pastoor hen het eeuwige leven bleef
beloven.
Geen van allen werkte voor een baas; zij verdienden hun geld
met stropen.

De noodhulp van de plaatselijke doodgraver heet Vlo;
zij wil alles hebben voor de prijs van een jojo.
De meeste winkeliers hadden daar iets op tegen,
vooral toen zij iedere doos begon te wegen
en de vette rand afbeet van een fricandeau!

Truus de Kippendief zat als kind op de Mulo
in de buitenwijken van Paramaribo.
's Nachts stal ze kippen van burens
als die in bed lagen en niet stonden te gluren.
Ze werd dus nooit ontboden op Het Loo!

Flora Oosterhuis vertrok wanhopig naar het noorden
na een serie afschuwelijke moorden.

Haar leven werd net zo onzeker
als het winnen van een voetbalkop.

Zij bereikte haar doel niet want alle treinen ontspoorde.

Ten oosten van Schoonhoven had het al wekenlang gegoten;
alle dakgoten zaten vol en ook de sloten.

Het land dreigde te overstromen.

Iedereen zocht een hoger onderkomen
of roeide weg in boten.

Onze kleine koter
hield van roomboter.

Hij smeerde te veel op koek en boterham;
het hek was van de dam.

Gelukkig niet meer want hij is nu wat groter.

Een bootsman uit Eindhoven
stond op het punt zijn vrouw te beloven
te stoppen met varen

om de goede vrede te bewaren.

Hij zou dan beginnen met de verkoop van hoognodige alkoven.

Omdat zij hem bedroog, had hij weer het ruime sop gekozen;
kwam alleen thuis met tussenpozen.

Toen hij te oud werd om te varen
verdween hij van de woelige baren.

Hij hoefde nooit meer boten leeg te hozen.

Een musicus uit Boekelo
gaf zijn hobo af bij een depot in Bordeaux
en nam toen plaats achter een bureau
dat zijn oom hem had gegeven als cadeau.

Vervolgens begon hij te werken op het niveau van het plateau.



Een gelovige in Wervershoof
was een aanhanger van het Joodse geloof.
Hij had zich met bidden zo uitgesloofd
dat hij eruitzag als verdoofd.
Hij merkte zelfs niet meer dat men hem verschoof.

Een Tirolse vrouw uit Tirol
kocht op het Centraal Station een editie van Het
Parool.

Zij ging met de krant omhoog
naar het perron voor de Koog.
Daar schrok zij zich dood toen zij bedreigd werd door
een Mongool.

Tijdens een spookachtige cycloon
begonnen zelfs de sloomsten te schreeuwen met veel
vertoon,

hetgeen niet gaf;
want na twee tellen waren zij bekaf.
Zij volgden synchroon hetzelfde patroon.

Een beroemde tenor
ging er met een ander z'n vrouw vandoor.
Hij hield meteen op met zingen
omdat zij meeinging met twee vierlingen.
Bij Feyenoord werd hij toen midvoor.

Een straaljagerpilot kwam terecht in een moddersloot
toen hij de landingsbaan voorbijschoot.
Kikkers kwaakten
omdat zij in paniek raakten.
Dat doen ze altijd in geval van nood.

Nora Moorkop had koolzwarte ogen.
Zij trouwde een vrolijke gozer om zijn groot vermogen.
Hun nieuwe huis kwam echter nooit klaar;
zij leefden sober en troosteloos voor tien jaar.
Hij had het grote vermogen uit zijn duim gezogen.





Een kloosterling bezocht een bedevaartsoord;
hij was vroom gekleed zoals dat hoort.
In zijn droom had hij een visioen;
dat moet je hebben voor je fatsoen.
Het verschijnsel zei; "Geloof in mij; zeg het voort!"

De moderne gestroomlijnde postbode bezorgt de post met een streepjescode.
Alle brieven glijden automatisch in de bus,
of ze nu voor je broer zijn of voor je zus.
Dat is nu de nieuwe mode.

Omdat mijn oom met een noodgang de verkeerde rijbaan koos lag hij na tien seconden bewusteloos.

De ambulance kwam toesnellen
met knipperlichten en rinkelende bellen.
Zij konden hem niet optillen; zijn lichaam was te broos.

Solomon Venlo kan niet gedogen dat zijn zoon niet rechtop loopt zoals de was die hangt te drogen.

Zelf loopt hij tien seconden recht
als je er iets van zegt,
dan meteen weer zo krom als regenbogen.

Boris Bodegraven had twintig jaar nodig om zijn bovenverdieping te voltooien door ieder oordeel in de wind te gooien.

Toen het project af was, stak een geestelijk gestoorde bloedverwant de hele zaak in brand.
Nu woont Boris in zijn duivenkooien.

Johan Noordwijk wilde zijn muur doorboren
zonder daarbij de burens te storen.

Hij had een mooi schilderij gekregen;
dat laat je natuurlijk niet buiten staan in de regen.
Het moet opgehangen worden, anders gaat het verloren.



Kolonel Hoofddorp kreeg promotie;
nuchter als hij was, toonde hij geen emotie.

Hij had jaren op de Noordpool doorgebracht
en had dus eigenlijk wel zoiets verwacht
mede als gevolg van zijn devotie.

Cora Oosterbeek vertelde ieder jaar het sprookje
van Doornroosje;
zij bewaarde het boekje zorgvuldig in een doosje.
De meisjes leerden dat zij voorzichtig moeten
zijn met rozen,
en dat bloed net zo rood is als iemand die staat
te blozen.

Trouwen met een Oosterse prins duurde nog wel een poosje.

Jo Beerepoot moest nodig zijn boerenkoolplantjes verpoten
maar het had al dagenlang buitensporig gegoten.

Je kunt het dus wel raden;
zijn tuinen waren modderbaden.
Op het hek stond toen 'Gesloten'.

Moos lag al een week onder narcose
want hij geloofde niet in hypnose.

Hij begon flink af te vallen
want hij kreeg geen schotels met bonen, stoofsla en
gehaktballen.
Ze hielden hem in leven met glucose.

Een jofele pedagoog
had zijn praktijk in een wolkenkrabber, dus torenhoog.
Patiënten konden niet met de deur in huis vallen;
zijn wachtkamer was meters boven de stadswallen.
Boven de wolken bleef het er altijd droog.

Een jonge allochtoon
speelde heel goed saxofoon.
Hij oefende van 's morgens vroeg tot 's avonds laat,
meestal in het park maar soms op straat.
Zijn leven was dus vrijwel monotoon.

Een Noorse stukadoor
at alleen maar vlees en was dus carnivoor.
Hij wilde niet meer plafonds witten
en de hele dag binnenzitten.
Hij ging toen leren voor matador.

Govert Broodmager wilde een pijl en boog kopen
voor de dodelijk roofdieren die onder zijn bomen
rondslopen.

Ze hadden al zijn waakhonden
al verslonden
eer die konden weglopen.

Gitarist Abraham Abrikoos
is volgens velen grandioos.
Zijn vingers bewegen razend snel
en komen zelden in de knel.
Hij is nog beter dan een virtuoos.

Zorba Famagusta is Cyprioot;
ongelofelijk intelligent dus bijna idioot.
Hij is geneigd om van achter naar voren te spreken
zonder fouten en gebreken;
Niemand verstaat hem dus in Akersloot.



Ver van sober

bestelde een hoveling een glühwein bij een Duitse ober.

Deze zei; 'Ik mag dat beslist niet inschenken,
kunt U niet iets anders bedenken?.'

Het is nog lang geen kerst, het is nu pas oktober'.

Een yogi -een leermeester in yoga-

zat doodstil op een looper in een knalrode toga.

Eén been in zijn nek

maar ook wel op een andere plek.

Zelf geef ik de voorkeur aan een doos met noga.

Een pastoor maakte een voetreis naar Rome;

geen snelle looper was hij, meer een slome.

Hij wilde de Paus spreken

om ideeën op te doen voor zijn preken.

Maar zo gemakkelijk gaat dat niet bij zo'n hoge ome.

Een werkeloze dienstbode veroorzaakte haar eigen dood
omdat het verkeerslicht niet op groen stond maar
op rood.

Zij ging tevens aan de haal

met een lantaarnpaal in Bloemendaal.

Ze hebben haar gedeukte auto toen maar verloot.

Een schroothandelaar kocht walnoten;

hij had er de vorige keer zo van genoten.

Hij bestelde meteen twee pond

want noten zijn hoogst gezond.

Deze keer waren ze echter in zijn verkeerde
keelgat geschoten.



Assepoester zoog de kachel schoon,

voor de arme sloof niet ongewoon.

Zij verstoorde ook de vlammenwerper

en zette het apparaat een ietsje scherper.

Toen haar zusters de kachel wilden aansteken,
kregen zij hun verdiende loon.

Een Achterhoekse jachtopziener loerde op stropers;
hij stond stiekem te wachten bij de opkopers.

Vlak voor de deur zette hij een val.

Bij de eerste de beste knal
werd er een stroper opgerold als een versleten traploper.

Een Gooise boosdoener werd de prooi van geroofde auto's
slopen;

hij kon onmogelijk zijn straf ontlopen.

Hij werd in de boevenwagen geladen;



het maken van noodsprongen werd hem sterk
afgeraden.

Omdat hij het toch probeerde, moest hij het met
de dood bekopen.

Kootje gooide vanaf zijn roeibootje
een steen tegen een oud dakgootje.

Door een toevallige windstoot
viel de bouwvallige goot in de schoot van
Kees Poot

en vandaar in het modderige slootje.

Natuurlijk was het hele zootje
naar zijn grootje!

Toch ontdeed Kees zich van zijn kleren
om het te pakken zonder zich te bezeren.

En daar stond hij dan in zijn blootje.

Een Mongool uit Mongolië
stond zijn autootje zorgvuldig te olië.

De wielen liepen een beetje stroef;
niet aan lij maar wel aan loef.

Hij was op weg naar de Strombolië.

Dennis Bergkamp

Ik zag hem zijn mooiste doelpunt scoren;
het oorverdovend gejuich klinkt nog na in mijn oren.

Hij stond op de doellijn
met achter hem een Argentijn.

Ik zag de bal van zijn rechter naar zijn linkervoet de bovenhoek doorboren.

Als de werkelijkheid eindigt begint het geloof;
er is geen grenslijn, wel een kloof.

Religie maakt gebruik van dubieuze wonderen
om goddelijke schepsels te onderwerpen, niet om ze te
bedonderen.

Een theoloog is dus niet een filosoof.

Een cycloop in Boskoop
was een ware wanhoop.

Hij had geen oren,
kon dus niets horen.

Toch werd hij filantroop.



Joke kreeg een mooie, grote
kleurdoos
want haar leven was nogal
kleurloos.

Zij zat de hele dag te kleuren
zonder een ogenblik te zeuren;
rode frambozen en een oranje
abrikoos.

Joachim lag in het ziekenhuis voor een hoognodige
metamorfose.

Hij werkte nooit, was dus een werkeloze.

Allerlei pijpjes en slangen
zag je aan zijn verdoofde lijf hangen.

Je wil het misschien niet geloven, maar zijn naam was Joachim
Trombose!

De ballorige echtgenoot van tante Toos is te beroerd om de vaat te drogen,
ofschoon het niet ligt aan zijn vermogen.

Hij zit dagenlang voor de buis,
zo stil als een muis;
heel vaak met gesloten ogen.

Kobus Doodshoofd begon een vuurtje te stoken
om zichzelf te warmen en rooie kool te koken.

Daar hij alsmaar heen en weer zat te schommelen
gebeurde het dat hij als gehyponotiseerd in slaap begon te
dommelen.
Al gauw was hij van zijn eten en leven verstoken.

Een stinkdier wilde deodorant kopen
maar het duurde bijna een week eer hij een winkel durfde
binnen te lopen
want hij schaamde zich dood voor zijn eigen stank
die hij van zijn ouders had meegekregen tegen wil en dank.
Helaas was de winkel op zondag gesloten.

Een rover gevaarlijker dan een roofvogel
zou gedood worden door een kogel,
dus niet volgens de ouderwetse routine
met een guillotine.
Helaas schoot de schutter zichzelf als gevolg van stuntelig
gegoochel.

Een loodgieter inpecteerde het riool
van een moderne Montessorischool.
Eenmaal gewend aan het duister van de buis,
zag hij niet alleen dat het niet zo gezellig was als bij hem
thuis
maar ook een zak met boerenkool.

Hugo Stoorvogel werke overdag als verkoper
en s'nachts als konijnenstroker.

Vorige week struikelde hij over een dikke boomtak
die toevallig afbrak.

Met twee gebroken poten was thuis blijven veel goedkoper.

Kopen bij de Spar is sparen bij de koop;
dat deden dus een hele hoop.

In Nieuwkoop haalde de winkelier zelf het
boodschappenboekje

en voldeed dan naderhand aan het kleinste verzoekje.

Voor de meisjes natuurlijk appelstroop.

In het leger was een majoor
die brulde als een carnivoor.

Op zekere dag toen hij in woede ontstak

gebeurde het dat één van zijn stembanden brak.

Nu is hij een sopraan in het Nonnenkoor.

Twee matrozen

hadden teveel gedronken tijdens hun verpozen.

Hun schip lag afgemeerd met vele trossen

en was druk bezig met laden en lossen.

De matrozen tuimelden van de loopplank toen zij geraakt
werden door een net met dozen.

Ruim eenderde Rotterdammertjes verlaat de school zonder
diploma;

de ex-scholieren liggen er echt niet van in een coma.

In een maatschappij van wieg tot graf,

word je goed verzorgd, of je nu dapper bent of laf.

Voor mij heeft de sfeer alleen maar een stinkend aroma.

Een bootwerker in Vroomshoop
lag altijd met zijn vrouw overhoop.
Zij liepen de hele dag te kibbelen
vooral als hij wilde tegenstribbelen.
Op een dag smeerde zijn vrouw appelstroop op de overloop.

Een robot op Schiermonnikoog
studeerde voor musicoloog.
Hij leerde van toetsen op trompetten
en hoe je je vingers erop moest zetten.
Voordat hij afstudeerde, viel hij van driehoog.

Een psycholoog op Rottumeroog
kon nooit wat groeien; zijn tuin was veel te droog.
Ook waren er doolhoven vol konijnen:
de slaplantjes zouden onverhoopt verdwijnen.
Op advies van een filosoof kocht hij een regenton alsmede een
pijl en boog.

Chris Vrolijk wilde een nieuw hemd kopen
waarvan hij de mouwen gemakkelijk kon opstropen.
Hij ging naar Peek
in het dichtbijzijnde Leek.
Hij kwam thuis zonder hemd, wel flink bezopen.

Een circusartiest uit Mexico
is een genie in het maken van een video.
Tijdens zijn nummer op de trapeze
op de kermis in Wolfheze,
maakte hij een film van een rodeo.

Als een zintuig verlamt wordt het zinloos;
een auto zonder stuur is stuurloos.
Zo zijn er dus vele ongemakken
die het lichaam of een voertuig kunnen verzwakken.
Het is dus niet iets wat men bij de geboorte al koos.

Dora vloog naar de bakker om een half witbrood;
helaas stond het verkeerslicht op rood.

Zij zigzagde tussen een motorfiets en een vrachtwagen
maar viel terwijl vele voetgangers het zagen.
Gelukkig dat een dokter eerste hulp bood.

Gregorius Koning is oud en vrijwel doof:
het heeft niets te maken met zijn geloof.

Als het regent kijkt hij omhoog
naar de kleuren van de regenboog.
Laatst was hij daarmee het slachtoffer van een straatroof.

Kootje Broodrooster sliep in een vogelkooi;
hij had geen deken maar wel wat hooi.

Kootje was doodsbenauwd voor spoken,
vooral als zij uit het niets zomaar opdoken.
Toch leefde hij heel lang van hier en daar een fooi.

Sjaak Nooteboom liep in zijn eentje naar de Noordpool
op tweedehands schoenen zonder zool.

Toen hij doodmoe aankwam was het tijd dat hij zich schoor,
hetgeen niet mogelijk was, want het vroom.
Hij leefde niet lang want een ijsbeer at zijn laatste bloemkool.

Een Roomse suppoost bij F.C.Groningen hield van slagroom.
Hij wilde niet te dik worden dus hij hield zich in toom.

Ondanks de room is hij niet veel dikker dan een snijboon
want hij wast zich twee keer per dag en is dus tevens
schoon.
Ook gaat hij twee keer per dag naar de kerk want hij is nogal
vroom.

Henk Kool wordt ietwat loom
en zit nu meestal op zijn tuinbank op de Veluwezoom.

Hij woont in bij zijn zoon
want die verdient een vrij goed loon.
Zoiets is eigenlijk net als in een positieve droom.

Jaap Smorenberg heeft van alles te koop;
meestal zijn het spullen uit de sloop.

Laatst werd hij bijna vermoord;
net op tijd gooide hij de booswicht overboord.
Jammer genoeg lag hij toen met de belager z'n vrouw
overhoop.

Joep Gorissen had nogal een goed oor,
daarom zong hij in een mannenkoor.

Als hij te laat thuis kwam, was zijn vrouw boos
want zij was nogal redeloos.
Zij schold hem dan uit met het geluid van een drillboor.

Het lichaam van Toos Netelroos is nogal voos;
zij is dus net zo zwak als een verwelkte roos.

Toch roeit zij nog steeds-open en bloot – haar wankele boot
door het kroos in de ringsloot.
Op een keer werd zij overhoop gegooid door een windhoos.

Doris Sjabloon is al jarenlang de enige postbode
in de buurt van Nijenrode.

Toen Breukelen ging uitbreiden
werd hij vervangen door twee slanke meiden.
Hij belandde in de Vut en later onder een graszode.

De Gemeente socioloog heeft een nieuwe motorboot;
het jacht ligt gemeerd achter zijn huis in Houkesloot.

Hij moet eerst nog zijn diploma betalen
zodat de Waterpolitie zijn boot niet kan weghalen.
Toen hij eens in het water viel, schrok hij zich dood.

Mohammed Sojaboon ging naar een toko in Borneo
in zijn hoge snelheid sportauto.

Nadat hij het dure vehikel tussen twee lantaarnpalen had
geparkeerd
stond het zo veilig als een schip met trossen afgemeerd.
Omdat hij geen rijbewijs had, stond hij een uur later in het
Politiebureau.

Hans Gebbe roeide zijn boot
in een nauwe dwarssloot.

Bij de brug was hij te laat met bukken;
het voelde dus alsof de balk zijn kop wilde afrukken.
Natuurlijk schaamde hij zich dood!

Bab Loos hield op met roken
want zijn longen waren overbodig ontstoken.

Zelfs rookvlees liet hij liggen
omdat het afkomstig was van gerookte biggen.
Voorlopig had hij dus de kans op kanker ontdoken.

Hij verkocht zijn zilveren sigarenkoker
en kocht voor het ontvangen geld een nieuwe moker.

Hij wilde zijn ouwe auto aan diggelen slaan
want die zoop benzine in plaats van goedkopere
levertraan.

De hele buurt vond hem een moderne onruststoker.

Iedereen ligt in zijn slaap te dromen;
je kunt er niet aan ontkomen.

Je bent nooit op tijd dus altijd te laat.

Je fiets is gestolen of je stoomboot vergaat.

Als je wakker wordt, komt het daglicht hoognodig
binnenstromen.

Een Creool met een pistool
zat verscholen achter een editie van het Parool.

Hij wilde het vuurwapen stiekem proberen
want hij was voor moordenaar aan het leren.

Toen hij zichzelf doodschoot, veranderde zijn kleur van rooie-tot
witte kool.

Heronymus Psychoot uit Gersloot leefde nogal moeiteloos, vaak roekeloos, dan weer hopeloos, radeloos, troosteloos of wat hij ook verkoos.

Hij verdiende at en toe een centje
met een éénmansbandje.

Hij had een groot voordeel: hij was nooit kwaad of zelfs boos.

Een dronken astroloog, zo goedgehumeurd als een koning na zijn kroning,
opende s'avonds laat per abuis de deur van zijn vorige woning.

Zonder het te weten, had hij het pand verkocht
aan een inbreker die door de recherche werd gezocht.

In de gang hing zijn gestolen Friese klok gekregen als beloning!

Een goocheme oog-en oorarts uit Sloten wilde bij volle maan aardappels gaan poten.

Plots sprong er een grote kikker
vanaf de hoed van zijn vogelverschrikker.

De arts vloog weg als een kogel na het stoten.

Een potige onruststoker wilde de politie te lijf gaan met een moker.

Zij lachten hem uit,
maakten hem buit

en lieten hem zakken in de gevangenskoker.

Schoolgeld uitdelen is voor de Roomse schoolmeester iets gewoons; hij doet het zonder aanzien des persoons.

Als je a zegt, moet je b zeggen
tracht hij daarbij vurig uit te leggen.

Toen werd hij bedonderd door één van zijn eigen zoons.

Bij noodweer viel een ketelbink bij Schoorl overboord; daarom is hij nu ietwat gestoord.

Gelukkig konden zij hem nog net pakken;
toch leeft hij met veel ongemakken
heb ik laatst gehoord.

Jozef Molenaar keek wat verstrooid;
dat gebeurde anders nooit.

Het is nu gebleken
dat hij zich niet had verkeken
maar met de boekhouding had gerotzoid.

Toehoorders krijgen de wind van voren
wanneer Toos als een wilde kat blaast vanaf de Wester Toren.

Toen zij eens naar de markt liep om ulevellen
begonnen haar schoenen te knellen.
De hele Jordaan kon het horen.

Simone Snijboon was belachelijk schoon
en doodsbang voor de besmetting van haar zoon.

Zij was zelfs zó vies van zichzelf
dat zij zich de hele dag waste tot 's avonds kwart voor elf;
volgens haar was dat heel gewoon!

Zij wast haar handen vóór en na het eten
of als er een vlieg op heeft gezeten.

Haar zoon is vorige week weggelopen
want hij moest naar bed met mottenballen in zijn kussenslopen.
Zij maakte zelfs zijn brieven schoon; je kon nooit weten!

Op haar nachtkastje stond,
voor haar ontsmette mond,

een slokje levertraan
want dat nam zij altijd voor het naar bed gaan.
Dan viel zij in slaap alsof afgedaald in een steile afgrond.

Een Eskimo uit Hengelo
nam zijn vrouw mee naar een modeshow
en kocht haar dure pelsen.

Toen zij hem wilde omhelzen,
bleef hij staan als een pop van stro.

Een operazanger uit Hoenderlo
zong de hele dag van sol,la,si,do.
 Het hing de buren de keel uit
 want het was erger dan een kind met een blokfluit.
Met kerst gaf hij hen oordopjes cadeau.

De puree was klaar, de peren gestoofd,
moten stokvis waren hem beloofd.
 Zijn vrouw was niet karig,
 Willem was immers jarig.
Op een volle buik staat een vrolijk hoofd.

Een Oostenrijker streek neer in Zandvoort
en ging zwemmen met zijn paspoort.
 Hij dacht; ‘ Je kunt nooit weten,
 iemand pikt ‘t en ik kan het wel vergeten’.
De advertentie van zijn ouders werd nooit beantwoord.

Er was er eens een Utopische majoor
in het kleine dorpje Spijkerboor.
 Hij gaf geld aan broodnodige armen
 om hen 's winters te verwarmen.
Zelf zat hij met een turf in zijn oude kwispedoor.

Een veroordeelde opstoker in Winschoten
had echt van zijn vrije dag genoten.
 Hij bracht dure shampoo
 mee voor de commissaris van het bureau.
Omdat het gestolen was, zit hij nu weer opgesloten.

Een schooljuf in Boskoop
kocht een bord met ‘HUIS TE KOOP’.
 Zij zat te wachten,
 tien dagen en tien nachten.
Uiteindelijk verloor zij alle hoop.

De poortwachter van hotel Europe
lag altijd met zijn vrouw overhoop.

De kinderen stonden er dan doodstil bij.

Na de opstoot, duwden de ouders hen opzij
en gingen dan samen naar de bioscoop.

Het Vrouwtje van Stavoren
kon op het laatst heel slecht horen.

In die tijd was er nog geen apparaatje,
dus nam ze haar hoorn uit het laatje;

zij luisterde graag naar de klokken van de toren.

Een verkoopster in Emmeloord
begroette iedereen met haar favoriete stopwoord.

‘Kom binnen mensen!

Hier is alles wat U kunt wensen’.

Dan liet zij hen weer ongestoord.

Een stukadoor in Goor
klopte aan maar kreeg geen gehoor.

Hij begon dus te bellen

totdat het hem begon te kwellen,

maar dat stelde ook niets voor.

Gelovige Thomas had een gat in zijn zool
dat hij opvulde met een schrift van een Basisschool.

In de regen

viel dat idee hem toch wat tegen.

Hij verving het met een blad van spitskool.

Een olijke joker in Groningen
leverde rookvlees aan één van de drie koningen.

Hij bezorgde het zelf

onder het gewelf

van wel twintig woningen.

Bonefacius werd bij Dokkum vermoord
door iemand ietwat geestelijk gestoord.

Ondanks zijn geloof
was de nobele kloosterling vrijwel doof;
anders had hij zijn belager wel gehoord.

Een tovenaar uit een heel oud sprookje
had een hartaanval oftewel een strookje.

Hij vroeg om de medicijnman
maar die was er nogal beduusd van;
de tovenaar was immers zo dun als een pookje.

Ootje Rookworst uit Giethoorn
had ontzettend veel last van haar likdoorn.

Zij ging naar de specialist
want zij dacht dat die er alles van wist.
Toen het bleek dat het niet zo was, ontstak zij in hevige toorn.

Koos Oostwoud was haveloos
en altijd werkeloos.

Zijn bijstand ging op aan drank,
beslist niet tegen wil en dank.
Slapen deed hij als een roos.

Zwartepieten hebben sterke poten
want ze lopen de hele dag te strooien met pepernoten.

Sinterklaas zelf zit heel bedaard
op zijn schimmel oftewel zijn paard,
tenzij hij zijn mijter verliest bij heftige windstoten.

Joke was verloofd
met haar vroegere schoolhoofd.

Zelfs in de zesde klas
zag zij al hoe knap hij was.
'Die is voor mij', had zij zichzelf beloofd.

Een jonge bioloog ging zich verloven
met een meisje uit Bilthoven

Na een jaar zouden zij samen gaan wonen
want hij kon niet koken en at alleen maar bruine bonen.
Nu kan hij zelfs peren stoven.

Een goochelaar bij Kaap de Goede Hoop
struikelde over een molshoop.

Omdat er een klem in zat
viel hij achterover op zijn gat.
Nu staat de molshoop met klem te koop.

Een marathonloper had besloten
om zijn voorsprong wat te vergroten.

Hij nam het verkeerde tabletje;
in plaats van een extra zetje
ging het lopen met horten en stoten.

In de IJstijd was alles hardstikke bevroren.

Alle mannen hadden lange baarden; er werd nooit geschoren.

Iedereen was een beetje van de wijs;
niet te verwonderen met zoveel ijs.
Ik ben maar blij dat ik toen niet werd geboren.

Een Gotische vorst reisde vaak incognito
met een geheim reisbiljet van het Koninklijk reisbureau.

Laatst wilden de douaneambtenaren hem fouilleren
en ontdeden hem van al zijn kleren.
Omdat hij een nachtvorst was vroegen zij; 'Waarom rilt u zo?'

Mijn schoonzus uit Tholen
werd achterna gezeten door vier Polen.

Om ze te ontwijken
rende zij kilometers langs wegen en dijken.
Haar echtgenoot repareerde daarna haar zolen.

Een jolige leegloper

verkochte zijn uitgedoofde auto aan een opkoper.

Hij kreeg er tien euro voor

en vloog toen als een roofvogel uit het kantoor.

Hij verwachtte twaalf; dit was dus goedkoper.

Een struikrover uit Buiksloot

was op sterven na dood.

Hij werd op heterdaad betrapt

toen hij een portemonnee had gegapt.

Hij wilde vluchten maar liep tegen een lage dakgoot.

Een globetrotter had zich in het voorruim verscholen

met wat roggebrood dat hem was aanbevolen.

Een matroos goot soms wat yoghurt door de luchtkoker

hetgeen soms ook werd gedaan door de Chinese stoker.

Toen hij het schip hoorde meren, stond hij al op hete kolen.

De echtgenote van Moses kon niet koken

ofschoon zij de hele dag in de keuken liep rond te spoken

Op een keer gaf hij haar een klap voor de billen

toen zij het verrekte om zelfs aardappelen te schillen,

want zij wilde dat hij ophield met roken.

De meeste mensen worden normaal geboren;

dat wil zeggen spiernaakt en gladgeschoren.

Paco Poortugaal maakte daarop een uitzondering

en begon al met een baard tot iedereens verwondering.

De dokter had het niet gezien vantevoren.

Een boerenknecht uit Bovenkarspel

was wat je noemt een echte stoethaspel.

Als hij moest melken ging hij aardappels rooien,

als hij wilde schaatsen, ging het dooien.

Toen hij ontslag kreeg, verhuisde hij naar Hoogkarspel.

Drie illegale Mongolen

hielden zich overdag ergens in een verwaarloosde molen verscholen.
s'Nachts liepen zij langs vuilnisbakken
op zoek naar etensrestjes in bruine zakken.
Na een paar weken moesten ze al hun schoenen verzolen.

Moos was een hele bekende Amsterdamse Jood.

Op een dag verkocht hij aan zijn vriend Sam een zilveren potlood.
Hij kreeg er een knaak voor,
dus dat kon er best mee door.
Sam verkocht het voor tien knaken toen een rijkere Jood hem dat
aanbood.

Fiona Soda koopt meestal bruine bonen,
voor zichzelf en voor haar twintig zonen.

Laatst liepen de jongens wat te schommelen
en stonden op hun punt in te dommelen.
Fiona had zich vergist: in plaats van bruine-waren het rumbonen.

Jonas zat in de walvis opgesloten;
hij had er echt niet van genoten.

Het was pikdonker in dat lijf
groter dan een koninklijk verblijf.
Toen de walvis hikte, werd hij eruit gespoten.

Mijn schoonzoon Joris sloopte een loodzware commode
volgens een nieuwe methode.

Omdat hij te diep bukte
en te hard rukte
zag hij eruit als een dode in een Oosterse pagode.

Ach mevrouw, waarom bloost U zo?

Hier is een mooie begonia voor maar drie euro.
Ik kom helemaal uit Delft,
U mag 'm hebben voor de helft
want U krijgt 'm niet cadeau!

Een onnozele, ontspoorde verkoper
werd een ronddolende leeg- en landloper.

Hij stal een appeltje hier, een krop andijvie daar;
ongekookt en dus niet gaar.

Soms wel eens een pakkie roomboter.

Nadat een dromerige caravanparkbewoner zich door een dominee
had laten dopen,

dacht hij dat hij net als Jezus op water kon lopen.

Hij ging naar Oosterleek

op zoek naar een smalle beek.

Al gauw zakte hij in de prut tot aan zijn gulpknopen.

**Een olieman op een kolenstoker kocht een kilo apennoten in
Constantinopel**

**en reed met een noodgang terug naar Vollenhove in zijn
onooglijke ouwe Opel.**

Omdat het te riskant was om ze al rijdend te tellen,

laat staan te pellen,

**zei hij tegen zichzelf, “Het is beter als ik ze halverwege in
Bordeau pel!”**

Op Madeira heb ik in dezelfde straat als Columbus gelopen
om een fles wijn te kopen.

Vele deuren zijn dus al 500 jaar oud,

niet eens geschikt meer voor brandhout;

ze kunnen noch dicht noch open.

In Augustus kwam Napoleon langs, dus niet aan wal;
hij was op weg naar Sint Helena in dit geval.

De consul bood hem een vat wijn aan voor de overtocht,
maar de dokter zei dat hij dat niet hebben mocht.

In 1950 dronk Winston Churchill dezelfde wijn in Funchal.

Met het zakkenrollen was het afgelopen;
Ijsbrandt kon nu alleen maar op een kort verblijf in de gevangenis hopen.

Hij werd in de boevenwagen geladen
waar hij kon nadenken over zijn daden.

Omdat hij eruit wilde springen was zijn leven bijna verlopen.

Een nachtelijke stroper
werkte overdag als een verkoper.

Tijdens het stropen struikelde hij over een strohalm;
hij bleef schelden in plaats van kalm
ofschoon hij gedoopt was door Johannes de Doper.

Mies



De officier van Justitie
bevond zich in een benarde positie.

Dit keer stond er niet een misdadiger voor hem
die iemand vermoord had in Arnhem
maar zijn vriend, de Hoofdcommissaris van Politie.

Een verdrietige zielepiet in Krommenie
had veel last van haar knie.

Dokter Spiegelei gaf haar wat zalf,
hetzelfde spul als voor haar kalf.
Nu loeit ze als een kind van drie.

Gerrit Griezel ging met plezier
naar een typische Ierse barbier
met een winkel in een lege kolenmijn.
Omdat Gerrit er al heel vroeg wilde zijn,
huurde hij een rendier.

Onze vrouwtjesparkiet
viel plotseling dood van verdriet.
Het mannetje was uit de kooi gevlogen
en toen door de stofzuiger opgezogen.
Wij spelen nu Mens-Erger-Je-Niet.

Een priester in Overschie
woonde al jaren in een oude pastorie.
Het dak was bedekt met mos
en vele pannen zaten los.
Na een schietgebedje werd hij overgeplaatst naar Middelie.

Een fabrikant uit Diemen
versiert prima, chique riemen.
Hij koopt het leer voor een kopie,
zelfs voor minder dan een hete bliksem bij een koek-en-
zopie.
Zijn visie begon al vroeg te ontkiemen.

Piet van Mieris had zijn verstandskiezen
pas op latere leeftijd in de smiezen.
Driemaal in mijn bijzijn
verrekte hij van de pijn.
Hij liet ze met een klontje ijs bevriezen.



Sietse Wiersma is een stugge Fries;
hij kan niet goed tegen zijn verlies.

Hij probeert de beste te zijn met
kaatsen,
kan echter het balletje nooit goed
plaatsen,
want hij heeft een vies netvlies.

Hielco Pieren uit Dieren

liet zijn villa met zijn geliefde irissen versieren.

Hielco en zijn vrouw Tina waren vijftig jaar getrouwd
en hadden dus het grootste deel van hun leven samen
opgebouwd.

Er werd veel gelachen maar tijdens de reünie was het gieren.

Een straatartiest in Driel speelde een liedje
voor Hans en Grietje.

Zij gaven hem een pluimpje
en vertelden dat ze op zoek waren naar Klein Duimpje.
Hij stopte met orgeldraaien en zei; 'Hij zit vast onder een
vergeet-mij-nietje'.

Een niet zo pientere tiener werkte bij de Marine.

Soms hielp hij in de keuken, dan weer in de kantine.

's Winters moest hij de kachel aanmaken;
dat was één van zijn vele taken.

Hij kreeg ontslag want in plaats van petroleum gebruikte hij
benzine.

De bankier van Duyvis machinefabriek

was al vier maanden ziek en eerder kreupel dan kwiek.

Hij had een klap gekregen van de Zaanse molen
die achter de fabriek staat verscholen;

Daarom is De Ooievaar niet meer toegankelijk voor publiek.

Andries Wiedema nam een beetje glycerine en smeerde het op zijn verdroogde mandoline.

Hij had er al jaren niet meer op gespeeld want hij had zijn vrouw er zo mee verveeld.

Nu zij dood is kan hij weer beginnen in de cabine van zijn graafmachine.

De Griffier alhier

leeft op een ietwat steriele manier.

Aan geld heeft hij geen gebrek; toch is hij een gierige vrek.

In het café op Vlieland bedient een jonge griet hem sinas in plaats van bier.

Een Ierse uitvinder zag zijn droom vervliegen want niemand kocht zijn nieuwe wiegen.

De kinderen vielen nooit in slaap;

de wieg was gebaseerd op de kooi van een slingeraap.

Geen klant wilde zich laten bedriegen.

Hendrikus Hatsjie was een unieke komiek die in een diepvries sliep.

Hij leek op een ziekelijke schlemiel met het profiel van een reptiel.

Toch raakte hij nooit in paniek.

Louie Fossiel was een verkoper van textiel die ontsnapte uit een asiel.

Nu ligt hij ziedend in een kliniek omdat hij last heeft van koliek.

Hij is dus vrij labiel, de arme ziel.



Soennieten verkiezen hun vertier
liever op dan nabij een diepe rivier
Zij zijn verliefd op de mystiek van het water,
of zij nu poeslief zijn of dronken als een kater.
Dat geeft geen zier.

Siem Pierewiet had een virus in zijn nieren,
en zijn eens zo gerieflijke bivak werd verziekt door witte mieren.
Hij dacht het ongerief in de kiem te smoren
zonder zijn gezondheid te verstoren.
Helaas zou hij nooit meer zijn verjaardag vieren.



Een fietser in Den Briel
kwam in een file terecht en viel.
Hij verrekte een spier
en verloor zijn ring versierd met een saffier.
Zijn hele fiets werd vernield behalve het
ventiel.

Een imam in China heeft een Friese vriend
die ontegenlijk veel geld verdient.
Vandaag of morgen
beginnen zijn zorgen

als hij zijn fokstier heeft verkiend.

Een invalide markies
kocht op advies van zijn dienaar een nieuw servies.
De vent was echter een typische bandiet,
zo onnozel als een kruidje-roer-mij-niet.
Hij pakte het servies in zijn valies en boekte ergens anders zijn
logies.

Onze lieve kanarie Margriet
werd gestoken door een ongemanierde muskiet.
Zij begon zo zielig te piepen
dat wij allemaal naar haar toe liepen.
Wij hebben de lieverd afgespoeld in een vergiet.

Don Quijote had het voorzien op wieken
ofschoon hij het liefst de hele molen wilde verzieken.

De wieken wegen wel een ton;
geen wonder dat hij nooit eens won
alhoewel hij al begon nog vóór het krieken.

Of je nu dief bent of een termiet,
alle schepsels hebben hun limiet.

Piet sterft van de hitte als artiest,
Trien sterft van de kou als het vriest;
dat gaat vaak samen met veel verdriet.

Een sprietharige scholier
was een nietsnut en een klier.

Hij wilde niet zus en hij wilde niet zo,
zat minder in de klas en meer in het Politiebureau.
Om strafbriefjes gaf hij geen zier.

Ik heb in plaats van blaffende honden een geruisloos weekdier.
Zo te zien, voelt zij zich lekker thuis hier.

Ik zet haar iedere dag in de week
want als ik het niet doe, raakt zij van
streek.

Toen ik terug kwam van vakantie, was zij zo
dood als een pier.

Voetballer van Persie
trapt een bal volgens een unieke versie.

Hij neemt het ding op zijn slof
zonder rondvliegend stof.

Ik kan het volgen op de televisie omdat ik ver
zie.



Ties Nieuwenhuisen uit Tiel
zakte door zijn voorwiel.

Hij had de fiets tweedehands gekocht;
de tweewieler stond buiten, dus altijd op de tocht.
Het vervoermiddel was dus al min of meer debiel.

Arie Rietdijk had slechte knieën maar probeerde toch te knielen
om te bidden tijdens Allerzielen.

Hij prevelde met vurige hartstocht,
schoot uit de bocht
en vernielde daardoor de kerkbank met zijn hielen.

Harm Wieling stond in gedachten aan het stuurwiel
in zijn blauw geruite kiel.

Hij was bezorgd over zijn dochter Miep
omdat die altijd half naakt op straat liep.
Zij had al maandenlang de griep; haar kans op genezen was
nihil.

Een Griekse scholier wilde een nieuw schoolétui
en ging naar een winkel in Athene op een gevaarlijk circuit.

Zorba had geleerd goed uit te kijken
maar niemand wilde voor hem wijken.
Tijdens het wachten at hij een hele zak biscuit.

Liesbeth Palestina at nooit, slikte alleen maar vitaminen.
Zij was net achttien geworden en wilde wat verdienen.

Eindelijk werd zij aangenomen van liever leed
omdat zij zo piekfijn was gekleed.
Toen haar dienblad met koffie omviel, stond zij te grienen.

Nico van Diepen heeft een grote vliering
die hij gebruikt voor het drogen van spiering.

De dieren hangen aan lange rekken,
ogen dicht en open bekken
wachtend op de Nieuwjaarsviering.

Kleine Pietje heeft een voetbalknietje;
hij zit er nu dus wat zielig bij met limonade en een rietje.

Een tegenstander trapte tegen zijn knieschijf;
de pijn verstijfde zijn vege lijf.

Hij viel om alsof hij zwakker was dan een
grassprietje.



Opa Ott kreeg een tomaat van
kleindochter Sien.

Omdat hij er nog nooit één had gezien
liet hij de geit er eerst aan ruiken.

Toen die het niet lustte, gooide opa
het in de struiken.

Sien griende als een kind van tien.

Een bandiet is een parasiet
die van een andermans verdiensten geniet.

Hij is zo lui als een luipaard
en heeft zelf nog nooit iets vergaard.

Hij gelooft dus in Sinterklaas maar niet in zwarte Piet.

Baldwina had een akkefietje.

Zij verslikte zich het rietje
uit haar glas limonade
op de Stadhouderskade.

Zoiets is net iets voor een mietje.

Een passagier uit Dieren
vertelde de buschauffeur een mop om van te gieren.

De man verloor de macht over het stuur
en botste tegen een stadsmuur.

Mensen brulden als wilde stieren.

Ik zat achter een tiener met vier leren.

Het meisje droeg een warme jekker en een bontmuts om haar hoofd te sieren.

Ik keek uit op een naakt onderlijf
zo blank als een schietschijf.

Over tien jaar heeft ze slechte nieren.

Mijn schildpad had last van zijn schildklier.



Ik bracht hem naar een veearts
in Wier.

Omdat ik de Friese taal
niet sprak
stopte de arts hem in de
prullenbak.

Nu is hij dood, het zielige dier.

Een drietal eerbiedig uitziende
lieden

namen een drieling uit Giethoorn in dienst om hun tuin in Chili
te wieden.

De identieke Jezuïeten betaalden de bedriegers voor de
reisbiljetten

zonder op de datum te letten.

Om het geld terug te verdienen moeten ze drie jaar zeep
zieden.

In Sexbierum woont mijn omke Pieter;
hij verkoopt alleen maar melk per deciliter.

Hij heeft een cyclische klandizie
want zijn klanten hebben een creatieve visie.

Pieter kiepert de deciliter in een gratis lila bloemengieter.

Een blondine etaleerde bikinis in de vitrine van een boetiek.
Van de twee dagen was zij één dag ziek.

Daarom ligt ze nu halve dagen
in het ziekenhuis van Kopenhagen.

Tijdens de andere helft is zij de assistent van een arts uit
Mozambique.

Riek Kierkegaard kocht een triptiek in de tijd van Anton Pieck, dus in ieder geval antiek maar niet klassiek.

Zodra zij de verwarming aandeed zag zij dat de verf van het paneel afgleed.

Na een uur hing er niets anders dan de medische grafiek omtrent de fysiek van een patient in een kliniek.



Vier Friese Friezen stonden te niezen want ze hadden niet in de smiezen dat het begon te vriezen.

Omdat ze alle vier beleefd in hun zwemvliezen bliezen konden ze niet een andere uitweg kiezen.

Daarna pakten ze pas hun biezen.

Een tuinier, een cipier, een kassier, een koetsier, een poelier, een portier en een kruidenier speelden ieder een kwartier op een klavier onder een laurier.

Omstanders deelden hun plezier

want die hadden toch niets anders in hun vizier.

Daarna zongen ze allen het liedje “Hoedje van papier.”

De man van Mina Stereotiep lijdt aan problematiek. Hij kocht tien ton grafiet op krediet.

Omdat de vandalen

niet voor het spul voor hun graffiti wilden betalen ging hij failliet tot zijn grote verdriet.

Toen een frisse, vroege ochtendbries, dan weer vanuit het noorden, dan weer vanuit het zuiden blies, stonden alle iepen heen en weer te zwiepen

terwijl de meeste inwoners van Nieuwediep nog sliepen.

Natuurlijk niet Lies en Mies Kiezelsteen want die rijgen dan stukjes kip aan een spies.

Piet Antraciet is massief en passief,
Jozef Jezuiet is meer naïef en actief.

Beide lieden werken in de portiek van een boetiek als
bedienden;

na zonsondergang zijn ze dierbare vrienden.

Hun verdiensten worden berekend volgens een fictief tarief.

Een grossier in suikerbieten zette zijn deur op een kier
want hij wilde zijn potkachel laten branden als een lier.

Even later zag hij vlammen uit zijn rieten dak schieten.

Omdat ze uiteindelijk van zijn hele huis niets
meer over lieten,

is hij nu zo koud als een pier en zo arm als een
mier.

Diederik Bronchitis was Commissaris van
Politie.

Conditie en ambitie was voor zo'n positie als
vanouds een traditie.

In een editie van een politiek getint
ochtendblad

stond gister een petitie waarin men wilde dat
hij nog meer munitie had

want zijn werk werd vaak gekortwiekt door Justitie.



Basilus Bloemengieter gaf iedereen op zijn sodemieter.

Hij was een vent om van te grillen;

geen vrouw zou hem willen.

Hij drinkt geen melk;

alleen maar een glas benzine van een liter.

Terwijl Friso en Martine sliepen

begonnen tien fiere iepen

heen en weer te zwiepen.

Het leek alsof de sterke wind ze om wilde

kiepen,

en het klonk alsof de iepen om hulp riepen.

Een kniesoor pakte zijn biezen
toen het ontegenlijk hard begon te vriezen.

Omdat hij voeten had zonder zwemvliezen;
kon hij niet een waterweg kiezen.

Hij fietste dus zodanig dat sterke briezen in zijn rug bliezen.

Vier klieren

met taaie spieren

en zo sterk als stieren

begonnen te tieren

toen ze uitgleden tijdens het zwieren tussen de vlieren.

Terwijl Miep

hiep, hiep hoera riep

wilden ze de jarige Lies

omhoog tillen want die was zo mager als een kebab aan een
spies.

Het lukte niet want Lies hield zich zo stijf als een iep.

Als Neil Amfibie niest

lijkt hij op een stier die briest.

Omdat hij alle enzymen het luchtruim inschiet

bezorgt dat veel verdriet.

Hij heeft misschien liever dat
men het hazenpad kiest.

Een dierenbeul betrapte twee
dieven

die zijn brieven omhoog hieven.

Hij sloeg ze neer met een
statief

want het ding was nogal
massief.

Ze lagen dus passief met wat ongerief tussen de brieven.



Kniertje knipte de dooie sprieten
van haar mooie margrietten
en liep er toen tussendoor met een gieter om ze te begieten
totdat haar voeten op iets hardes stieten;
een verouderd type nietmachine en een pak verroeste nieten.

Onder een despotisch regime
is de intieme relatie tussen vrienden miniem.
Alleen de despoot en zijn kliek
komen op de kiek.
Hij alleen vindt zichzelf subliem.

Des te meer ik verdien,
begin ik in te zien
dat ik misschien
beter moet luisteren naar mijn tante Dien.
Ik denk dus dat ik in het vervolg geen belastingbiljet meer
indien.

Ik las in een oude kroniek
over de unieke mimiek,
tactiek en techniek
van een klassieke komiek.
Het bleek een combinatie te zijn van ethiek, optiek en
zelfkritiek.

Een stielman hield zielsveel van kienen;
soms zat hij bij ons aan tafel tot na tien.
Tijdens het spelen vertelde hij veel over zijn werk
en dat hij zijn leven begon als vondeling onder een berk.
Als hij verloor, zat hij te grienen.

Griekse mensen heten Grieken, kleine vóórzeilen op zeilboten heten gieken.

Toppen van bergen zijn pieken,
een zak bedorven garnalen
stinken of rieken.

Foto's gemaakt met een
camera obscura heten kieken.
Tijdens een examen mag je niet
spieken.



Een Arabische Arabier
zat op een kameel als passagier.

Het schip der woestijn keek zo vriendelijk als een armvol
jonge katten;
zijn watertank was leeg; hij had zich al een week laten
afmatten.

Maar Abdullah zei, "Dat is daar noch hier."

In Funchal schuifelt een dakloze invalide
op een klompvoet in de vorm van een bolide.

Zijn gepofte gezicht lijkt op die van een rhinoceros
met de uitpuilende ogen van een albatros.

Morgen ligt ie dood op straat, zeer zeker niet in een piramide!

Gister leegde hij de laatste druppels uit de fles in een zak,
leunend op een aan een muur bevestigde prullenbak.

Ik liep met vijf euro naar hem toe;
zelfbewust zei hij, "Thank you!"

Het verdween bijna machteloos in zijn vieze windjak.

Een Soenniet las een Margriet geschreven in Sanskriet
want hij kende de Nederlandse taal niet.

Een politieagent dacht dat hij een dief was
en greep hem bij de kraag van zijn jas.

Tot zijn verdriet, had de man een vuist van graniet.



Jan Plezier verliet zijn logies om tien over acht precies. Op advies van zijn vrouw droeg hij een dikke trui tegen de kou want normaal gesproken, ging hij gekleed als een

markies.

Marieke wilde wat kippenvlees kopen bij een poulier. Toen zij de deur opende, brak het roestige scharnier. Zij zette het op een lopen zonder het kippenvlees te kopen want de poulier schreeuwde wel een kwartier.

Een schlemiel stond midden op straat met zijn mobiel naast zijn omgekeerde rijwiel. Het was niet bellen maar eerder schreeuwen, luider dan een dak met spreeuwen. Hij had de Wegenwacht nodig voor een lek ventiel.

In de portiek van een kraamkliniek stond een vijftigplusser te luisteren naar wat treurmuziek want zijn vrouw gaf hem een vijfling. Hij wilde dus meteen naar het gerecht voor een kort geding want tegen de tijd dat ze opgegroeid waren, was hij antiek.

Tien Giethoorse zwartepieten werden wittepieten toen het begon te gieten. De Sint werd ook drijfnat; hij was het paardrijden zat. Een vriendelijk familie liet hem van een glas warme Sangria genieten.

Marie Pieters studeert chemie;
zij staat bekend als een genie.

Zij is niet alleen sportief
maar ook af en toe actief
in het vliegveldarchief van Fiji.

Een gewiekste scholier
met knieën zo buigzaam als een scharnier
bewoog zich voort als een sprinkhaan
en bleef zelden stilstaan.
Tijdens het speelkwartier was hij koerier.

Ouderwetse ethiek
wordt nu vervangen door een unieke techniek.
Geen asla meer legen,
voor de longen dus een zegen
ofschoon moderne verwarming ook onderhevig is aan kritiek!

Er zijn vele manieren
om af te komen van tochtige kamers met kieren.
Je kunt de woning natuurlijk ook van de hand doen
als je niet wil wachten op het zomer seizoen.
Alvorens een andere te kopen, let
wel op witte mieren.

Diederik Flierefluiter is een echte
deugniet
want hij stuurt iedereen met een
kluitje in het riet.
Op een dag zette een slachtoffer
het hem betaald
toen die was verdwaald.
Diederik kreeg op zijn donder met
een suikerbiet.



Wim



Pater Pinksterbloem zat te vissen
tussen twee Hoogmissen.

Een inspecteur kwam langs en zei,
U hebt een visakte nodig voor dat karwei.
De pater zei, "Nee, ik gebruik wurmen, dat geeft minder
hindernissen.

Een zwaarwichtig nijlpaard in Egypte
zat op een piramide alvorens zij slipte.

Al rollend in het hete zand
brulde zij zó hard van moord en brand
dat zij meteen weer in de Nijl wipte.

Tuinman Onkruid moest een tuin ompitten
en het plafond in de keuken witten.

Hij wilde dus de tuinkabouters verzetten
maar die wilde het hem beletten
door op de grond te gaan zitten.

Een kinderachtige pessimist zat in zijn rikketik
want hij had verschrikkelijk de hik.

Hij dronk wat hij dacht was water
maar even later kreeg hij een flinke kater.
Hij is eraf gekomen met de schrik.

De schildwacht van een zeemansgesticht heet Rik.
Hij heeft het gewicht van een inkvis en is dus veel te dik.
Hij heeft moeite met lopen,
niemand kan hem meer een broek verkopen.
Toch smikkelt hij nog grif van zijn krentenmik.

Een slimme cursist met veel inzicht studeerde in Wageningen
en wist dat India om water stond te springen.
In plaats van gras, aten de kippen en biggen karton
omdat alles verschroeide in de snikhete zon.
Hij drilde zinkputten om tot het water door te dringen.

Willem Witbraat had permissie
om peren te verkopen vanuit
een kissie.

Hij stond aan de
straat
van 's morgens
vroeg tot 's avonds
laat.

Dan pas genoot hij van
een glas frisdrank en een
gebakken vissie.



Frits Kikkerdril uit Tilburg werd in een wip
kapitein op een Brits lichtschip.

Op een nacht bij dikke mist
had hij de hele bemanning van een klipper uit het water
gevist
want het licht was uit, dus de schipper liep te pletter op een klip.

De gemeente in Jisp gebruikte moderne verlichting
voor ieder huis en elke inrichting.

'Elektriciteit is nu veel goedkoper!'
zei Johannes de Doper
van de Doopsgezinde Stichting.

Een Britse toerist
verliet een Zwitserse drogist
maar miste de afstap omdat ze geboeid was door een
windstil vergezicht.
Zij viel om en verzwikte haar linker heupgewricht;
het had beslist haar hele trip verkwest.

Toen zij het uitgilde,
kwam een blinde pianist toegesneld als een wilde.
Hij leek echter veel op een geschifte terrorist
die net deed of hij van niets wist.
De vrouw schrok zich dood toen hij haar optilde.



Een gerimpelde, Rooms-Katholieke,
onttroonde vorstin
had het waanzinnig naar haar zin.
Zij was weduwe en had nu een
optrekje in een hoek van het Vaticaan.
waar zij kon komen en gaan.
Op zekere dag stortte haar dak in.

Onze buurt lijdt aan veroudering;
er is niets meer over van de burenkring.
Ze gaan allemaal naar Spanje
of ze nu wel of niet houden van je.

Het is even wennen aan iemand ontwricht door een aardbeving.

Een stam inboorlingen
hield op met zingen
maar bleven nog even om het kampvuur zitten
om zichzelf wat te verhitten
voordat zij te slapen gingen.

Ingrid Bitterbal liep naar een specialist
nadat ze uit een visvijver was gevist.

Nu zijn haar ingewanden
zo poreus als doorgepriekte binnenbanden.

Als zij teveel drinkt, moeten wij straks naar de bloemist!

Wie niet waagt die niet wint,
of je nu katholiek bent of doopsgezind.

Van het geld dat de Bisschop had voorgeschoten,
kocht een non twintig krasloten.

Toen bleek dat God de Mens die goddelijk geld verbrast ook
bemint.

Een lichtzinnige Kinderdijkse kikker
at te veel en werd dus steeds maar dikker.

Hij kon niet eens meer kwaken
omdat zijn stembanden ontbraken;

hij had zich verslikt in een knikker.



Vincent Spillebeen heeft
een voetbalschoen met een
ribbel;
dat heeft voordelen bij een
krankzinnig lange dribbel.

Laatst nam hij een vrije
trap
op een veld zo nat als
bessensap.

Nu heeft hij een knik in zijn
knibbel (Fries voor knie).

Een dichter uit Winschoten hield van dichten,
zelfs in een auto bij de stoplichten
en bij verandering van richting
naar de Vrijzinnige Stichting
zonder dat hij zich had vergewist van de omringende gezichten.

Een onmisbare opzichter
strikte op tijd een brandstichter.
Het mispunt uit de Betuwe
had het gemunt op de hele Veluwe.
De kinkel was de zoon van een oplichter.

Een driftig kind in Minnertscha begon te snikken
toen iedereen lachte om haar hikken.
Ze deed het eigenlijk heel voorzichtig;
bovendien keek ze nogal schichtig.
Laat ze nu haar stembanden verzwikken!

Inge Lintworm kreeg twintig witte strikken
want zij was zeer vindingrijk in het bloemschikken.

Zij beschikte ook over
dringend nodige rode
rozen
die zij zelf had
uitgekozen.

Inge was zo verlicht dat zij
wel twintig keer moest
slikken.



Hilda Eucalyptus kwam ter wereld in Smilde
en kreeg altijd alles wat zij wilde.
Toen zij verliefd werd op een kunstschilder
werd zij wilder in plaats van milder
totdat haar vader zijn onzinnige dochter bijna vilde.

Dirk Twisk eet kikkerbilen;
zelf moet ik er van grillen.
De verschrikte kikvorsen beginnen te spartelen
tijdens de verrichting van het martelen
omdat zij hun ontwrichte billen terug willen.

Een ringslang in Limmen

lag stilletjes in de zon te glimmen.

Toen zij langzamerhand opdroogde

leek het of haar wilskracht inmiddels wat verhoogde.

Even later wilde ze in onze zitkamer klimmen.

Virginia Zilvervis zei; “Nooit en te nimmer
wordt mijn zoon een zinvolle klimmer!”

Voor de niksnut zelf was het gezegd aan dovemans oren.

Op een milde wintersdag nog vóór het ochtendgloren

beklom hij de Eiffeltoren want hij werd steeds slimmer.

Een Limburger wilde bosjes hyacinten binden
om geld te innen voor een gezin met blinden.

Hij reisde naar Stavoren op zoek naar het vrouwtje
want zij bezat een heel lang touwtje.

Helaas kon hij haar niet vinden.

Hildebrand Splitterwt ging een bank binnen
om geld te innen.

De bediende was nogal vinnig
als iemand vrij krankzinnig.

Hilderbrand vergat van schrik het nummer om te pinnen.

De dochter van een gasfitter
werd alsmaar witter.

Zij at alleen maar witlof
en kreeg meer stik- dan zuurstof.

Ook haar gevoelens werden bitter.

Ingrid Witbrood hield van boekbinden
voor vrienden en beminden.

Op een dag ontglipte haar een nietje;
haar vinger zag er uit als een vergietje.

Jullie zullen dat natuurlijk stom vinden.

Irma Visser uit Lisse stuurde een dringend bericht gericht aan haar nicht in Maastricht.

Ze schreef; “Ik krijg afzichtelijke schrikbeelden in mijn dromen.
Mits je hier wilt komen,
stoppen ze me in een gesticht.”

Vraag kleine kinderen niet wat ze willen;
laat ze gerust de hele dag maar gillen.

Ze willen altijd dingen
waar ze nog niet mee om kunnen springen.
Hun brein is nog te klein om aardappelen te schillen!

Waarom lopen jonge meiden tegenwoordig zo hysterisch te gillen met tattoos op hun half ontblote billen.



Is het door teveel hormonen
dat ze zulke aanstellerij vertonen,
of is het dat ze aandacht willen.

Tjitske Kikkervis verloor haar evenwicht
in een tehuis met een zeegezicht.

Ondanks haar jicht, ging ze op een
bitterkoekjestrommel staan
om een pissebed dood te slaan.
Ze viel op haar gezicht en zag toen

knipperlicht.

Het blikken schip van Kim Prikkebeen was waterdicht
en dus betrouwbaar voor een reis naar het noorderlicht.

Het was allicht minstens maanden varens
want dat had hij geleerd als ketelbink voor Willem Barentsz.
Helaas was het licht na zes niet meer in zicht.

Achilles verzon een inscriptie voor de ring van zijn vriendin;
een juwelier graveerde de zin erin.

Na een week liet zij hem schieten;
hij was dus niet te genieten.
Uit onmacht gaf hij toe, maar wel met tegenzin.



Een Indische parachutist
had iets geleerd wat niemand wist.
In plaats van een speciale vrije val
werd hij als een gehaktbal
uit de Linge gevist.

Sara Sfinx kreeg een cadeaubon met een licht getint
lint.
Ze wilde de bon inruilen voor een witte hyacint.
Sara moest de plant zelf in Dwingelo afhalen;
laat ze nu toch helemaal verdwalen!
De bloemist had een winkel in een labyrint.

Een snibbige gids in Marken Binnen
was ongeschikt om iets mee te beginnen.
Hij was een geboren leugenaar;
alles wat hij vertelde was beslist niet waar.

Hij was in staat om zijn eigen overlijdensadvertentie te verzinnen.

Frits Kippendrit zat achterstevoren op zijn ezel met een treurig
gezicht
en ogen potdicht.

Zijn beminde had hem de bons gegeven;
hij dacht dat hij het nooit zou overleven.
De volgende dag trouwde hij met zijn achternicht.

Een Amsterdamse inktvis ging naar de winkel van Sinkel.
Vanwege het schelle gerinkel
leegde hij van schrik zijn pas gevulde inktpot
en stond dus voor Piet Snot.
Met een plons dook hij weer terug in de Schinkel.

Bikkelharde bewindslieden willen ons verplichten
op straat te lopen ingericht met achterlichten.
Met oversteken
komen wij echter in gebreken
tenzij wij de overtocht zijdelings verrichten.

Op zekere leeftijd wordt ieder kind leerplichtig;
dat klinkt officieel dus heel gewichtig.

Maar wanneer je een ezel naar de waterkant laat hinken,
kun je niet eisen dat het dier moet drinken.
De autoritaire term is dus vrij kortzichtig!

Een splinterdunne nimf wilde haar schimmel dwingen
over een klif te springen.

De hengst besloot niet alleen te
weigeren
maar maakte ook aanstalten om te
steigeren.

Het verschrikte wicht
moest toen een toontje
lager zingen.

Drie ex-officieren
ontmoetten elkaar in
Maastricht;
ze hadden elkaar
daarover ingelicht.

Ze zaten in Den
Helder op de
Zeevaartschool,
leerden van
sextanten en de Noordpool.

Hun diploma's zijn nu minder waard dan een Sinterklaas gedicht.



Een Finse krokodil
verslikte zich in een bananenschil.

Dat was nog maar het begin
want de schil begon te rotten binnenin.
Omdat ze niet kon drinken, gaf ze een schrille gil.

Twintig kinderen gingen slootje springen
in plaats van in het schoolkoor mee te zingen.

Bij het zien van twintig pikzwarte alen
stonden zij niet te dralen;
ze vlogen weg want ze waren doodsbenauwd voor die dingen.

Pim Winterswijk is nogal geschift;
hij heeft een soort dichterlijke geestdrift.

Hij was gezagvoerder op een driemast brik;
met scheurbuik, stormen en piraten werd iedereen niet goed
snik.

Nu beschrijft hij die hinderlijke hindernissen met een viltstift in een
schoolschrift.

Kauko Helsinki is een nogal stille Finse Fin
en heeft het in Pingium best naar zijn zin.

Hij kwam er met zijn vader als kind;
rechtstreeks uit Finland met een kille noordenwind.

Hij is nu dik in de tachtig meer of min.

Fokke Kingma kreeg een nieuw meetlint van de Sint;
een hele moderne die met nul begint.

Dat was op zijn minst

al een flinke winst.

Zijn oude werkt alleen als hij er een stukkie
aan bindt.



Pim Witteveen brak zijn pink
en schreeuwde als een blinde vink.

Hij zou de zoon van de smid op zijn
donder geven
door met hem de vloer van de smidse
aan te vegeen.

De knul bleef in leven want Pim was wel flink
maar niet zo link.

Als Flip Springmatras zingt
voelt het net alsof je moeder je door haar wringer wringt.
Hij heeft last van zijn stembanden
maar de ouwe radiale zijn niet meer voorhanden.
Het is dus beter als hij niet meer sterke drank drinkt.



Sjors Willemsen was weer
eens van zijn schommel
geslipt
want hij wist niet goed
wanneer hij **wel** of **niet**
voorover tipt.

Zijn linkerarm is nu in
het gips;
met de rechter eet hij
dus zijn chips,
en dat werkt geknipt.

Als Rik Sikkepit vist,
gooit hij de visvangst in een grote kist.
De vissen spartelen natuurlijk tegen
ofschoon er ruimte genoeg is om zich te bewegen.
Laatst sprongen ze over de railing toen hij zich had vergist.

Fred Minkels is op zoek naar een nieuw kunstgebit
omdat zijn oude niet zo lekker meer zit.
Laatst wilde hij in een appel happen
terwijl hij de keus stond te maken tussen twee roltrappen.
Zijn kunsttanden belandden tussen de banden op weg naar Simon
de Wit.

Wilma Camille prikte in haar vinger
met de naald in haar ouderwetse Singer.
Haar vriendin moest haar toen verlossen
van de prikker en de kantklossen.
Gelukkig had haar Singer toen nog een slinger.

Frits Vrijwilliger is niet erg bij de pinken;
zelfs als dienstplichtige verzwikte hij zijn enkel en liep dus te hinken
Hij was niet eens
een dronken drinker
toen hij
desalnietemin
struikelde over een
flinke klinker.

Gelukkig werd hij opgetild
door twee flinke binken.

Friezin uit Balk als backpacker bij Aart Bark



Een Friezin in Snits(Sneek)
heeft een ren met kippen;
kakelend pluimvee met een
snavel in plaats van lippen.

Zij verkoopt de eieren in de buurt
samen met haar buurman Ruurt.

Jammer dat hij soms een paar door zijn dikke vingers laat glijpen.

Tim Trappist uit de Krim was heel handig met een discus.
Ook smeet hij met geld want hij werkte bij de Fiscus.

Gister werd hij wereldkampioen
en inde de eerste prijs van een miljoen.

Dat was dus twee duizend jaar na Christus.

Een paar kwajongens wilden een voetbalclub oprichten;
dat is dus beter dan brandstichten.

Helaas had geen van allen
verstand van voetballen.

Ze stonden dus te kijken met domme gezichten

Een nog jeugdig scharminkel
reed middernacht door de straten met veel gerinkel.

Hij had een nieuwe fietsbel gekregen
en wilde het cadeau uitproberen in de
regen.

Omdat hij geen fietslamp had, kwam hij tot stilstand in een
brillenwinkel.

Als je jezelf opricht
dan verandert er allicht niets aan je gewicht
want een pond veren
is net zo zwaar als een halve kilo
peren.

Alleen als je wat minder eet, wordt het wellicht verlicht.

Felix Klikspaan is niet geschikt voor het oplossen van een conflict
omdat hij onderhevig is aan een menselijk
delict.

Laatst had hij zijn eigen bazin verklikt
toen zij met een cricketbal op hem had gemikt.

Omdat zijn adamsappel verdikte, was hij bijna gestikt.

Al mijn neven en nichten
zijn bezig hun nieuw woning in te richten.

Hun tweedehands meubelen komen uit de centrale kringloop
ergens tussen Hilversum en Vroomshoop.

Met het zware zwichten begonnen hun
gewrichten te ontwrichten.

Nicolaas Nikkel
was bezig met het slijpen van zijn sikkel
om te beginnen met het maaien
van zijn tarwe.

Plotseling werd zijn visie verstoord
door een spikkel zo klein als een larve.
Hij kon dus niet doorgaan vanwege het
geprikkel.



Een filatelist zat uren te likken
aan zijn nieuwe postzegels die hij één voor één zat uit te pikken.

Het ongemerkt slikken van lijm
was zó ongezond
dat hij terstond naar een
internist moest in Roermond.

De arts gaf hem oplospillen na lang wegen en wikken.

Een alcoholist ging naar de kapper om zijn haar te laten knippen.
Toen hij de damp van alcohol uit zijn geopende lippen liet slippen

raakte de knipper ietwat uit zijn doen
ofschoon hij het niet liet merken voor zijn fatsoen.

Wel liet hij zich bijna de schaar ontglippen.

Onze logopediste is doodsbenauwd voor zwarte spinnen
en valt bijna flauw bij het zien van haaienvinnen.

Als ze in een park op een bank zit naast een struik met klitten
zal ze onmiddellijk gaan verzitten.

Zij blijft dus meestal binnen.

Een evangelist werd besmet met een bacil;
één op een papil, de andere op een pupil.

Zijn ogen en mond moesten terstond worden verzegeld

als een badcel die wordt
betegeld.

Tussen kerk en geneesheer ontstond
toen een oververhit geschil.



Jan Ouwejan en Dik van Mourik
zaten op de pier van Scheveningen
hun meest geliefde zeelied te zingen.

Het ging over hoe je met een
schip moest varen en niet alleen
recht vooruit moet staren
om de veiligheid te bewaren,

geleerd toen zij naar de
Zeevaartschool in Den Helder
gingen.

Mijn onvoorzichtige nicht sneed in haar vingers
toen ze met een scherp mes een doos opende met bonbons van
Ringers.

Zij had niet goed opgepast;
haar hele hand is nu verpakt in leukoplast.

Als mosterd na de maaltijd was zij één van de hoog-en laagspringers.

Dirk de Ridder is een driftkop;
zijn zoon mag niet ineenzakken en zit dus rechtop.

Hij is eigenlijk zijn stiefkind
die hij niet zo erg bemint.

Zelf is hij zo slap als een taaipop.

Tante Dien kreeg bericht
van haar oudere nicht.

De vrouw was aan lager wal geraakt
en had iedere nacht gebraakt
met een vies gezicht.

Pippo Wildernis fietste op het fietspad met zijn jongste kind
totdat zij gevloerd werden door
een frisse rukwind.

Zij tuimelden tegen een
windscherm
en vervolgens-in plaats van op
de grasberm-
net ernaast op een pad van grind.

Het weerbericht van de Bilt
is niet altijd gewild.

Een terrorist zou zelfmoord
plegen
maar stelde het uit vanwege
de regen.

Hij zal het dus morgen doen tenzij
hij zich vertilt.



“**Geluk** is mij altijd gunstig gezind
want ik ben een helderziende ofschoon bijna blind,”
riep Nico Niersteen
alvorens hij in een wak
verdween.

Hij had mazzel omdat de bodem een halve meter onder het ijs
begint.

Een goed tehuis gezocht voor een zak wasgoed en een wringer
alsmede een naaimand en een antieke Singer.

De wringer is in top conditie,
de naald van de Singer een ietsje uit positie.
De eigenaar verloor haar duim en wijsvinger.

Zus



Helena Huppeldepup
kwam van de regen in de drup
toen ze de paraplu die ze wilde ontvouwen
niet meer kon houwen
eenmaal buiten de deur van haar hockeyclub.

Een meisje van vijf met glanzende krullen
stond op het punt van haar havermout te smullen.
Per ongeluk gebruikte zij niet basterd suiker maar zout,
de kleine schattebout
en begon toen luidkeels te brullen.

Een vader zei tegen een zuster,
“Ik word steeds ongeruster.
Mijn zoon heeft een pen doorgeslikt,
hij was bijna gestikt.
Maakt U hem alstublieft wat zelfbewuster.”

Een ongelukkige snurker in Middelburg
liep op krukken in zijn uppie naar dokter Wurg.
De arts keek naar het te korte been
en hing toen een kilo rupsen aan zijn grote teen.
‘Klaar is Kees’, zei de chirurg.

Een slungel in Bussum
kauwde de hele dag op kauwgum
totdat het tijd werd voor een huwelijk
want zijn aanstaande vond het afschuwelijk.
Hij leerde het toen af in een mum.

Nienke van Hichtum
vertrok heel vroeg uit Wognum.
Onderweg ontmoette zij Wouter,
de nog laatst levende kabouter.
Hij ging mee in haar fietstas naar Blaricum.

Een burger in Rusland bestuurde al jaren de streekbus
voor de echtgenoot van haar oudste zus.
Eens had zij een vent omver gereden
toen haar voet van het pedaal was
gegleden.
Haar gezicht leek veel op die van een dooie
mus.

De vernuftige zuster van een grutter was
verrukt
over de tomaten die zij had geplukt.
Daar ze aan grote trossen hingen
hoefde zij hoog noch laag te springen;
oftewel; zij had niet gebukt.



Nadat ze de wielrenner uit Den Burg op Texel hadden gehuldigd was hij hen wel een bedankje verschuldigd.

Hij begon uit te leggen

hoe moeilijk het was om iets te zeggen.

Het had zijn gebrek alleen maar vermenigvuldigd.

Op Saturnus leefde een knul
die geboren was zonder enig benul.

Op zekere dag fietste hij op de Melkweg
en kreeg plotseling bandenpech.

Het rubber explodeerde bij duizend graden onder nul.

De politie greep een grote lummel bij zijn lurven
toen hij wilde wegrijden met een lading turven.

Een beroepsdief steelt niet meer in het duister
en spreekt overtuigend zonder stiekem gefluister.

Je hoeft geen held te zijn maar toch wel durven.

De sukkel wilde ontvluchten
en deed alsof hij zelfs te moe was om te zuchten.

Agenten stroomden toe,

het werd echt een spelletje kiekeboe.

Uiteindelijk grepen ze hem bij zijn nekvel; hij had toen veel te duchten.

Plotseling ontdeed hij zich van de agenten;
zij waren nog wat versuft want ze hadden zich net tegen schurft
laten inenten.

De lummel verschool zich in een wagen van van Gent &
Loos,

achter een lege kist voor Sam en Moos
bedoeld als brandkast voor hun centen.



Een elektricien restaureerde een ouderwetse lichter. Hij kwam van Durgerdam en was dus nogal nuchter.

In plaats van lampjes moesten er kaarsen komen zodat het iets zou worden om van te dromen.

Toen hij het hem niet lukte, keek hij nogal schuchter.

Een brulaap uit Den Burcht at veel te veel augurken. Hij kocht ze goedkoop bij de toko van twee Turken.

Op een dag voelde hij zich onwel als gevolg van een lelijk maaggezwel.

Nu ligt hij al een week te snurken.

Er was een ongeluk met twee autobussen; de brandweer kwam erbij om het vuur te blussen.

Alle passagiers hadden verschroeide kleren; sommigen liepen zelfs huilend te ijsberen.

De burgermeester kwam erbij om hen wat te sussen.



Een klungel met een rugzak op zijn rug raakte bekneld tussen het wegdek en een brug.

Zijn zus klaarde de klus

door hem los te trekken met een lus; zo kreeg ze haar broer weer terug!

Een dominee kocht een liguster voor de verjaardag van zijn zuster.

In Australië worden ze uitgeroeid omdat het vergiftige onkruid er zo hard groeit.

Daarom gooide zijn zuster de liguster over de reling van haar kuster.

Durkje Rustenburg bewaart zoute drop in haar brievenbus;
heel onverstandig dus!

De post zit aanelkaar geplakt
omdat de drop ertussen is gezakt.
Om de brieven te lezen is nog een hele klus.

Herman Hutspot is goed gemutst
als zijn vrouw een eitje voor hem klutst.

Hij is een man zonder nukken
ofschoon hij moeite heeft met bukken;
dan kijkt hij wat onthutst.

Een Turkse Turk kocht zijn vrouw een lange jurk.
Helaas bedonderde de Turkse verkoper hem, de schurk!

De jurk werd als maar langer,
langer dan een rol behang van een behanger.
Iedereen lachte zich een bult in Urk.

Een surveillant met een snuffelhond
liep de hele dag de luchthaven rond.

Het dier moest iedereen besnuffelen;
reizigers mochten haar beslist niet knuffelen.
Als ze iets verdachts rook, stond de overtreder als genageld
aan de grond.



Sjoukje Woubrugge ging eens naar de
schouwburg
met een hele bekende kaakchirurg.

Wat ze zagen was een treurspel,
beiden hadden dus last van kippenvel
want meestal sterft er wel iemand na lang
gewurg.

Een Indonesische Molukker wilde een boek laten drukken bij een drukker.

Het Consulaat stuurde hem naar iemand in Enschede want die wist er wel raad mee.

Omdat hij geen Nederlands meer sprak, arriveerde hij pas een maand later bij de Tukker.

Een brugwachter zat nog steeds in een brugklas omdat hij niet zo snugger was.

Hij had verstand van ouderwetse ophaalbruggen en van geduchte Amsterdamse muggen. Hier voelde hij zich opgesloten in een broeikas.

Een jonge kunstschilder was slecht gemutst want zijn eerste schilderij werd al snel verprutst toen zijn eerste model zich begon uit te kleden van boven tot beneden.

Hij kon niet verder schilderen want hij was te onthutst.

Rinus Rutten verhuisde naar de Molukken maar met alles wat hij deed gebeurde er ongelukken.



Ook kreeg hij last zijn wervelkolom toen hij zich te ver uitstreekte met het pakken van een broodje halfom.

In een rolstoel schrijft hij nu toneelstukken.

Een onbenullige onruststoker lag in een jeugdherberg
luidruchtig te snurken,
luider dan een champagnefles bij het ontkurken.

Hoe kun je nu rustig zitten lezen
bij zulk lawaai dat ook lijkt op het gekwebbel van
driehonderd Chinezen
die onkruid wieden op hun hurken.

“**Er** is geen vuiltje aan de lucht;
zelfs de wind waait niet geducht.
Ik zou dus best kunnen hooien
want het zal niet vriezen en ook niet dooien,”
dacht de boer. Jammer genoeg nam zijn paard de vlucht.

Een heel klein ukkie-pukkie
bracht je zelden of nooit van zijn stukkie.
Als Romeo had hij echter geen geluk
want hij was te klein van stuk.
Wie wil er nu vrijen op een krukkie.

Een brandweerman aan de Noordzee kust
had net een lustige brand geblust.
Hij was zo vermoeid
dat het voelde alsof hij met een kudde koeien had gestoeid.
Hij lag drie weken in een coma eer hij was uitgerust.

Een Turkse Turk in Urk
had de schurft aan een Turkse schurk.
Gelijk een olifant met zijn slurf
sloeg hij de schurk murw met een
turf.
De schurk bleek echter een vrouw te zijn in een jurk.

Laatst had ik een discussie
met mijn jongste zussie.

Zij had een dood vogeltje
gevonden
en op haar bagagedrager
gebonden
want ze wilde een graf graven voor
het dooie mussie.

Het gezicht van Hippolytus Mustang
zat vol pukkels
want dat overkomt niet alleen maar
sukkels.

De pukkels werden puistjes,
zo groot als babyvuistjes.
Iedereen lachte zich de krukkels.

lene, miene, mutten,
tien pond grutten
tien pond kaas;
wie's de baas?
Niet iemand die staat te dutten.

Mijn nukkige zussie
lag in het ziekenhuis met een zware percussie.
Zij was tegen een viaduct opgereden;
de brandweer had haar auto opengesneden.
Haar leven hangt aan een lussie.

Een putjesschepper vroeg mijn collega om tien gulden
want de man zat dik in de schulden.

De collega uit Apeldoorn
ontstak toen in hevige toorn;
zo'n brutaliteit kon hij niet dulden.



Mijn schoonzuster

trouwde de kapitein van een kuster.

Zij hield het laden bij

want alles moest mooi op een rij.

Oorspronkelijk was zij tamelijk wild maar nu is zij iets geruster.

Jo de Bunje reist vaak naar de Ivoorkust
omdat hij Afrikaanse pinda's lust.



De Ivorianen zijn niet bang van hem

want als hij gevaarlijk wordt, zetten zij hem klem.

Laatst had hij zelfs een brand in de pindaogst geblust.

Miranda Mulder had eindelijk haar dochtertje in slaap gesust nadat zij haar lieveling wel twintig

keer had gekust.

Plotseling begon het kind weer te praten

met de kleur van een tros tomaten;

zelf was het meisje zich nergens van bewust.

Als een krankzinnige stunt

reed een mislukkeling met een rot gang naar een kruispunt.

Omdat hij tegelijkertijd bezig was zijn gitaar te stemmen

kon hij niet op tijd afremmen.

Een test wees uit dat zijn IQ lager was dan dat van een rund.

Jet



Jet ging trouwen met een vent uit Gent;
zij had hem leren kennen in zijn nieuwe patattent.

Op de eerste dag begon de malaise,
niemand lustte zijn friet zonder mayonaise
waar ze zo aan waren gewend.

Twee gevangenen ontsnapten uit hun cel
want de bewaker werd onwel.

Ze worden door de Politie gezocht.

Indien U ze tegen komen mocht
bel dan meteen want ze zijn gewapend en nogal fel.

Als de dokter merkt

dat je hart op halve kracht werkt,

-het ding heeft tenslotte nooit vakantie

en je kreeg het zonder garantie-

dan geeft hij iets wat de inspanning enigszins beperkt.

Marcel van Gelder

woonde niet op zolder maar in een kelder.

Tijdens een zenuwslopende nachtmerrie

met rode vlammen en een heleboel herrie

snelde hij naar een brandmelder.

Fred Flintstone uit Lekkerkerk
kreeg een bestelling voor een hechte grafzerk.
Hoe langer hij beitelde en schuurde,
des te langer het duurde.
Uiteindelijk was hij voor zichzelf aan 't werk.

Zijn familie kwam van heinde en ver,
zijn vrienden van her en der.
Zij wilden hem begraven
volgens moderne maatstaven;
precies op het moment van een vallende ster.

Alfred Terpstra op Terschelling
trok zijn vlet op de helling.
De bodem was verrot,
de zitbank kapot.
Hij sloeg het ding aan duigen tijdens een kwaai opwelling.

Een schoenpoetser uit Bergen
stamde uit een familie van dwergen.
Hij had een heel klein krukje
en behoefde slechts een heel klein bukje.
Voor anderen zou het veel meer inspanning vergen.

Een knecht van een besteldienst in Meppel
reed waarempel plotseling in een greppel.
Hij verloor de macht over het stuur,
net voorbij een hooischoor.
Hij belde direct zijn chef in Groot Keppel.

Engel Ketjap in Petten

wilde een kist met kersen verzetten.

Hij bukte om te tillen

maar begon onmiddellijk te gillen

toen zijn vlerken bekneld raakten tussen zijn jekker en een rek met kroketten.

Een talentvolle student

ontdekte de perfecte kampeertent.

Het ding stond in een mum van tijd,

net zo snel als een gillende keukenmeid,

vuurwerk dat men wel kent.

Een boer in Purmerend

had na zijn vertrek uit de Herberg geen rooie cent.

Hij dacht, "Ik verkoop m'n leste melkkoe,

dan kan ik weer zes weken doen wat ik altijd doe."

Helaas lag de elfjarige op sterven vanwege een ernstig mankement.

Een Tjech uit Tjechië liep met lekkerbekjes te venten

zodat zijn wederhelft haar vlechten kon laten permanenten.

Toen de lekkernijen op waren

kwam het kreng niet meer tot bedaren.

Nu woont zij **in** bij een deftige rector met meer centen.

Een West-Friese rietdekker

voelde zich echt niet lekker.

Hij ging naar bed met een aspirientje;

een hele dure van wel een tientje

totdat hij gewekt werd door buurmans wekker.

Brechtje Kwartetspel moest van de docent een gedicht opzeggen.

Ze vertelde na heel lang overleggen:

"Beppie zag eens bessen hangen

en keek ernaar met heftig verlangen.

Toen een werkman met zijn trekker kwam, strekte zij zich uit onder twee heggen.

De Gemeente begon een weg in Berlikum(Belsum)te verleggen
zonder er eerst iets over te zeggen.

Er waren ineens veel ongevallen,
men hoorde alsmaar banden knallen;
kleddernatte fietsers moest men uit de greppels dreggen.

Herman Krentenbol wilde zijn paspoort gaan verlengen
en moest het naar het Gemeentehuis toe brengen.

Het personeel genoot een snipperdag;
hij was wild toen hij de mededeling zag.
Hij zou ze mores leren, die krenge.

Een etter uit het verre Westen
wilde de welvaart in België verpesten.

Hij gooide ruiten in met stenen,
banken uit tramhaltes verdwenen.
De Belgen zitten nu met de reddeloze resten.

Een buikspreker in Drenthe
liep met zijn pop op de markt in de lente.

Het spreken liet hij aan zijn metgezel over
want zelf werd hij steeds maar dover.
Zij verdienden niet veel, aten alleen maar rijst met krente.

Bertold Bennekom moest een kozijn verven
zonder het vensterglas te bederven.

Hij maakte een halve handstand
met een rol plakband in zijn rechterhand.
De ruit lag toen gelijk in scherven.

Een gewonde, permanente schelm wilde zich vóór zijn dood bij de
politie aanmelden
ofschoon hij niet vermeld werd op een monument bestemd voor
helden.

Toen hij vertelde wat hij allemaal had gedaan
zei de agent dat hij daarvoor terecht moest staan.
Ondanks dat zijn geweten hem kwelde, begon de schelm te
schelden.

Een Belgische wegwerker
zat met nekkrimp voor zijn erker.
Hij keek erg bedroefd
met zijn gezicht flink opgeschroefd.
Je zou zweren dat hij een slecht element was in een kerker.

Henk Selderij uit Bovenkerk
is wel slim maar niet zo sterk.
Hij geeft Engelse les
aan een etnische prinses
en doet ook haar paleiswerk.

Kannibalen zwerven rond om koppen te snellen;
let dus goed op je tellen!
Ga nooit alleen het oerwoud in
zonder mes of een sterke vriendin
met een mobiel om de ambulance te bellen.

Wesley Westwoud kreeg met zijn zestigste verjaardag een
langgerekt waterbed;
voor zijn dertien kinderen een geweldige pret.
Tijdens het vullen met wel zeshonderd liter water,
sprongen zij erop als in een hoek gedreven kater.
Al snel werd het leuke geschenk als vuil op straat gezet.

Jan met de pet
is iemand waar niemand op let.
Hij werkt
meestal ongemerkt;
misschien wel met opzet!

Goliath wilde David beletten
zich te verzetten.
De dwerg keek hem eerst wat beklemmend aan
en bleef heel even stokstijf staan.
Toen maakte hij met de reus korte metten.

Een prominente recensent, een verstokte vrijgezel,
kreeg plotseling kippenvel.

Toen zijn buurvrouw zei;
“Houdt U veel van mij?”
trok hij perplexed aan zijn eigen bel.

Een Perzische architect stond op zijn bordes
met een halfvolle fles
in tweestrijd verzonken
ofschoon hij al flink wat had gedronken.
Toen de fles leeg was, passeerde de tram van kwart voor zes!

Benjamin Onsterfelijk werd gevoed met volle melk,
niet uit een zuigfles maar uit een kelk.
Toen zijn ouders in een wolkenkrabber gingen wonen
begon hij kunstjes te vertonen;
van de bovenste verdieping springen is niet voor elk!

Esther Pigmentvlek deed deugdzaam werk.
Zij was ernstig en sterk als een grafzerk,
repareerde vogels met lamme vleugels,
hielp kinderen te sturen met hun eigen teugels.
Zij geloofde niet in goden, ging nooit te kerk.

Zelfhelpers bestellen bouwpakketten
om een hechte woning op te zetten.
Als zij het redden zonder bouwtekening
komt dat in mindering van hun rekening.
Voor de rest moeten ze erg goed opletten.

Een zwendelaar uit Utrecht
kwam al vechtend voor het gerecht terecht.
Hij sprak; “Ja en nee, edelachtbare”
en wilde de rechter verwelkomen met een fles ouwe klare.
Zij rechtzaak werd binnen twee tellen beslecht.

Een discuswerper uit Antwerpen
wilde zijn technische kennis wat verscherpen.
Hij zwenkte aan een ketting met een zware klinker
in plaats van een dobber en een zinker.
Het doeltreffende projectiel belandde op één van de Friese terpen.

Een chauffeur reed met zijn oplegger op de snelweg
met zijn oomzegger, want die had bandenpech.
Net dat het joch zijn oom bij de voornaam wilde noemen,
zag hij door de mist een tegenligger opdoemen.
Hij dook door het zijraam en kroop onder een heg.

Een Gelderse varkensmester had zijn beesten verkocht voor vrij
veel geld
werd mij verteld.
Hij gaat nu naar het zuiden
naar een 'Bed and Breakfast' op de pier van IJmuiden.
Zijn kamer heeft hij al besteld.

Een echtpaar in Wijdenes
stond altijd op om kwart voor zes.
Toen de vrouw op een zondag bleef liggen,
genoeglijk als een zeug met elf biggen,
bedreigde de man haar met een hakmes!

Een bootwerker op Terschelling
tuimelde vanaf een hoge stelling.
In plaats van het ziekenhuis
belde hij de brandweer per abuis.
Die kwam dus aansnellen in de hoogste versnelling.

Een dierentemmer wilde Het Kanaal over zwemmen
in plaats van alleen maar dieren te temmen.
Hij kocht een modern zwempak,
ietwat strak met een achterzak.
Hij zwom zo snel dat hij bij Dover af moest remmen!

In het Friese Lemmer
woonde een pianostemmer.

De piano's kwamen uit Amsterdam per Lemmerboot.
Tijdens een ernstige watersnood
moest hij de instrumenten legen met een emmer.

Gert Sperwer verkoopt pennen
tijdens het paardrennen.
In de lente was hij makelaar,
in de herfst een bedelaar.
Aan deze baan moest hij even wennen.

Bert Westerveld loopt te venten
met ouderwetse dekzeiltenten.
Hij loopt ietwat te sjokken
geleund op één van zijn tentstokken.
Met Kerstmis schenkt hij wijn gemaakt met krenten.

Een rasechte straatbengel
wilde gaan vissen maar had geen hengel.
Hij zat een uur te denken
eer hij werd bediend op zijn wenken.
Hij zat toevallig net tegenover een bamboestengel.

Juffrouw Verfmenger
wordt tamelijk strenger.
Zij legt op alle slakken zout,
iets wat haar dus bezig houdt.
Wel wordt zij daardoor nu wat tenger.

Een geërgerde westerse zendeling begon te kermen
want het lukte hem niet om zich tegen de stekende wespen te
beschermen.
Bijen gaven tenminste nog honing;
deze kwellende insecten alleen maar een pijnlijke
vertoning.
Zij vlogen telkens op hem af in zwermen.

Een lakei presenteerde zonder herrie
de koning een bord met kerrie.

Engelbert de Elfde
wilde iedere dag hetzelfde
alvorens te vertrekken op zijn merrie.

De moeder van Bernard Eksteroog lag op sterven;
hij dacht dus dat hij haar flat zou erven.

Helaas was zij nogal schrandere;
omdat hij nooit naar haar omkeek, was het bestemd voor
haar klusjesman Sander.
Bernard zou dus nooit iets verwerven.

Een snelle Ierse setter
liep zich op een dag te pletter.

Zij werd gevoerd met hormonen
om een grotere snelheid te vertonen.
In plaats van sneller werd zij vetter.

Tante Bet had haar nek verrekt
toen zij zich te ver had uitgestrekt.

Zij dacht dat het wel een goed idee zou zijn
om een tabletje te nemen tegen de felle pijn.
Zij werd hets toen haar vel met etterige vlekken werd bedekt.

Een Twentse non in een kapel
kende de eigenschappen van een rebel.

Gedurende de prille ochtenduren
ging zij zich als mannequin verhuurden.
Zij droeg als een heus model een pyjama van flanel.

Na een schietgebed en een geruisloos vaarwel
arriveerde zij in een duur hotel.

Zij ontdeed zich van haar nachtgewaad
want hier was het niet zo koud als op straat.
Toen een kelner naar haar keek, werd zij onwel vanwege haar
nogal zwak gestel.

Jacob van Lennep uit Gennep had zijn handrem opnieuw afgesteld;
voorheen kon hij alleen maar remmen met ontzettend veel geweld.

Hij reed daarna langs bergen en dalen
om zijn zieke grootmoeder in Assendelft op te halen.
Toen zij weg was, stond hij versteld.

Een erkende delinquent had bekend
dat hij als kind heel erg werd verwend.

Hij mocht alles hebben wat hij wilde.

Op zijn zestiende verjaardag werd hij lid van de
inbrekersgilde.

Hij ontvreemde kunstwerken uit kerken want hij was intelligent
alsmede competent.

Een extravert nabij de Wester Schelde studeerde voor
politieagent

want men ontdekte al vroeg zijn talent.

Hij leerde over handboeien

en hoe je met bendes misdadigers moest stoeien.

Na een flinke kopstoot tijdens een oefenwedstrijd, werd hij
dement.

Onze kersverse docent
spreekt met een vreemd accent.

Hij weet ook niet altijd wat hij moet zeggen
om iets beter uit te leggen.

Wij leren dus alleen maar een fragment.

Een Servische stewardess
stond als bedwelmd onder een cipres.

Zij dacht dat haar huwelijk met een piloot al was
beklonken

en zag zichzelf al met een bruidsjacon pronken.

Helaas vertrok hij met een zeppelin naar een onbekend adres.

De dirigent van een orkest
zat in de gevangenis van Brest.
Hij had een kelner met zijn baton geveld
toen hij niet kreeg wat hij had besteld.
Voor zijn carrière in dat gewest is dat funest.

Een kokette cadet
bestelde aan het buffet een warme kroket.
Ofschoon het hem goed had gesmaakt
was hij erdoor versuft geraakt.
De kroket was besmet met benzine van een raket.

Twee sopranen zongen het couplet
van een mooi klassiek duet.
Terwijl zij stonden te gillen
begon hun mentor hectisch te rillen.
Hun schelle stemmen snerpten scheller dan een trompet.

Elke sector in de kerk was bezet;
op een podium stond een Welsh kwartet.
Ofschoon het plechtig stond te zingen
scheen het niet tot de mensen door te dringen.
De nogal corpulente assistent had ongemerkt de microfoon
verzet.

Een Roemeense boer in Boekarest
zat al jarenlang in voorarrest.
Hij had de burgermeester beledigd
maar werd door niemand voor het gerecht verdedigd.
Hij verloor al zijn koeien en ook zijn koemest.

Hester legde haar pasgeboren Tedje
in haar overdekte bedje.
Gelukkig kunnen telgen niet snurken
terwijl ze aan een melkfles liggen te lurken.
Toen haar broertje binnenkwam, gaf hij haar een zetje.

Een zwerver leefde van etensresten
gevonden in de afvalbak van een snackbar, bekend als één
van de besten.

Toen de gezellige trekpleister failliet ging
liep hij naar de rechter voor een kort geding
want het zou zijn gezondheid verpesten.

Boeren in vele gewesten
zijn bezig hun varkens vet te mesten.

Zij moeten iets vinden
dat de beesten vlug verslinden
om daarna hun gewicht te testen.

Madame Courgette kocht een retourbiljet
en legde daarna snel de weg af naar het watercloset.

Zij moest eerst nog geld wisselen
en stond dat allemaal met de toiletjuf te bedisselen.
Na al dat gezwets, was de plee bezet.

Edmee moest haar melktand laten trekken.
Zij schreeuwde van tevoren als zes gekwetste gekken.

De tandarts moest haar toen beloven
dat zij niets zou merken als zij zich liet verdoven.
Toch bleef ze haar gezicht vertrekken.

Johan Antwerpen
wilde zijn zakmes aanscherpen.
Hij draaide als een gek aan zijn slijpsteen
want hij had het mes nodig in Geleen.
Jammer dat het ding brak door het vele snerpen.

Een non zat te bidden vóór het werk,
niet in een hoek maar in het midden van de kerk.

Moeder Overste keek snibbig
- zij is van nature nogal kribbig –
De non bad toen in een bloemperk.

Tegenwoordig loopt iedereen te bellen;
wat hebben ze toch steeds te vertellen?
Het is een verslaving net als roken;
ze doen het dus ook terwijl ze staan te koken.
Mijn opa zou het zich niet kunnen voorstellen.

Vladimir was nog een ouderwetse Sovjet;
hij had dus geen verstand van Internet.
Vanwege een ijskoude Siberische luchtbel
was er ook geen Foxtel.
Hij ging dus maar met een hete kruik naar bed.

Het gewicht aan goud in Iberische kerken
is meer dan dat van zesduizend grafzerken
terwijl het geld bestemd voor armen
niet eens genoeg is om ze te verwarmen.
De Inca's hebben er hard voor moeten werken.

Een kapitein voer bij slecht zicht tegen een ijsberg,
een obstakel veel groter dus dan een dwerg.
Hij was stellig bezopen,
want het schip liep wel twintig knopen.
Iedereen schreeuwde been en merg.

Een Nederlander op Bonaire
zat rustig bruine bonen met rijst te eten in zijn serre
totdat er een kakkerlak zo groot als een schildpad
verscheen
nabij zijn linkerbeen.
Toen hij het gespuis opzij wilde schoppen met zijn rechter,
begon de misère.

Een Hengelose chef haat het als zijn hond te schel keft.
Hij grijpt dan meteen een scherp mes met een sterk heft;
niet om de welp om zeep te helpen
ondanks het geluid van zware voetstappen op schelpen,
maar om te tonen wat er kan gebeuren als het zijn gevoeligheid
betreft.

Mijn huiskip was twee weken van de leg
maar legt net zes eieren terwijl ik het zeg.
Haar snelweg was kennelijk verstopt;
geen wonder dat zij zich als een kalkoen had ontpopt.
De eieren hadden te lang gekookt, ik gooi ze dus maar weg.

Een sprookjesheks kocht een lende spek
en gooide de helft ervan in een pan die te drogen stond op het
afwasrek.

Ze maakte de kachel aan en al snel begon het vet te
spetteren
met het oorverdovend lawaai van eenden die kwetteren.
Na een kort tijdsbestek was de heks zo zwart als een inktvlek.

Hettie Confetti klom boven op het tuinhek.
Moeder zei; “ Spring eraf, anders breek je je nek!”
Op dat moment kreeg Hettie kippenvel,
begon te rillen maar gehoorzaamde haar bevel.
Ze sprong op een steen in de drek, dus nu is haar schoenzool
lek.

In Dordrecht woonde een krenterige vrek
al dertig jaar op dezelfde plek.
Hij ruilde zijn stek in voor een ouwe woonboot
die hem meer elleboogruimte bood.
Omdat hij geen contant geld had, betaalde hij per cheque.

Een Shetlander had zijn vrouw lekker toegedekt.
De Shetlandse had zich nog eens lekker uitgerekt.
Haar beide armen schoten uit de kom;
Joost mag weten waarom.
Waarschijnlijk het effect van een defect.

Onze Nel was het middelpunt van een rel;
ze zat dus aardig in de knel.
Volgens de algemene geruchten
wilde zij ontvluchten
want haar leven stond op 't spel.

Een bekende zeeheld, nu op Driehuis-Westerveld
had in zijn duim geprikt met een haarspeld.
Het bloed spoot de spuigaten uit
want het gebeurde op een nog ouderwetse zeeschuit.
Als een dennenboom werd hij geveld.

**In de grote familie van een Brusselse Belg
was Manneke Pis de jongste telg.**
**Op zekere dag fietste zijn vader naar Delft
om een huis te huren voor minder dan de helft.**
Alhoewel zijn band sprong, reed hij verder op de velg.

Een welp uit Velp
had zich bezeerd aan een scherpe schelp.
Hij wilde het bloed eerst stelpen met een gordijn
om niet verstoken te worden van zijn bewustzijn.
Toen dat niet lukte, schreeuwde hij pas; "Help!"

Kleine Els
was aan het spelen met moeders dure pels.
In de tuin was echter vrij veel modder;
het bont werd dus al gauw besmeerd met een vette klodder.
Moeder was natuurlijk hels.

Frans van Embden houdt niet van een schoen die knelt;
hij gooide de zijne dus meteen op de vuilnisbelt.

De schoen keek om zich heen
op zoek naar een voet aan een linkerbeen,
want op die rotzooi was hij niet gesteld.

Us mem trapte op haar voetrem
maar het rotding zat plotseling klem.

Zij belde de politie
en beschreef nauwkeurig haar positie.
Een agent zei; “We hebben het te druk; neemt U maar de tram!”

Een jong stel met een geestelijk mankement
kregen van de Sociale Dienst een nette kampeertent.

Ze hoefden dus geen huur te betalen;
wel moesten ze zelf etensrestjes bij de mensen ophalen.
Op den duur raakte iedereen eraan gewend.

Ik had medelijden met kleine Bep
want zij kreeg een mep van de steel aan haar schep.

Zij had zo lekker in de zandbak zitten spelen
maar schreeuwde nu om haar leed met iemand te delen.
Toen rende zij naar moeder; haar muiltjes zongen
klepperdeklep.

Jan Helmig zette zijn vlet in de grondverf
op zijn erf in Wieringerwerf.

Samen met zijn vrouw Lenie
gebruikten zij een grote kwast en een grote bus met menie
want dat helpt tegen het verderf.

Ab Kelder ging altijd na zijn werk
een praatje maken met de dominee in Abbekerk.

Ook hielp hij de vaak reddeloze prediker met zijn preken
omdat de zijne vaak op niets leken
want in taal was dominee niet zo sterk.

Een populaire miljardair
kocht zijn dochter een elitair meubilair
 ofschoon zij ging trouwen met een ordinaire, stationaire
 militair
 die verantwoordelijk was voor het sanitair.
Toen de riolering verstopt was, kreeg hij cellulair.

Een handelsreiziger uit Arnhem
ging naar Schiphol voor een reis per K.L.M.
 Hij had ontzettend veel bagage
 met hele dure vitrage.
Toen hij de koffers op de band zette trok de stewardess aan de
noodrem want ze zaten klem.

Jet Manchetknoop heeft een nieuwe fruitpers;
haar glaasje nectar is nu altijd vers.
 Jammer dat de vele kraaien
 zoveel onrust zaaien.
Tomaten verdwijnen en de kersenboom is zonder kers.

Gelukkig had zij met de kerst
nog wat uitgeperst.
 Zoals ik al zei,
 het meeste fruit verdwijnt al in mei.
Gelukkig stond de perenboom het verst.

Bert en Gert Content van Het Vergulde Hert
verkopen dagelijks groentensoep of snert.
 Toen zij in de oorlog waren ondergedoken,
 leerden zij pas koken.
Maar toen bestond de soep meer uit suikerbiet dan erwten.

In onze portiek hebben wij een zwaluwnest;
de richels zitten altijd vol met mest.
 Vogels hebben nu eenmaal geen W.C.
 of op z'n plattelands gezegd een plee.
De geur is sterker als de wind niet oost is maar west.

Petra Punaise uit Genève heeft zangles tot half zes
want haar stem is zo scherp als een mes.

Iedere noot is een halve toon te hoog
en zo kleurloos als een witte regenboog.

Toen ze nog een baby was, deed haar moeder azijn in plaats
van sinas in haar fles.

Vele mensen behoren tot de moderne jetset;
zelfs mijn tante Ellenoor is ermee besmet.

Zij vliegt nu naar alle werelddelen
want de prijs kan haar niet schelen.

Toen haar vliegtuig in zee stortte, was het uit met de pret.

Een niets beduidend iemand heet Jan met de pet.
Hij lijkt op een mens onder en boven de wet.

Er wordt niet over hem gepraat;
het lijkt wel of hij niet bestaat.

Zo iemand was dus geknipt voor het Verzet.

Mijn ouders kochten nieuwe bedden,
zij konden de vorige niet meer redden.

Moeder wilde één met water.

Vader verzette zich ertegen als een ballorige kater.

Op de uitslag zullen wij maar niet wedden.

Renske van der Meer had van kinds af aan twee lange
vlechten;

zelfs toen zij ging studeren in de rechten.

Op een dag nam de professor een grote schaar,
zo'n hekel had hij aan dat lange haar.

Beiden begonnen met elkaar te vechten als twee kwaai
spechten.

In de meeste landen worden mensen steeds slechter
ondanks een rechtszaal met een rechter.

Geen schavot meer of een guillotine
noch een brandstapel met benzine.

Ik zou de slechtsten in de Sahara laten zakken door een
trechter.

Uit het gekkenhuis ontsnapten twee gekken;
zij sprongen uit een raam en over hoge hekken.

Zij werden echter achterhaald
toen zij waren verdwaald
en zich wat stonden uit te rekken.

Moeder begon de kinderen toe te dekken
maar op hetzelfde moment begon het dak te lekken.

In plaats van een solarium
werd de vliering een aquarium.
Gelukkig vond vader nog een paar droge plekken.

In Heemskerk werd een rietdekker
steeds maar gekker.

Hij klom op hoge daken,
niet met ladders maar wel met bonenstaken.
Als het regende, trok hij aan de stekker van zijn wekker.

Frans van Embden begon weer hard te schelden
toen ook zijn nieuwe schoenen teveel knelden.

Hij had ze voor heel veel geld gekocht
en vol trots tegen iedereen gepocht.
Nu moest hij dus het slechte nieuws gaan melden.

Weer kocht hij andere schoenen,
hele mooie, echt iets om te zoenen.

Niet nodig om je te vertellen dat ze hem weer niet tevreden
konden stellen
want zijn voeten begonnen op te zwellen.
Nu draagt hij de ouwe klompen van een boer uit Loenen.

Zelfs toen Eddie Cabriolet voorover begon te hellen
kon hij nog steeds niet tot tien tellen.

Bij negen kreeg hij wind tegen
en werd dan heel verlegen.
Hij kon dus **wel** iemand bellen.

Pep Schepijs gaat voor de Roomse Kerk werken
want het helmgras wordt steeds hoger in de perken.

Hij heeft wel eens gehoord van de tien geboden
maar gelooft niet in één god noch in meer goden.
Hij beperkt zich alleen tot het maaien tussen de zerken.

Palingvissers zijn altijd bezig met het uitzetten
van hun lange visnetten

maar ook wel van hun fuiken
voor het vangen van die lekkere dikbuiken.
Zij gebruiken geen duikboten, wel vletten.

Een welgestelde expert morste wat dessert
op zijn vlekkeloze colbert.

Hij probeerde het weg te vegen
zonder eerst de voor-en nadelen te overwegen.
Nu zit hij met een vlek op zijn colbert en zijn couvert.

Herman Beschermengel is een stapelgekke, meelijwekkende
opschepper.

Vaak zou je hem te lijf willen gaan met een
vliegenmepper.

Hij kan natuurlijk van alles en nog wat;
zegt dat hij vóór de oorlog chef was bij Tjoklat.
Al zijn indrukwekkende onzin is slechts onwerkelijk geklepper.

Fred Omelet heeft al jarenlang bijles
want hij is zo dom als het monster van Loch Ness.

Hij weet nog steeds niet het verschil tussen een bijwoord en
een bijsmaak,
tussen een kanarie en een draak.

Als hij later een zaak begint, gaat de negotie binnen een week
op de fles.

Hans Spek verliet de banketbakker met een groot pakket
banket

omdat zijn dochter ging dansen bij het Sovjet ballet.

Zij had geen behoefte aan een corset
want zij was zo tenger als een burger tijdens Leidens
Ontzet.

Hans miste de avond van de première en stond dus voor een
gesloten loket.

Jan de Geus kreeg een telegram van een kennis in de
Ardennen;

aan het bericht moest hij wel even wennen.

Hij was gekozen als leider van een peloton
ofschoon hij niet eens fietsen kon.

Hij liep dus naar Tom Boonen om iets te weten te komen over
wielrennen.

De privé secretaresse van Willem van Capelle is dol op tennis.
Gister veroorzaakte een ongekend vreemd incident nogal wat
stennis.

Niet alleen verloor zij haar baret en haar toupet
toen zij ernstig gekwetst werd door een snoeiharde bal vanaf
een raket,
zij raakte tevens buiten kennis.

Shirley Temple kreeg warempel
van haar juf een heel mooi stempel.

De jonge filmster was in de klas altijd voor honderd procent
attent en nooit absent.

Juffrouw Ella was zo uitgelaten omtrent het gedrag van haar
cliënt
dat zij over het patent cement struikelde van een drempel.

Een student op de Kunst Academie zat het portret van een
regent te schetsen
om het daarna voor zijn brevet te etsen.

Helaas zat de vlerk naast hem te kletsen
en over zijn nieuwe, kleurechte karpel te zwetsen
dat hij niet eens begreep dat hij daarmee het eindresultaat van
zijn maat kon kwetsen.

Twee Middeleeuwse zeehelden liepen over wegen en velden
terwijl ze hun meegebrachte pinda's pelden.

Omdat zij weg noch steg kenden
wisten ze niet of ze **door** moesten gaan of wenden.
Ze waren niet gewend zo ver te lopen, hun lamme lenden
moesten het dus ontgelden.

Twee consulenten reden op een tandem over de Russische
steppen
om wat frisse lucht te scheppen.

Onderweg dronken zij bier gebrouwd met gember
want dat is altijd verkrijgbaar of het nu maart is of september.
Omdat donkere wolken aan de hemel verschenen, moesten zij
zich reppen.

Dirk Weder verloor zijn contactlenzen;
zijn woede kende geen grenzen.

Met zijn nieuwe heeft hij nu geen last
want met contactlijm zitten ze permanent vast.
De zon mag schijnen, het mag zelfs plenzen.

De dochter van Kees Karper wilde al heel lang een nachtmerrie;
eindelijk kreeg zij haar zin na heel veel herrie.

Het was iets om van te dromen;
na een uur draven, stond het als een stoomwals in de zon te stomen
want het was zo heet als rijst met kerrie.

Wendy Welvaart wilde nieuwe vloerbedekking
maar haar echtgenoot had op dat moment geen betrekking.

Zij bleef maar hopen
ofschoon je daar niets mee kunt kopen.
Een vloerbedekking valt normaal niet onder een gratis verstrekking.

Een stel ouders zonder kinderen in Driebergen
adopteerde dertig tuindwergen
die ze ongeschonden
op de vuilnisbelt hadden gevonden.
Hun opgroeien zou nog jaren vergen.

In het Paradijs stond een appelboom vol goudrenetten,
oh, zo groot als nucleaire raketten.
Het scheen dat Eva er één van wilde plukken ofschoon onze
lieve Heer het haar verbood.
Toen zij onder de boom ging zitten, viel er toch één in haar
schoot.
Zij gaf hem aan Adam die net aan kwam zetten.



In 1890 kon iedereen optellen want je had maar één juf nodig om je te vergezellen. Nu zijn er zeven mensen in getouw en wel duizend binnen de muren van een groot gebouw. Wat men nu leert kan geschreven worden op twee kattenbellen.

Onze magazijnchef doet heel parmantig maar heeft geen lef. Hij is als de dood voor ratten, muizen en wilde katten; zelfs voor wat gekef.

Een veehouder was aan het melken bij een temperatuur die de meeste bloemen deed verwelken. Terwijl hij bezig was werd de melk al zuur; zijn dag begon dus peperduur. Zijn vrouw verkocht de overige bloemen om de kosten wat te stelpen.

Sjors van de Rebellenclub begon te vervellen;
het begon hem echt te kwellen.

Hij had een blanke huid;

na een uur in de zon zag hij er vuurrood uit.

Zijn evenwicht werd zodanig verstoord dat hij achterover begon te hellen.

Het aquarium in Artis begon te lekken;
de oppasser moest de wanden dus met waterdichte verf bedekken.

Hij gebruikte de achterwerken van twee dooie bokken
om de haaien er uit te lokken.

Die zwemmen nu in de ziekenboeg met verrekte bekken.

Gedurende de werkverschaffing maakten vele handen licht
werk

vanwege een depressie oftewel een slecht economisch tijdperk.

Benen begonnen heen en weer te draven om
kanalen te graven.

Op zekere dag, stootten zij op een prehistorische grafzerk.

Hector Hazelnoot wilde iets weten over koppensnellen
maar hij wilde niet in de hete zon vervellen.

Hij zat dus in een tent met oploskoffie
in zijn kaki kloffie

Jammer dat hij het ons nooit kan vertellen.

Een Rotterdamse loods moet soms enorme schepen binnen
brengen;

de allergrootsten zijn soms lastige krenge.

Overdag gaat hij bij een gunstig getij
wel met zes de boeien voorbij;

mogelijk meer als de dagen lengen.

Een struikrover in Duinkerken
was te lui om te werken.

Zijn luiheid begon op school al te ontluiken.

Nu kun je hem vanuit je auto al ruiken.

's Nachts slaapt hij op piepschuim tussen twee zerken.

Een grensrechter uit Klei
bestelde in de rust een broodje spiegelei.

Tijdens de tweede helft werd hij onwel
en vlagde onterecht voor buitenspel.

In plaats van een wedstrijd werd het een knokpartij.

Een rechts lid van het Letlandse kabinet was overwerkt;
zijn levensduur werd daardoor erg beperkt.

De dokter verstrekke hem uiteindelijk een recept.

Ofschoon hij met zijn ernstige toestand was behept liet hij het
recept ongerept.

Hij stierf zonder dat een sterveling het had gemerkt.

Bertus Drenthe staat op het Amstelveld;
hij verkoopt colberts van mohair voor heel veel geld.

Morgen gaat hij naar het zuiden
om te logeren in Arnemuiden.

Zijn ontbijt heeft hij reeds besteld.

Aan de oever van de Vecht
bevindt zich het nest van een specht;

een vrouwtje, want het mannetje besloot haar af te ketsen
omdat ze teveel met de buurvrouw stond te kletsen.

Die had een nest in een roeiboot, onder de voorplecht.

Een Middeleeuwse letterzetter
kwam terecht op een brandstapel want katholieken noemden
hem een ketter.

Hij geloofde noch in god noch in goden,
had nog nooit gehoord van de tien geboden.

Zijn leven eindigde dus met spetters en geknetter.

Toen twee helden bij twee ouwe vrekken aanbelden
begonnen die te schelden
 maar moesten het tot hun teleurstelling ontgelden.
 Nog voordat ze tot tien telden,
maakten de helden korte metten met ze, net zo gemakkelijk
alsof ze pinda's pelden.

Mijn erf
is niet zo groot als een scheepwerf
 met ouwe en nieuwe schuiten
 die geteerd moeten worden van binnen en van buiten.
Er staat geen enkele boom; er is dus ook geen bladnerf.

Bertold Oorschelp kreeg een nieuwe pet met een zonneklep
alsmede nieuwe step.
 Hij was zo blij als iemand die een doelpunt maakt,
 zijn shirt uittrekt en in extase raakt.
Zijn ouwe step was nep.

Ik geloof dat ik het dit keer tref;
ik kan deze nieuwe fiets repareren terwijl ik hem met één hand
ophef.
 Met mijn oude kon ik alleen aan het werk gaan
 met behulp van een hijskraan.
Nu kan ik het zelfs doen zonder lef.

Een trend
is een gewoonte die de meeste mensen zich als volgelingen
hebben aangewend.
 Namen op borst en rug,
 net zo vervelend als een bij, een vlieg of een mug.
Opzichtige sleutelbossen, versleten broeken; idioterie dat geen
grenzen kent.

Meindert Mengelmoes had een gezwel aan zijn rechter oorlel.
Hij ging dus naar de dokter en trok aan de bel.

De dienstbode deed de deur open
en zette het op een lopen.

Bij het zien van het gezwel, werd zij onwel.

Als je als kind wordt ingeënt,
dan kan het zijn dat je een dag ziek bent.

Je wil niet matjes vlechten,
je wil de stukken van je gebroken stelten niet aanelkaar
hechten.

Misschien is het wel omdat het je is ingeprent.

Een tengere juffrouw Libel en een knettergekke juffrouw Forel
waren de oprichters van een plexiglas kartel.

Eens per week ontmoetten zij elkaar in een motel
voor een duel.

Daarna zeiden ze elkaar weer vaarwel.

De bestelde kroket was wat klef en vetting,
de smaak ervan dus ver van prettig.

De rector in de rechten
riep toen de kok en zijn knechten.

Ze zeiden met een effen gezicht; "U heeft gelijk; het was eigenlijk
bedoeld voor een gewichtheffer, maar de kroket is niet
onwettig".

Violetta Verreheide ging naar boven om de kinderen te wekken
want ze moesten vóór schooltijd meedoen met touwtrekken.

De zes telgen sliepen op een zelfgemaakt dekbed,
om en om want dan paste het net.

Ze gingen niet naar school want ze waren bedekt met rooie
vlekken.

In Essen groeien bosbessen,
met genoeg sap om je dorst te lessen.

Ze groeien in de drek achter een sterk hek,
dus op een ontoegankelijke plek.

Als je genoeg gedronken hebt, doe dan de rest in flessen.

Een Beverwijkse journalist stond versteld
van het gepleegde geweld.

De straten waren bezaaid
met volwassenen en kinderen die
waren neergemaaid.

Zij dacht van duizenden zonder ze te
hebben geteld.



Nel Nettelhorst zou tot zes tellen
alvorens haar pas te versnellen.

Zij kwam echter niet verder dan twee
want zij moest meteen terug naar Goeree-Overflakkee;
zij vergat haar oorbellen.

Esther Esdoorn kocht haar derde auto met een trommelrem.
Weldra zat het rotting klem.

Dertig verkopers en zestig monteurs
snelden ontstemd naar de Koopmansbeurs.
De rem zat vol met bessenjam.

Teddy Theekop-haar hoofd gehuld in krulspelden-
opende haar voordeur toen twee Jehova's aanbelden.

Met een aansteker en Douwe Egberts aan de ene kant
en een mobieltje in de rechterhand
begon ze hen voor alles en nog wat uit te schelden.

Teun



De vrouw van een vrolijke tramconductor had een heel slecht humeur.

Zij mopperde op hem in haar droom,
schold hem uit zonder enige schroom.
Echtscheiding stond dus voor de deur.

Een blinde straatventer liep met potloden te leuren
in etuitjes met wel vijf verschillende kleuren.

Aan het eind van de dag was hij uitverkocht
want hij had de hele stad bezocht
en geklopt op wel duizend deuren.

Als je het blaadje van een kalender vergeet af te scheuren,
dan kan het wel eens gebeuren

dat je een dag achterloopt,
ongeacht waar je het ding koopt.
Maar als je denkt dat het zondag is moet je niet zeuren.

Een misdadiger opende zijn voordeur
en stond onverwachts tegenover een rechercheur.

De twee begonnen te stoeien;
binnen drie tellen droeg de boef twee handboeien.
Dat stelde hem teleur.

Knickers gooien in een kuiltje bij de voordeur,
een uppie had vaak de voorkeur.

Ook lagen er vaak sterretjes op een rij,
je moest op twee meter afstand staan; beslist niet dichterbij.
Vooroverbuigen om te winnen gaf gezeur.

Een meubelmaker had een kwaadaardige reu;
het dier blafte de hele dag, hij was het beu.

Hij zou het beest mores leren
zonder hem al te veel te deren.
Hij miste de reu en brak zijn keu.

Ome Teun had zich afgebeeld
en met vele wagens brandhout
gezeuld.

Alles mooi opgestapeld in
zijn schuur,
om te kopen veel te duur.
Door een brandstichter had het
nog urenlang gesmeuld.

Jantje had zijn broek gescheurd;
moeder wilde weten hoe het was
gebeurd.

Zij keek naar zijn paarse
duimen
gekleurd door het sap van
pruimen;
ook zijn gezicht was ermee besmeurd.

Een afstammeling van de Watergeuzen
schreeuwde klanten bijeen met zijn fameuze leuzen.

Op een dag eindigde zijn lange carrière
met een Hoogmis en misère;
hij kon niet op tegen een tweetal reuzen.



Draaier. De draaibank heeft hier nog een
zeer primitieven vorm.

Een reus in Terneuzen
werd geplaagd door dertig reuzen.

Hij vluchtte naar Leuven op een heuvel
om te ontsnappen aan het ongewenste euvel
Zij stonden hem op te wachten met feestneuzen.

Fleur liep de hele dag te zeuren;
zij wilde wel tien verschillende kleuren.

Moeder zei: 'Met zo weinig werk voor de boeg
is vijf genoeg'.

Laat dat kind nu haar boek stuk scheuren!

Adriaan Bark uit Deurlo ging uit peuren;
voor hem een heel gebeuren.

Hij roeide zijn zelfgemaakte bootje
naar het dichtstbijzijnde slootje.

Toen hij een zure haring ving vertelde hij het in geuren en
kleuren.

Dit verhaal gaat over een snotaap en een snotneus;
de eerste slap, de tweede zo sterk als een reus.

Zij bewaarden gestolen cola in een spelonk.

Toen de slappeling het opdronk
had hij weinig keus.



Teuntje moest naar de tandarts om een beugel.
Als hij niet hilde, kreeg hij voor zijn paard een nieuwe teugel.
Toch zat hij wel een beetje in zak en as
omdat het voor hem iets griezeligs was.
Hij voelde zich als een vogel met een lamme vleugel.

Een Friese boer ging naar de veemarkt in Keulen
en kocht wat hij dacht was een mooi veulen.
Maar het dier had kreupele poten
en liep alleen maar met horten en stoten.
De boer moest het toen helemaal naar Hindelopen toe zeulen.

Ome Teun zong de hele dag hetzelfde deuntje
ondanks dat hij rondliep met een steuntje.
Hij was kreupel met hoge hak en steunzool
al vanaf de eerste dag op school.
Hij had geen dochters, wel een heel klein zeuntje.

Een deurwaarder liep langs vele deuren te leuren
om boetes en verschuldigde gelden te beuren.
Velen begonnen zich dan op te blazen
goiden met stenen of zelfs af en toe met vazen,
maar dat was beslist niet goed te keuren.

In een klein dorp komt de koopman vaak nog aan de deur;
vele mensen geven dat nog steeds de voorkeur.
Complete winkels rijden soms voorbij
mensen staan zelfs in de rij.
Zelden stelt de koopman zijn vaste klanten teleur.

Ofschoon de tandarts beroemd was en fameus
't maakte Teuntje toch ietwat nervous.
Een beugel op je tanden
is net zo iets als boeien om je handen.
Jammer genoeg had hij geen keus.

In de oorlog stond men in de rij bij een gaarkeuken
Nu zit het fruit in de winkel vol deuken.

Als een hond staan klanten aan alles te ruiken
om te testen of ze het wel of niet willen gebruiken.
Ik sla ze gade maar hoe het liever met handen die jeuken.

Alle honden hebben een goede reuk;
voor een inbreker uiteraard niet leuk.

Je moet zeker niets achterlaten
want een hond heeft dat meteen in de gaten
en dan lach je jezelf beslist niet een deuk.

Vuur



Een walvisvaarder uit Pieterburen
stond op de uitkijk te turen.

Plots zag hij iets verdachts.
en vanzelfsprekend 's nachts.
Het gebeurt niet vaak dat je een onderzeeër op je af ziet sturen.

Onze buurvrouw is een onguur figuur;
wij voelen ons vaak niet secuur.

Zij schreeuwt tot 's avonds laat,
niet alleen in huis maar ook op straat,
opgedirkt met geglazuurd plamuur.

Een straatmuzikant op Cuba
speelde de hele dag op zijn tuba.

Hij was gekleed in een mooi tenue van Peru,
hij kreeg geen geld maar wel een re u.
Hij verhuisde toen naar Aruba.

Na vele uren turen
besloten onze buren een woonwagen te huren.

Niet alleen een hele dure,
maar volgens een rasechte zigeuner, een pure.
Zij wilden naar Zwitserland om te
kuren.

Onderweg met een schip naar
Vuurland om vuursteen
onstond er Sint-Elmus vuur in de
schoorsteen.

Omdat de aandacht van de
stuurman werd verstoord
draaide hij het stuurwiel in
plaats van bak-naar stuurboord
en toen verder stuurloos om een
grote rots heen.



Gerrit had net twee brandende
turven gestolen
uit de vuister van een Zaanse molen.

De molenaar ging hem toen achteraan
want als het NU lukte, doet hij het ook voortaan.
Maar het was net of hij in een doolhof bleef ronddolen.

Een brilslang was op zoek naar een nieuw montuur,
vrij goedkoop dus niet te duur.

De verkoopster begon te
gillen
en sprong pardoes in de
etalage vol brillen
want ze was nogal overstuur.

Gijs



Eigenwijze Gijs kreeg na vijf jaar eindelijk zijn rijbewijs. Hij was tien keer gezakt, net zo vlug als een schaatser door een wak in het ijs.

Vandaag mocht hij dus voor het eerst in de Chrysler rijden van zijn vriendin, een potige, stijve Friezin.

Niet eerst een proefrit naar Zeist; hij moest natuurlijk meteen naar Parijs!



Een crimineel uit Leiden wilde zijn maat uit de gevangenis bevrijden.

Hij plaatste stiekem een ladder maar werd gebeten door een adder; toen moest hij meteen naar het ziekenhuis toe rijden.

Een tuinder in een hutje aan de spoorlijn had opeens veel last van oorpijn.

Hij fietste naar de apotheek ergens in de Zaanstreek.

Hij reed in een sloot want hij wilde iedereen vóór zijn.

Koning Carnaval kocht een Perzisch tapijt
en raakte daarmee al zijn centen kwijt.

Hij begon belasting te heffen;
zelfs de honden begonnen te keffen.
Op zekere dag was hij alles kwijt.

Opoe zat er peniebel bij
want zij voelde gekriebel in haar zij.
Zij dacht dat zij gebeten werd door een vlo;
U weet die krengegen bijten zo.
Plots sprong er een muisje op haar dij.

Een loodgieter uit Kinderdijk
moest wat doen in een nieuwe wijk.
Terloops voelde hij een windje waaien
en zag de wieken van de molens draaien.
Toen dacht hij; 'Als je niet werkt, word je niet rijk'.

Piet Hein zat op een heldere nacht op het raamkozijn
totdat hij verrekte van de pijn.
Een ratelslang bekend als voor een mens niet bang
gaf hem bijna levenslang.
Gelukkig zag zijn moeder hem liggen
in de maneschijn.

Een jachtopziener bij de Limburgse
mijnen
reisde naar het noorden op jacht
naar wilde zwijnen.
Zijn geweer was volgeladen,
zelfs een kind kon het wel
raden,
op Ameland zijn alleen maar
konijnen.





Een wielrenner uit Gilzerije
hield meer van fietsen dan van vrije.
Hij reed ooit nog in een gele trui,
zelfs bij een zware stortbui
want dat liet hij zich makkelijk gedijen.

Na 80 jaar strijd
veranderde het politieke beleid.
Willem van Oranje

stuurde de bezetters terug naar Spanje;
het einde dus van haat en nijd.

Tante Leen ging naar de slijterij
om advocaat te kopen voor zichzelf en voor mij.
Zij kwam met een oud briefje van tien
dat zij in haar spaarpot had gezien.
Zij had ze dus niet allemaal meer op een rij.

Een Amsterdammer ging naar Parijs.
Het verkeer bracht hem helemaal van de wijs.
Toen iedereen begon te claxonneren
wilde hij direct huiswaarts keren.
Men wenste hem een goede reis.

Een oerouderwetse onderwijzer
werd al tamelijk wat grijzer.
Hij moest met pensioen.
Gelukkig kon hij het er best van doen.
Voor hem was het lood om oud ijzer.

Een Palestijn
had het in zijn land niet fijn.
Altijd maar vechten
zonder ontbijt en lekkere gerechten.
Hij woont nu in een Limburgse kolenmijn.

Een krantenjongen uit Koedijk
had een hele grote krantenwijk.
Hij bracht terstond
de ochtendkrant rond.
Iedereen stond op de uitkijk.

Vele vogels zie je neerstrijken
op de Nederlandse dijken.
De meeuwen
hoor je schreeuwen
om al vliegend naar een visje uit te kijken.

Verkoudheid heerst wereldwijd
zonder enig onderscheid,
of je nu arm of rijk bent.
Je raakt er aan gewend
omdat het zich altijd weer verspreidt.

Een knul was de kluts kwijt
en wist niet meer het onderscheid
tussen een ezel en een paard
want hij keek alleen maar naar hun
staart.
Hij was dus niet goed bij de tijd.





Je zag de journalist verstijven
bij het zien van al die misdrijven.
Jong en oud
lagen stil en koud.
Het was met geen pen te beschrijven.

De hoefsmid verhitte een hoefijzer
voor het paard van een onderwijzer.
Het dier stond er kalmpjes bij;
met een nieuwe schoen was hij blij.
Hij was niet bang voor koning noch keizer.

Onze familie is wereldwijd
verspreid.

Sommigen leven in de tropen,
te arm om een huis te kopen.
Anderen hebben beter gedijd.

De wethouder was een groot chagrijn
niet wetende hoe vervelend dat voor anderen kon zijn.
Hij vitte niet alleen op een collega
maar ook op zijn eigen eega.
Toen hij met pensioen ging vond iedereen het fijn.

De harmonicaman stond er verkleumd bij
terwijl zijn halfbedekte vingers noten pikten uit een rij.
Hij had de sterk vergeelde toetsen
al jarenlang gebruikt zonder ze te
poetsen.

Ik gooi een kwartje in zijn bak; 'Bedankt
Meneer', zei hij.

Petra Pijnboom deed te veel aan lijnen;
je zag haar zo langzamerhand wegwijnen.
Laatst moest haar man haar vastgrijpen;
omdat zij zo dun is leek hij wel te knijpen.
Zij stonden toen te brullen als twee wilde
zwijnen.



Nico Nijptang werd verliefd op een oude vrijster
met een lijf zo benig als een jonge lijster.

Hij was haar eerste liefde
gelijk een reddingsboot die door de golven kliefde.
Na een week was zij het spoor bijster.

Gijsbrandt IJsbeer is niet te verslijten;
de grijsaard weet zich nog goed van zijn taken te kwijten.

Laatst zwom hij vol ijver
in een krokodillenvijver.
Omdat hij te taai was wilden ze
hem niet eens bijten.

Dokter Schijndood had een
groeierende praktijk
in het West-Friese Zwaagdijk.

Toen hij lid werd van de
verkeerde partij,
keerde het getij.
Zijn patiënten namen één voor één
de wijk.

Heer Jasmijn uit Berlijn
kreeg voor zijn verjaardag een dolfijn.

Hij gaf het dier wat radijs;
hele dure uit Parijs.
Hij gebruikte de lekkernij als voer voor zijn konijn.

Frits Tonijn,
-professor in Latijn uit Turijn-
was nog van het oude stempel,
hetgeen nog werkte ook, warempel!
Hij had tweemaal zes leerlingen; in totaal dus een dozijn.



Een behanger in Spierdijk
zag zo bleek als een lijk.

Hij was bezig een overschotje behang op te rollen
maar struikelde over een kist met knollen;
daar lag hij dus te kijk!

Sarah Saucijs reisde op een kameel door de woestijn
totdat zij aankwam bij een ravijn.

Haar kameel weigerde af te dalen
en imiteerde het geluid van wel vijftig nachtegalen.
Sarah was aan het eind van haar
Latijn.

Sijke Stap uit Dronrijp
was de dader van een klein vergriep.

Tijdens het uitgebreide ontbijt
morste hij wat ei op het
olijfkleurige tapijt.
Hij pakte het op met zijn pijp.

Twee diklijvige viswijven
stonden heftig te kijken.

De één duwde de ander in een
visvijver;
het mens stierf en werd stijver.
Ik stond mijn ogen uit te wrijven; het
was met geen pen te beschrijven.

Een industriële grijper
is net een enorme wasknijper.

Als iemand ertussen komt is het
ogenschijnlijk
erg pijnlijk.
Dat overkwam een vergrijsde scharenslijper.





Simon Sijbekarspel knipte een stuk van zijn broekspijpen; de schaar lag toevallig voor het grijpen. Omdat de stukken ongelijk waren kwam hij niet tot bedaren en kon zichzelf wel knippen.

Onze leraar speelde de finale wedstrijd; hij had veel getraind en was op alles voorbereid. Na een lange dribbel verloor hij zijn voetbalschoen en was wat uit zijn doen.

Hij bedacht zich snel en zei: 'Beidt uw tijd'.

Sijke Strijkijzer werd steeds grijzer.

Na het nemen van hormonen werd hij zo baldadig als zijn zonen, dus zeker niet wijzer.

De meeste mensen houden niet van een boemeltrein; zij kunnen nooit eens mooi op tijd zijn.

Zij nemen liever de intercity vooral Engelsen die lid zijn van een *committee* niet een Hottentot uit de woestijn.

Heidi reed over de Afsluitdijk op weg naar Oostenrijk.

Onderweg kreeg zij een lekke band en reed ook nog aan de verkeerde kant. Toen zij arriveerde, pakten ze haar gelijk.

Familie van Dijk woont in een sloppenwijk.

Pa is werkeloos en dus niet rijk.

Hij was van de vliering gevallen
en bijna verbrijzeld onder een kist
met mottenballen.

Hij zit dus nu alleen maar op de uitkijk.



Moeder wilde de boel opruimen,
zij wilde de schoonmaak dit jaar niet
verzuimen.

In plaats van flink aan te pakken stond zij wat te dromen
en dacht: 'Dit kan nog wel eens van pas komen'.

Zij verplaatste een kist en verzwikte beide duimen.

Tijke Mijlpaal kan lezen noch schrijven;
hij doet alsof om geheimzinnig te blijven.

Alle brieven blijven blanco,
hij verstuurt ze franco.

Op het postkantoor staan ze dan te kijken.

Een vrijzinnige Zwaagdijker
werd op een dag een ervaring rijker.

Door gaten in de muren
zag hij twee kibbelende burens

die elkaar bestookten met een verrekijker.

Wilma van der Weide moest nablijven
om honderd keer 'Ik mag niet
slaan' op te schrijven.

Meester Wijsneus was het
beu;
zij bestookte iedereen met
een keu.

Toen zij hém te lijf ging, begon hij
te verstijven.



Jort de Nijs is wilder dan een wild zwijn
want hij wil altijd haantje de voorste zijn.

Onlangs was hij puur van de wijs.

Hij wilde op een net wegrijdende trein springen tegen elke prijs.

Het scheelde maar weinig of hij werd opgeëist door Ome Hein.

Sijke Sijkema is altijd nijdig
want zijn vrouw is nogal tegenstrijdig.

Zij wil dat hij meer tijd aan
haar gaat wijden
vooral om haar te leren
autorijden.

Sijke stierf met vijftig, dus veel
te vroegtijdig.

Kastelein Drijfzand kocht een
verrekijker.

Omdat hij er veel voor
betaalde, voelde hij zich
onmiddellijk rijker.

Hij liep vele uren
door de mini telescoop te
turen.

Jammer genoeg trapte hij
daarbij op een spijker.



Zebedeus Zwijndrecht lag in bed te ijlen
want in zijn nachtmerrie stond iemand tegenover hem met twee
bijlen.

Het angstzweet brak hem uit
toen hij werd bedreigd door de schavuit.
Hij zag zijn naam al in de rubriek van wijlen.

Een computer is van deze tijd.

Ik ben een digibeet want ik heb mij er niet op voorbereid.

Kinderen schijnen ermee te zijn geboren

dus nog voor zij kunnen zien en horen.

Staar je niet blind op het ding want het geeft je geen levenswijsheid.

De weerman zal vaak pessimistisch zijn omdat er meer regen is dan zonneschijn.

Bewolkt en af en toe een buitje;

eerder je regenjas dan een zomertruitje.

Op de fiets met tegenwind wordt hij geleidelijk aan een chagrijn.

Een brandweerman in Zaandijk was plotseling bleker dan een lijk.

Hij had een klap gekregen van een malle molen

en stond op hete kolen

om overgeplaatst te worden naar een andere wijk.

Gijsbrand werd al vroeg wat grijs; het bracht hem eigenlijk van de wijs.

Hij belde grijze Greetje uit het café

voor een uitstapje naar Wijk aan Zee.

Nu leven zij als Adam en Eva in een paradijs.

Thijs zou zijn eerste rijles krijgen om een andermans leven niet te bedreigen.

Voor het gemak gooide hij de sleutels in de kofferbak

in plaats van in zijn achterzak.

Over de afloop zullen we maar zwijgen.

Een Keniaanse krijger stond vlak tegenover een tijger.

Het dier wilde zijn huid duur verkopen

en begon dus razend snel weg te lopen.

De krijger was zo stil als Willem de Zwijger.

De molen stond op de monumentenlijst,
de molenaar was ietwat vergrijsd.

De wieken waren versleten
want hij had de reparatie al jarenlang vergeten.
Ik ben dus bang dat er binnenkort een modern gedrocht verrijst.

Een metselaar zat er wat verslagen bij;
de pas gelegde stenen stonden niet meer netjes op een rij.

Iemand had er tegenaan geduwd.
Omdat hij niet getrouwd was en dus ongehuwd,
nam hij maar een dagje vrij.

IJsbrandt de Wijzend volgde een vakopleiding
en behaalde zijn diploma met onderscheiding.

Hij besloot echter zakkenroller te worden
in plaats van een vakkenvuller in Coevorden.
Voor zijn familie dus een slechte tijding.

Thijs Lijsterbes heeft buiten kijf
een ietwat stijf maar toch een goed, betrouwbaar wijf.

Zij staat aan de dijk
op de uitkijk
want ze weet dat hij naar huis rijdt precies om kwart voor vijf.

De nieuwe generatie jonge meiden
willen de vijfenvijftig kilo niet overschrijden.

Tijdens het ontbijt pakken ze een droge beschuit alsof ze er
vies van zijn;
ze drinken mineraal water in plaats van wijn.
Ze zijn als de dood om vroegtijdig te overlijden.

Omdat geloof voorbij gaat aan de werkelijkheid
heeft het tot het creëren van de mooiste kunstwerken geleid.

Als gelovigen echter de schepsels van een schepper
vermoorden
dan hebben wij te doen met geestelijk gestoorden
die hun geloof uiten door middel van haat en nijd.

In Overijssel zat een fakir op een bord met spijkers omringd door een groep verbaasde Zaandijkers.

Hij zat in gedachten
op hun geld te wachten
Jammer genoeg waren ze alleen maar gierige kijkers.

Een klein meisje kreeg van haar oom Aart uit Alphen aan de Rijn

een heel fijn bed met een lichtgevend baldakijn.
Zij voelde zich als een echte prinses
met een tien en een griffel voor haar eerste leesles.
Zij hoefde dus in donker nooit meer bang te zijn.

Vijf Italiaanse meiden
zaten zich aanstekelijk te verblijden.

De korte uitbarstingen van hun hysterisch gedrag
leek op een Amerikaanse comedy show regelmatig
onderbroken door mechanisch gelach.
Ik had ze wel willen kastijden.

Een Algerijn uit Algerije
reisde via Gilzerije en Hongarije naar Turkije en Bulgarije.

Hij schildere vele keren de filmster Scarlet O'hara
rijdend op een kameel in de Sahara.
Met een lijst erom verkocht hij ze als dure schilderije.

Douwe ging naar een trouwpartij
met een hele mooie dame aan zijn zij.

Tijdens de receptie werd zij verliefd op de bruidegom,
een Italiaanse Italiaan uit Bennekom.
Douwe zei, "Ik zie het; trouwen is niets voor mij."

Keizer Rijstebrij
bezat een ijzersterk damhert met een groot gewei.

De vierpoot was niet te vertrouwen;
hij kon je in vijf tellen dubbel vouwen.
Daarom stond hij vóór de deur en niet opzij.

Op Madeira bestaan de straten uit duizenden gladde keitjes, zwarte platte of witte ronde zo klein als sijsjes eitjes.

Hier werd de slee gebruikt voor het transport van mensen en wijnvaten goed vastgesjord. Alleen de laatsten staan daarna in keurige, geurige rijtjes.



Aan het einde van een zonnige zondag in mei lijkt ieder strand op een restaurant na een vreetpartij.

Overall ligt rotzooi,
vaak zelfs van mensen uit 't Gooi.
Het verschaft werk aan werklozen zeggen zij.

Een Rijswijkse vrijster was vaak het spoor bijster.

Toen iemand aanbelde riep ze; "Er is niemand thuis!"
want ze was doodsbenouwd van vreemd gespuis.
Haar flatje leek op de kooi van een lijster.

In de zogenaamde goeie, ouwe tijd
gingen arme mensen niet naar een interland wedstrijd.
Zij luisterden met elkander naar Han Hollander
die als geen ander
het spel volgde alsof het op een bord geschreven stond met
krijt.

Een rederij met het hoofdkantoor in een oude abdij
moest een partij gordijnen verschepen alsmede een afgrijselijk
lelijk schilderij.
Het zogenaamde kunstwerk werd vroegtijdig en heimelijk aan
boord gebracht,
iets wat de kapitein zelf had bedacht.
Toen het toch verdween, kwam de eigenaar niet meer bij!

Het wordt tijd
dat Gijs zich aan zijn studie wijdt.
In plaats van kibbelen
of de hele dag met een bal te dribbelen.
Als hij speelt is hij toch de slechtste van de wedstrijd.

Zijn vader heeft buiten kijf
een ontzettend groot verblijf;
vast en zeker het grootste in Koog Bloemwijk.
Een lijfwacht staat op de uitkijk;
er is dus weinig kans op een misdrijf.

Bastijn Schweinsteiger viel van de Lemmerboot steiger
toen zijn aandacht werd getrokken door een reiger.
Jammer dat hij niet op tijd kon afremmen.
Jammer dat hij nooit geleerd had om te zwemmen.
Hij schreeuwe dus als een primitieve krijger.

Simon Stokstijf heeft een sportief wijf;
zij is wereldkampioen schietschijf.
Van de tien kogels gaan er elf door de roos;
als zij één mist, is er dus niets loos.
Zij begon al als kind van vijf.

Jan Tromp kocht een nieuwe waterpomp;
dat bespaarde hem een hoop rompslomp.

Hij moest het ding natuurlijk eerst op gang brengen
want pompen, net als kinderen, zijn vaak krengen.
Toen zijn klomp brak, viel hij in de plomp.

Bartjan Bobeldijk

woont ergens in de buurt van Elinkwijk.

Bouwen is zijn hobby,
zijn huis heeft daarom een ruime lobby.

De zijdeur staat altijd open want hij heeft een drukke praktijk.

In Sint Juttemis woont meester Hoefijzer
de lokale onderwijzer.

Hij wordt zo langzamerhand ontzettend doof
ondanks zijn Rooms-katholieke geloof.

Omdat hij de wekker niet hoort is hij een late rijzer.

Het was stikdonker in het paleis,
de koningin was in bed want zij werd wat oud en grijs.

Haar brandkast zat vol kroonjuwelen.

“Van zoveel sieraden kunnen we best één stelen,”
dachten een inbreker en zijn handlanger uit Rijs.

Joop Heyblom ging naar Frankrijk;
hij zou logeren bij een tante in een buitenwijk.

Zijn karretje dat op de zandweg reed

liep als een stadsbus want de maan was helder en de weg
was breed.

Toen zijn hobbelpaardje op hol sloeg, zag hij zo wit als een lijk.

Een Turkse moeder van een Turkse dochter uit Turkije
wilde het kind leren autorije.

Door een misverstand in haar genen
had de dochter ongelijke benen.

Het werd dus een nachtmerrie en de dochter begon te schreie.

Als olifanten op mensen afkomen zie je ze verstijven bij het zien van die allemachtig krachtige lijven.

Hun slurven hebben 60 000 spieren;

ze kunnen ermee drinken, ademhalen en bomen omtrekken net zo gemakkelijk als lieren.

Ze kunnen ze zelfs gebruiken om met een pen iets op papier te schrijven.

Sjoerd Dijkstra fietste iedere dag van Sijbekarspel naar de Rijk want daar restaureerde hij een antieke schoorsteenpijp.

Meestal had hij wind tegen

vooral op de open wegen.

Al met al een heel karwei als ik het begrijp.

Een snootap wist niet hoe je rioolwaterzuiveringsinrichting moest schrijven;

hij begon toen met een andere snootap te kijken.

Samen knipten zij het hele woordenboek uitelkaar want zij hadden toevallig een grote schaar.

Uiteindelijk werd het een toneelstuk in twee bedrijven.

Weide



Onze windhaan legde opeens een windei;
het tuimelde vanaf tien meter in de klei

Het was hardgekookt en brak niet

maar verbrijzelde wél een mooie margriet.

De haan was opgelucht en keek heel blij.

Vijf jonge meiden
reisden naar Leiden
om vijf jonge snuiters te ontmoeten;
zij hadden geen van allen sproeten,
tenminste dat is wat zij zeiden.

De lucht dreigde met regen;
voor de tuinder dus een zegen.
Maar als hij naar de kermis wil gaan,
dan kan hij dat natuurlijk niet uitstaan;
hij kan er beslist niet tegen.

Mohammed ging naar een reisbureau
in zijn spiksplinternieuwe sportauto
die nu buiten de deur stond geparkeerd,
zo zeker als een schip in Rotterdam gemeerd.
Omdat hij geen rijbewijs had werd hij bekeurd door de politie in
Heiloo.



Een zwerver op de Lunenburger hei
hield ontzettend veel van leverpastei.
Hij smeerde het zelfs op zijn pindakaas
want dat scheen goed te zijn voor zijn blaas.
Toch ging laatst zijn begrafenisauto voorbij.

Een Ethiopische keizer
stond wat verbijsterd te kijken naar een Leidse wegwijzer.
Hij had wel verstand van een schilpad
maar niet van een fietspad.
Omdat hij er zo lang stond, werd hij ouder en grijzer.

Lilly Latenstein is een nijldige jonge meid die vaak met keukengerei
smijt.
De brokstukken liggen dan wijd en zijd verspreid.
Ze draait de gaskraan aan en uit
zonder het nemen van een besluit.
Ze mist tram, trein en bus want ze is nooit op tijd.

Does



Freek Bleeker speelde met zijn hoepel;
het ding liep uiterst soepel.
Freek rende wel dertig kilometer
ondanks een losse schoenveter.
Toen rolde de hoepel tegen een koepel.

Een deugniet stond in een melkbus te roeren
van twee bejaarde boeren.
Er zat wat modder aan de stok;
één van de boeren reageerde als een wilde bok.
Hij gaf de knaap een pak slaag want hij was over zijn toeren.

De kinderen bleven maar hoesten;
moeder zei dat zij naar de dokter moesten.

De kinderen dachten dat zij een
spuitje kregen
maar daar konden zij niet tegen.

Nu lopen zij nog steeds te proesten.

Twee ongure boeven
begonnen een brandkast los te schroeven.

De nachtwaker had hen in de gaten
en besloot met de

hoofdcommissaris te praten.

Die liet de boeven twee jaar in de
gevangenis vertoeven.



Jan Hoenderdaal maakte een hutje
van bamboe;
dat bleek nogal een heel gedoe.
Hij wilde de toppen samenbinden
maar de scherpe zon neigde hem te
verblinden.

Nu ligt Jan in het ziekenhuis; kwaad
en doodmoe.

Opa is al met pensioen;
hij was schipper op een Oost-Indisch galjoen.

Opa had veel last van piraten
die hem alsmaar achterna zaten.

Nu geniet hij zijn rantsoen in een plantsoen.

Haastige spoed is zelden goed.

Willem Roerei lag op straat, bijna doodgebloed.

Velen kwamen toegesneld
om te zien hoe het met hem was gesteld

Hij had een bloedneus en miste zijn linkervoet.

Een Zeeuwse boer had de hele dag
gezwoegd;
hij had wel twintig hectares omgeploegd
's Avonds reed hij zijn trekker naar
de boerderij,
fluitend en zingend als een kind zo
blij,
totdat hij een bon kreeg; hij was
onbevoegd.



Een bankdirecteur lag in de kluis geboeid.
Hij schreeuwde zo hard als een koe die loeit
Het was na achten
en 't leek erop dat hij daar moest overnachten.
Helaas kon hij niets meer doen; hij was te vermoeid.

Karel Kroepoek werd tot burgemeester benoemd
omdat hij naar zijn grootvader was vernoemd.
Hij kon de weelde echter niet verdragen;
mensen begonnen hem zelfs te plagen
want hij had zijn onkunde slecht verbloemd.

Een sportman was op zoek
naar een nieuwe sportbroek.
De broek moest passen bij zijn
schoen,
de oude kon hij niet meer dragen met goed
fatsoen.
Hij kon niet slagen en maakte er één van een poetsdoek.



Flip Flapoor draaide aan zijn
bankschroef
maar het ging ontzettend stroef.
Hij gebruikte een looplamp om te
inspecteren
wat er nu weer kon mankeren.
Zijn zoontje had er zand tussen
gestrooid; de boef!

Toen Doekel zich met een geheime
operatie ging bemoeien
sloegen mariniers hem in de boeien.
Nadat hij de hele dag luidkeels had gebruld
verloor de Schout bij Nacht zijn geduld;
het lawaai zou zijn nachtrust verknoeien.

Een grote kerel in Groet
was zo sterk als een mammoet.
Hij duwde eens een eik om in het gras,
alsof het een lucifertje was.
Hij werd toen zwaar beboet.

Jochem zat zó hard te snoepen
dat hij zijn moeder niet hoorde roepen.
Plots zag hij dat er brand was;
hij zat meteen in zak en as.
Binnen 5 minuten kwamen de brandweertroepen.

Vader zat in de tuin te wroeten;
de modder op zijn gezicht leken wel zomersproeten.
Moeder had gewild dat hij de kamer ging behangen.
Vader moest en zou mollen vangen
maar die maakten zich snel uit de voeten.

Olivier Boelstra had goed geboerd;
hij had geen ham gekocht maar spek
met zwaard.

Met het uitgespaarde geld wilde
hij op reis gaan
naar een land zonder orkaan.
Omdat hij stierf, werd het plan nooit
uitgevoerd.



Een vader zat verslagen in zijn
schommelstoel
met een heel beklemd gevoel.

In plaats van een tweede kind werd een vijfeling geboren en
tevens had zijn elftal verloren;
de aanvoerder miste voor open doel.

Een meisje in Lutjebroek
woonde bij ons om de hoek.

Als zij honger had
ging ze naar een zaak met mayonaise en patat.
Op zekere dag was zij zomaar zoek.

De dag begon al heel vroeg;

Boer Berepoot had veel werk voor de boeg.

Tot zijn grote ongenoegen,
wilde zijn paard die dag niet zwoegen.
'Behulp is alles', zei de boer en hij spande zijn wijf voor de ploeg.

Een timmerman uit Loenen

zag er tegenop om een vreemde vrouw te zoenen.

Hij gaf haar wel een hand
maar schoot nooit eens uit de band.
Hij had nog nooit gehoord van stoute schoenen.

De dominee in Benningbroek
was al wekenlang zoek.

Hij was niet thuis noch in de kerk;
iedereen stopte met zijn werk.

Hij hield zich verscholen achter een boek.

Een Nederlandse scheidsrechter in Timbuktu
stond versteld van de grote armoe.

Met een bal gemaakt van sokken
leek het voetballen meer op knokken.

Het was geen wedstrijd maar een ratjetoe.

De bemanning was levensmoe,
de stoker loeide harder dan een bont gestreepte koe.

Toen de reddingsboot
te snel naar beneden schoot,

was ook de kapitein er slecht aan toe.

In de oorlog gingen wij aren zoeken
om brood te bakken en gevulde koeken.

De boerin gaf ons, na wat getreuzel,
een boterham met reuzel.

Nu leest men dat slechts in boeken.

Mijn buurman kreeg zomersproeten
terwijl hij in zijn tuin zat te wroeten.

Zijn kop werd rood zo langzamerhand;
zijn vrouw gaf hem dus wat zonnebrand.

Nu ligt hij in bed met rode voeten.

Een stoere boer
kocht een tweedehands verlengsnoer.

Om te melken met een machine
hoefde hij alleen maar een knopje te bedienen.

Na één dag zat het ding zo vast als een moer.

De jagers wilden zich niet verroeren;
zij lagen op twee tijgers te loeren.

De wind werkte tegen
zodat de dieren hun luchtje in de neusgaten kregen.
In plaats van te schieten waren zij aan 't voeren.

Een man sprong vanaf een toren in het plantsoen;
velen zouden hem dat niet nadoen.

Van de man uit Dover
was niet veel meer over.
Hij werd meteen begraven, meer uit meelij dan uit fatsoen.

Een paar levensgevaarlijke boeven
besloten na sluitingstijd een uurtje in het park te vertoeven.

Zij kregen echter de parkwacht op hun dak
en vlogen van de hak op de tak;
zij stonden toen op losse schroeven.

De Titanic werd onzinkbaar genoemd
en later wereldberoemd.

Een week nadat het in de haven lag te pronken
was zij al gezonken.
De reuzin was van meet af aan gedoemd.



Duif



Achter de boerderij van Boer Bruin
graasde een twintigjarige ruïn.

Met hooitijd moest het paard de wagen trekken
hetgeen hij vaak scheen te verrekken.
Boer Bruin gaf hem dan een tik op zijn kruin.

Huib zat in zijn badkuip.

Na een uur kreeg hij een stuip.

Hij belde toen het Rode Kruis,
in het buurthuis van Maassluis.

Hij vroeg: ‘Wat kan er gebeuren als ik eruit kruip?’

Voetballer Dirk Kuyt

glijdt zelfs op een natte grasmatt niet uit.

Als een intercity snelt hij over het veld;
daarmee verdient hij heel veel geld.

Als hij buitenspel staat, gaat de fluit!

Twee olijke guiten

liepen luidkeels te fluiten.

Zij kwamen uit Pruisen
om hier de zee te horen ruisen.

Dat was hun manier om zich te uiten.

Mijn zwager in Uithuizen
had last van muizen.

Dat alles vretende gespuis
had een nest op het plavuis onder het fornuis.
Helaas kocht hij het gif bestemd voor luizen.

Kapitein Piet Hein zat in zijn kajuit
met een kroes koffie en wat scheepsbeschuit.

Het was nog in de tijd van de walvisvaart,
van varen met een ouderwetse zeekaart.
Net als de Ruyter was zijn kiel niet alleen blauw, maar ook
geruit.

Een Zuid-Hollandse diepzeeduiker
kocht voor zijn vrouw een mooie
ruiker.

Zij was jarig,
en hij niet karig.
Per abuis zette hij de ruiker in een
pot met suiker.



Dirk Dwangbuis viel met zijn hangbuik
door een geheim valluik in Luik

Hij lag wel een week in de kerker;
hardstikke donker want er was geen erker.
Zij hebben hem opgetakeld in een visfuik.

Simon Startkabel kocht een gasfornuis voor zijn nieuwe huis.

De gasleiding zou hij zelf aanleggen;
vanaf de gasfles in de schuur over twee heggen.
Nu ligt hij in het ziekenhuis.

Bertus Bazuin was oppasser in de speeltuin van Kamperduin

De kinderen waren heel zoet aan het spelen.
Bertus zat zich eigenlijk een beetje te vervelen,
totdat er een hobbelpaard op hol sloeg, een ruïn, half wit en half bruin.



Een heel eigenwijs uilskuiken wilde midden in de nacht gaan koppeltjesduiken. Hij woonde dichtbij een smalle sloot die altijd vol was vanwege zijn lekkende dakgoot.

Hij raakte verstrikt in zijn eigen fuiken.

Op de Dam lopen wel duizend duiven parmantig te pikken en te gnuiven.

Omdat iedere toerist ze maar blijft voeren zijn ze heel gezond en nooit over hun toeren, terwijl zij hun hond op een nepbeen laten kluiven.

Maarten Muilezel had een Rijnaak met een grote kajuit;
daar ging hij iedere dag mee uit.

Niet om pleziertochtjes te
maken
want dat doe je nu
eenmaal niet met Rijnaken.

Alleen om heen en weer te varen met een lading groente en
fruit.

Gekke Doris ging met iedereen op de vuist;
op last van de politie is hij toen verhuisd.

Op zijn nieuwe stek
werd hij ook weer
stapelgek.

Alles wat men zei was
volgens hem onjuist.

Ome Hein ging op reis naar
het zuiden

want hij wilde de klok van de Eiffeltoren horen luiden.

Onderweg kreeg hij al heimwee;
hij kon niet slapen in een andere bedstee
en ging weer terug naar Arnemuiden.

Dolf wilde de stof in zijn auto opzuigen
maar hij had moeite om de slang goed om te buigen.

Na een grote omhaal
kwam het ding terecht op het gaspedaal.
De auto schoot vooruit en reed het stofzuigersnoer aan
duigen.



Cora Cornjum kreeg een tortelduif;
een hele mooie met een grote kuif.

Het dier kon niet vliegen, alleen maar tortelen;
zij at alleen maar wortelen
en af en toe een druif.

Flip de Fluiter

is een rare snuiter.

Hij voer met zijn vlaggenschip
pardoes tegen een rotsachtige klip.
Het ding stuiterde als een stuiter.

Huib kocht een gele trui
in Amsterdam op het Spui.

Hij beklom steile hellingen
op een fiets met tien versnellingen.
Maar nooit tijdens een zware bui.

Een mevrouw met een veel te dikke buik
had zelf geen haar maar droeg een pruik.

Haar hoofddoek was zo groot als een kleedje;
zij schaamde zich een beetje.
Toen verhuisde zij naar Luik.

LAM



Vrouw Oosterhuis werd midden in de nacht wakker
want de kat sprong op haar bed, de rakker.

In zijn bek een rat nog springlevend
en natuurlijk ietwat bevend.

Vrouw Oosterhuis trok toen de lakens over haar hoofd ietwat
strakker.

Burgemeester Bezemsteel en wethouder Waterkant
reden door Numansdorp op zoek naar een deftig restaurant;
de wethouder bestuurde de peperdure gemeente wagen.

Toen de burgemeester over maagpijn begon te klagen
reed de wethouder terug naar een apotheek in Brabant.

Bakker Krentenbol vroeg of de slager kalfspoten had.

De man uit Islamabad

keek wat verbouwereerd

want met die vraag was hij niet bepaald vereerd.

Hij antwoordde, "Nee, ik heb dezelfde soort poten onder Uw
gat!"

Een struisvogel keek naar een nest aan de bosrand
toen zij daar was aangeland.

"Nooit eerder zag ik zo'n klein ei," riep zij!

De merel zei,

"Want je steekt je kop altijd in het zand!"

Een koning lag onrustig te draaien in zijn royale ledikant.
De koningin vroeg, "Wat is er toch aan de hand?"

Je zat de hele avond te gapen
je hebt nog steeds je kroon op je hoofd, daarom kun je niet slapen.
Je bent niet goed bij je verstand.

Een oude neerlandicus uit Pampus
gaf zijn vrouw nooit een nachtkus.

Zonder er iets van te zeggen,
stopte zij zijn brood met kaas of worst te beleggen.
Nu trekt hij een gezicht als die van een walrus.

Jarig Jetje zou tracteren alle kinderen in de klas;
ulevelen bracht zij mee waar zij zelf zo dol op was.

Ieder kreeg er minstens twee,
want op één been lopen valt niet mee.
Niet meer een sigaar voor de meester maar wel een mooie das.

Een weduwnaar uit Spangen
was dol op muizen vangen.

Hij deed een stukje kaas in de val,
wachtte op het geluid van een knal
en snelde dan toe zonder eerst zijn jas op te hangen.

Een avontuurlijke panda
ontsnapte zijn kooi in Uganda.

Hij reisde van boom tot boom
en arriveerde in Amsterdam op de Overtoom;
toevallig bij ons op de veranda.

Een Bibelebouse kapper
werd iedere dag een beetje knapper.

Hij nam wel honderd vrouwen uit,
die Bibelebouse ijdelruit.
Maar toen het op trouwen aankwam, was hij niet zo dapper.

Mijn zwager van ongeveer tachtig
is nog steeds ietwat stormachtig.

Als zijn kopje thee omvalt,
dan schreeuwt hij dat het knalt
want hij wordt steeds meer kinderachtig

Sijtje Boes uit Marken
stond op een dag haar tuintje aan te harken.

“t Is een beetje guur,”
zei haar naaste buur
met een stem als een jong speenvarken.

Een bloemist uit Assen
zou naar de kleermaker om een broek te
passen.

Hij nam de trein van tien en toen een
taxi,
want hij was een man van actie.
Jammer dat de kleermaker weg moest
om te klaverjassen.

Jan Piet Hein heeft altijd wat;
uiteindelijk verdronk hij in Het Kattegat.

Zijn natte stoffelijk overschot
verhuisde naar Het Muiderslot,
want hij was van adel en had dus centen
zat.

Als je ‘s winters stout was
ging je zonder poespas

naar bed met blote voeten
want je moest er flink voor boeten.
Nu krijg je een warme deken op een matras van zeegras.



Een Arabier zat voor het paleis op de Dam
te wachten tot de zon opkwam.

Zijn kameel stond kalm te wachten
om de pijn van de lange reis wat te verzachten
want zijn poten waren ietwat stram.



Opa wilde een uiltje knappen
want hij was moe van het bomen
kappen.

In zijn nieuwe leunstoel streek hij
neer,
want dat doet hij wel eens meer.
Laten ze nu al zijn brandhout gappen.

Met het **spelefoonboek** van Bark
kan iedereen leren lezen, zelfs een
stijve hark.

Grammatica is als mosterd na de
maaltijd;

ik heb jullie daar dus van bevrijd.

Met een laptop kun je zelfs beginnen op een bankje in het park.

De bloemenvrouw hier verkoopt alleen maar planten
aan haar allerbeste klanten.

Zij komen bij haar in de tent
want dat zijn ze zo gewend.
Zij weten dat zij weet van wanten.

In Amsterdam willen ze de wallen versmallen;
er is dus minder plaats om te voetballen.

Het doel wordt uiteraard wat smaller,
voor de liefhebbers vast een tegenvaller
maar het zal de meeste Amsterdammers wel bevallen.

Die bleek uitzierende vrouw is niet goed bij haar verstand;
zij heeft zich aangekleed met een ouwe krant.

De politie zal haar wel een waarschuwing geven
want zij is tenslotte toch fatsoenlijk gebleven.
Met regen verdwijnt de krant sneller dan fondant.

Truus is beslist niet op haar mondje gevallen;
ook heeft zij spieren als ballen.

Laatst zei iemand er iets van
maar dat veroorzaakte gelijk de vlam in de pan.
Het zou haar hele dag vergallen.

Zij dacht zelf dat zij heel mooi was.
Toen zij zeventien werd merkte zij pas
dat geen kerel naar haar omkeek;
iedereen liet haar in de steek.
Nu doet zij helemaal alleen de afwas.

Een klein meisje viel uit haar ledikant
en schreeuwde natuurlijk moord en
brand.

Moeder was net de was aan 't
ophangen,
liet haar knijper los maar kon het net
nog vangen.
In plaats van toe te snellen riep zij, "Wat
is er aan de hand?"

Onze schillenman kwam van even buiten de stad
waar hij een heel klein boerderijtje had.

Hij rende op zijn gele klompen
de stenen trappen op en af te stompen.
Jutezak over zijn schouder of het nu droog was of nat.





Een half uur na de start
liep de atleet zó hard
dat hij zichzelf niet eens meer bij
kon houden.

Hij werd zelfs erg verkouden,
en door de verandering in
temperatuur, stopte ook zijn hart.

Karel zat op zijn gemakke
met een kop koffie oftewel een bakkie.
Hij had net zijn tuintje omgespit
en zijn schuurtje gewit.

Een half uur later had hij honger en at
toen zijn opgewarmd prakkie.

Deze schrandere winkelier verkoopt alleen maar het neusje van
de zalm.

Bij aankoop krijgen alle klanten zelfs een gratis dadelpalm.

Zelf houdt hij de rest van de vis

want hij beweert dat het beter voor hem is.

Zelfs als de mensen protesteren blijft hij kalm.

Ome Koos zegt dat hij goed biljarten kan.

Tante Leen zegt echter, "Hij heeft er beslist geen sjoege van.

Hij begint al met één bal zo hard aan te vallen

dat de anderen met ploffen op de grond vallen"

en dan roept zij, "Kassian!"

Jochem raakte wat aan lagerwal
na een heel ernstig ongeval.

Hij verkocht zijn hele hebben en houwen,

liep wel een maand de hele dag te sjouwen.

Toen bergafwaarts naar het lage dal.

Jan genoot van zijn gortepap
en zijn glaasje zoete bessensap.

Zijn jongste zusje gaf hem per ongeluk een stootje;
op de grond belandde dus het hele zootje.
Dat was dus twee vliegen in één klap.

Er zat een klein addertje onder het gras.
Jantje dacht dat het een halsbandje was
want het lag in een bochie
volgens het kleine jochie.
Hij pakte het lussie beet en toen begon de poespas.

Een schildersbedrijf in Stavanger zocht
een vervanger
voor hun eeuwenoude behanger.

De man behing wel tien miljoen rollen,
net zo makkelijk als het verorberen
van een bord met knollen,
maar tenslotte kon hij echt niet langer.

Een circusartiest uit Ameland
tilt een motorfiets omhoog met één
hand.

Hij bijt door hele dikke rupsbanden
want hij heeft hele sterke tanden.
Toch was zijn hand laatst in noodverband.

Ben Wassink kocht een nieuw pak
met een ruitje en een achterzak.

Jammer dat hij meer en meer begon te snoepen;
ieder chocolaatje kwam dus als geroepen.
Het pak zit dus nu te strak.



Een gloeiende komeet viel neer in een dal
en maakte een enorm groot gat na de val.

Mensen van de hele wereld kwamen kijken
maar het ding was nog veel te heet; ze konden het dus niet
bereiken.

Plotseling hoorden ze een knal; en dat was al.

Jan Olifant had een heel ziek kalf
kreeg van de veearts een grote pot met zalf.

Het dier had last van ontstoken oogleden;
die van boven en die van beneden.

Het spul was niet zo goed en hielp dus maar half.

Het leek alsof Kasper Kantkoek uit Alblasserdam zijn vrouw
wilde aanranden

want zij had het lamsvlees laten aanbranden.

Het was nu zo zwart als kool
en zo hard als een schoonzoel;
niet iets dus om van te watertanden.

Johan Cruyff en Ruud Gullit leerden op straat voetballen
want er waren toen nog niet zoveel auto's om het spelen te
vergallen.

Het spel heette paalpoten;
een doelpunt als de tennisbal tegen de lantaarnpaal werd
geschoten.

Af en toe hoorde je natuurlijk glasscherven vallen.

Een strandjutter in Jutland
las over een schipbreuk in de krant.

Hij pakte meteen zijn biezen
zonder zelfs te hoesten of te niezen.

Helaas had de brandweer op last van een afgezant de
wrakstukken al verbrand.

Hans van Angeren uit Boxtel was niet erg schrande.
Toen hij een kuil graafde voor een ander
werd hij afgeleid door Foxtel en viel er zelf in.
Zijn tevens onnozele vriendin
sprong hem achterna want zij hielden van elkander.

Wij hebben een hele mooie lapjeskat;
jammer genoeg heeft zij altijd wat.
Dan is zij weer te schor om te miauwen,
dan heeft zij weer moeite met kauwen.
Op zekere dag werd zij geraakt door een handkar op het
fietspad.

Een Deense luchtvaartbemanning
zat negentig minuten in spanning
want het gedrag van een bebaarde passagier
ontnam enigzins hun plezier.
Na de wedstrijd juichde hij en werd dus niet overmeesterd voor
verbanning.

Een jonge kunstschilder sprong in de Loosdrechtse Plassen
om zichzelf eens goed te wassen.
Plots kwam er een motorboot op hem af
die hem een klap tegen zijn hoofd gaf.
Later vond men zijn kleren in één van zijn fietstassen.

Tsaar Peter uit Rusland had een huisje in Zaandam;
ik zal jullie vertellen hoe dat kwam:
Hij wist dat als gij het niet vond in boeken,
gij het zelve moet gaan onderzoeken.
Zo leerde hij schepen bouwen met planken uit een boomstam.

Jantje was door het ijs gezakt;
een vrachtrijder had hem uit het wak gepakt.
Het was nog te vroeg,
het ijs was nog niet sterk genoeg.
De grap had zijn zwakke bast nog meer verzwakt.

Twee volwassen uit de kluiten gewassen grapjassen liepen op een nacht op ramen en deuren met hun zakmes te krassen.

Toen er plotseling een deur open ging,
vielen ze allebei de gang in
naast een waakhond die hen bijna verslond want hij behoorde tot één van de gevaarlijkste rassen.

Meneer Zwart kreeg een lekke band nabij het Oog van Calland.

Het ding was aan flarden,
de stank van rubber niet te harden.
Zijn auto staat nu nog steeds tegen de wand van een onbewoond pand.

Vroeger keken veel mensen naar Snip en Snap want die vertelden iedere minuut een andere grap.

De twee mannen verkleed als vrouwen
leken dus nooit op koeien die liggen te herkauwen.
Luisteraars lachten zich dus altijd slap.

Een blonde wielrenner ging goed van start maar kreeg het onderweg aan zijn hart.

Twee vrouwen wilden hem buit maken
voor hoogst persoonlijke zaken
want zij vonden hem nogal apart.

De jongste vrouw was zo te zien een lieve schat, de oudste kennelijk de moeder die zij had.

De renner hield zich stevig aan zijn stuur vast
zoals dat een goede renner past.
Het leek dus op een gevecht tussen kater en kat.

Een adjudant bij de gendarme reed met zijn achterband tegen een hoge stoeprand.

Hij was zó overstuur
dat hij wel een half uur
zat uit te rusten bij de waterkant.

Simon Sambal liep met zijn ziel onder zijn arm want daar was het tenminste lekker warm.

Hij had geen geld om een huis te huren;
zelfs niet de schuur bij de bureu.

Toen het begon te onweren, sloeg hij alarm.

Lo van den Akker uit Broek op Langendijk is verwant aan een arme schoolmeester in Rusland.

Lo stuurde hem eens doorgedraaide spitskool voor de hongerige kinderen op zijn school.

Omdat hij niets hoefde te betalen, maakte de vent een handstand.

Johannes was nog maar net wakker of hij moest al melkbrood halen bij de bakker.

Het parmantig mannetje rende op zijn klompen in de regen maar kwam jammer genoeg een lantaarnpaal tegen.

Hij viel met brood en al in een plas, de stakker.

Een imposante surveillant in Friesland had ruzie met een elegante figurant met een dure armband.

Zij weigerde zich te legitimeren en begon hem zelfs te tutoyeren

want de debutant was ook tamelijk arrogant.

Twee Australiërs op vakantie in Breezand reden hun Datsun net als thuis aan de linkerkant.

Ze wilden gaan zeilen op de Wadden ofschoon ze hun auto nog niet verzekerd hadden.

Toen er een tegenligger aankwam stonden beide auto's in de krant.

Nienke Drabbelkoek uit Drachten heeft altijd haast want ze houdt niet van wachten.

Op hoge hakken in een te nauw mantelpak viel ze gister pardoes in een zandbak.

Ze bleef daar acht minuten liggen om de pijn wat te verzachten.

Een Saksische luitenant pakte een recalcitrante aspirant beet met zijn linker arm en verbrijzelde bijna z'n slokdarm.

De lastige kwant piepte als tien nachtegalen want hij kon bijna niet meer ademen.
In zijn angst drukte hij op de knop van het luchtalarm.

Moderne misdadigers zitten tegenwoordig op hun gemak opgesloten met T.V. en koffie met gebak.

Soms moeten ze werk verrichten, met of zonder kwaai gezichten.
Een goeie baan want ze krijgen nooit de zak.

Een voetballer kopte een hoge bal en kwam toen ernstig ten val.

Zijn hoofd was al bijna versleten en nu ook nog half gespleten.
Zijn IQ was op den duur niet hoger dan dat van een kwal.

Een tactvolle Zeeuwse schoenlapper was niet laf maar ook niet bepaald dapper.

Toch was hij het die toesnelde toen een vrouw terecht kwam in De Schelde.
Zijn haar werd toen gratis geknipt want haar man was kapper.

In de oorlog heulden sommigen met de vijand want die had de overhand;

ze kregen dan wat extra proviand.

Zij stapten parmantig in hun zwarte laarzen en jakken en lieten zoveel mogelijk onderduikers oppakken.
Op 5 mei 1945, reden vrachtwagens vol meiden met geteerde kale koppen door het hele land.

Karel Cactus had niet alleen last van zijn amandelen,
hij deed ook aan slaapwandelen.

Midden in de nacht besloot hij eens een keelarts te bellen
om ze te laten pellen;
gelukkig kon de man hem meteen behandelen.

Mijn ongetrouwde tante
was een bekwame gouvernante.

Zij hield toezicht op twee rijke kinderen
die heel vaak probeerden haar werk te verhinderen.
Gelukkig wist zij van wante.

De president van Vietnam
bracht in negentientachtig een bezoek aan Zwammerdam.

Hij moest wel even wennen aan hun vreemde taal
en hun gebabbel in de eetzaal.
Hij vroeg zich af hoe dat kwam.

De rattenvanger van Molen de Kat op de Zaanse Schans
is thans ietwat uit balans.

Nadat ze een kanjer van een Japanse rat opat
kocht de molenaar rap een pak antigif bij Het Kruidvat.
Straks krijgt ze vast en zeker wat meer glans.

Van dik hout zaagt men planken!

Dat gezegde hebben we aan de molenaar van een zaagmolen
te danken.

Maar eer de stammen onder de zagen komen
moeten ze eerst de Zaan op komen stomen.
Dan pas verschijnen de balken zonder flanken.

Als Aldert van der Meer zijn vork pakt
en een half uur lang zijn aardappelen met andijvie tot puree
prakt,

dan pas kwakt hij een lepel jus
in een kuiltje van zijn verpapte menu.
Zodra de warme hap wat is gezakt, een bal gehakt.

Jasper Schaakmat, oud-kapitein op een fregat, stond in gedachten

bij de jachthaven te kijken naar de prachtige jachten.

In zijn jongensjaren ging het varen gepaard aan vele gevaren; een dubbeltje werd tien keer omgekeerd alvorens het uit te geven aan sigaren.

Hij had zo'n vaartuig slechts één dag in zijn leven kunnen pachten.

Sam Scharrelaar is een malle stalknecht die alles aan zijn laars lapt

en meestal flauwe grappen uit zijn mond flapt.

Hij balt zijn vuist en schreeuwt; "Halt!"

als zijn zoon Max te hard met zijn altsax schalt.

Laatst werd hij betrapd toen hij erop had getrapt.

Een luchthartige slager had net een varken geslacht en de hele bout naar de koelkamer gebracht.

Toen hij fluitend terug liep naar de slagerij, kreeg hij plotseling een steek in z'n zij.

Na de zware vracht voelde het net of hij afdaalde in een mijnschacht.

Een fantast, een sarcast en een gymnast waren belast met het alvast vervaardigen van gepaste, vuurvaste en houvaste vlaggen van damast.

De vlaggen met zoveel mogelijk contrasten waren bestemd voor de niet-vegetarische en niet-geheelonthoudende gasten

van Prins Carnaval, de hoofdpersoon in de Limburgse poppenkast.

Kleermaker Bakkebaard heeft verstand van zijn vak wat betreft het maken van een maatpak.

Als een yogi gezeten op een plat, gladgelakt vlak gaan naald en draad heen en weer sneller dan een kakkerlak.

Als hij loopt lijkt hij wel een afgematte tuinslak.

Lappen in Lapland houden van dauwtrappen
om daarna rustig een biertje te tappen.

Overdag hebben zij een soort van verdrag
wie aan de beurt is voor het maken van beslag
want ze zijn dol op appelflappen.

Katten liggen op matten;
ratten eten je zeep en maken een nest van je watten.

Het is moeilijk om lastige katten en rappe ratten te pakken
omdat de schatten naar hun vrijheid snakken.
Ze verschuilen zich stiekem achter de latten van een stapel
kratten.

Tachtig mannen waren bezig met een bijl reusachtige bomen
om te hakken;
achtentachtig pakten de afgeknapte takken.

Honderdachtenzestig waren dus in de weer
in de vervlogen dagen van weleer
Olifanten werden gebruikt om de stammen als vloten de rivier
af te laten zakken.

Een slapjanus wilde zijn hangkast lakken
en was net bezig een lange kwast uit te zoeken in een andere
kast met vakken

toen een onguur figuur hem vroeg waar hij een postzegel kon
kopen
en of het postkantoor dichtbij was om er naar toe te lopen.
Toen de slapjanus zei dat die heel ver weg was, besloot de
vent zijn auto te pakken.

In de smederij van Anton Wallig
hing nog een ouderwetse blaasbalg
om het vuur op te stoken.

Niet om aardappelen te koken
maar om een stang van ijzer om te buigen voor een galg.

Een jakhals vond het karkas van een damhert in het struikgewas.

Omdat zij honger had kwam dat dus goed van pas.

Zij begon er eerst aan te likken
alvorens een zacht stuk door te slikken.

Omdat het niet eerste klas meer was, stierf zij later in een moeras.

Een patserige zatlap betaalde zijn gelag en zei de kastelein gedag.

Toen hij buiten op de bus stond te wachten
kreeg hij plotseling maagklachten.

Hij werd duizelig en viel overstag.

Een achterbakse raddraaier in Graft had na acht jaar nog niet zijn schoolboeken gekaft.

Thuis zat de lastpost acht dagen met hetzelfde bord spuitjes
want hij lustte alleen maar zure uitjes.

Maar zijn moeder zei; "Je moet eten wat de pot schaft!"

Een mulat uit Baghdad betrad een reuzenrad met het pas gekochte avondblad.

Hij bleef maar draaien
terwijl hij iedere gelezen pagina één voor één liet weg-
waaien.

Toen de krant uit was, had hij zelfs zijn stoel beklad.

Sinterklaas gaf zijn schimmel een harde tik met zijn staf want hij had de hele dag gezwaaid en was dus bekaft.

Ook begon het hard te regenen
dus er was niemand meer om te zegenen.

Het paard zag ginds al de stoomboot en veranderde dus zijn eentonig looppasje in een straffe draf.

Karel Kalabas uit het platteland zat al drie uur te wachten bij een loket voor mensen met klachten.

Er waren nog tachtig mensen vóór hem.

Hij ging toen terug naar huis met de tram om zijn pyjama te halen want het was duidelijk dat hij moest overnachten.

Ankie Ballast wil wat afslanken;
haar wanstaltige gestalte heeft ze aan haar grootvader te danken.

Wallie was zo volumineus als een wasbeer;
zelfs om haar hem te kijken deed al zeer.

Toch verborg hij zijn buik nooit onder stoelen of banken.

Klaas Klaproos verdient zijn brood met bomen kappen;
hij had het geleerd in een concentratiekamp van de Jappen.

Hij vertrekt altijd vóór dag en dauw

want zijn bed is veel te nauw,

en naar zijn werk is het wel twee uur trappen.

Peter Plankgas is een moderne kapper.

Omdat hij mooi knipt, worden de meeste mensen knapper.

Soms komen er wel eens profs met kale koppen;

Peter hoeft die alleen maar met zeepsop af te soppen.

Dan voelen ze zich weer dapper.

Een bejaarde Lap uit Lapland
speelde met zijn kleinzoon in een bak met Lapzand.

Uiteindelijk bouwden zij op grote schaal

een hele mooie nachtegaal;

het ging voor tachtig euro van de hand.

Alex Blankwaard is op weg naar warme landen
want bij strenge vorst bevroren beiden handen.

Hij heeft geen problemen met zijn tenen

want die zijn zo hard als winterpenen.

Hij wil dus leven waar de zon blijft branden.

Simon Snoekbaars verloor zijn hoektanden
toen hij wat buskruit wilde verbranden.

Terwijl zijn lichaam het luchtruim koos,
waaide er plotseling een sterke windhoos;
laat ie nou op de maan belanden!

Een pasgetrouwde vent uit Lutjegast
kocht op de Hoornse markt een tweedehands koelkast.

Hij gebruikte een kruitwagen
want het ding was niet te dragen.
De kruitwagen donderde om want het vervoermiddel was te
zwaar belast.

Harry Schram kocht een stekelvarken
van zijn Deense vriend in Denemarken.

De man vroeg, "Waarom die interesse,
je hebt toch een secretaresse?"
Willem antwoordde, "Ik wil mijn tuin ermee aanharken."

Guus Keessen had vrij op Hemelvaartsdag,
hij stapte in zijn zeilboot en hees de vlag.

Al gauw had hij bolle zeilen
en moest dus meteen het water onderin opdweilen.
Om onheil te voorkomen, ging hij overstag.

Een Schotse Hooglander verkoopt doedelzakken;
zo over de toonbank want ze zijn heel moeilijk te verpakken.

Hij geeft er een gratis fietspomp bij
want om het ding op te blazen is nog een heel karwei.
Zelfs een pak met lange vingers want dan hoeven de mensen
ze niet zelf te bakken.

Jacques Hammes keek in zijn voorraadkasten
want hij verwachtte belangrijke gasten:

een eigenwijze Staatssecretaris
en de vuurtorenwachter van de Brandaris.
Gelukkig aten zij niets want zij waren al een week aan het
vasten.

Ik zat te werken bij het licht van een olielamp,
thuis, dus niet in een tentenkamp.

Een niets vermoedende mot vloog er wel achttien keer achter
elkaar omheen
eer hij plotseling in de mantel verdween.
Het leek een mini vliegtuigramp.

Bram Kannegieter is voor de dood niet bang.
Hij bezorgt brood in een achterbuurt met een noodgang.

Hij kleedt zich net als zijn klanten ietwat sjofel
want dat vinden zij nogal jofel.
Boosdoeners weten dat hij zich verdedigt met een brandslang.

Jans Kerstkrans nodigde alleen maar gasten
die bij het binnenkomen hun voeten veegden en hun handen
wasten.

Zij was niet te spreken over viespeuken
in haar nieuwe keuken.
Haar etentje was dus nooit meer dan een bijeenkomst van rare
kwasten.

Een kwakzalver kreeg een mooie stropdas
en na jaren zelfs een nieuwe witte jas.

Vergezeld van, "Eindelijk heb je je zin gekregen;
wees er zuinig op een loop niet in de regen!"
Binnen het uur zat er een winkelhaak in vanwege een spijker in
zijn broeikas.

Een halfzachte doctorandus in Balk
bezat een tamme torenvalk.

De roofvogel at zelfs mee aan tafel
en kreeg dan als toetje een stroopwafel.
Op zekere dag at hij het hele pak op, de schalk.

Zacharias Zalm uit Haifa kocht een tropische palm.
Helaas worden die bomen groter dan een grashalm.
Na tien jaar was de palm hoger dan een boortoren;
na twintig, begon de reus het wolkendek te doorboren.
Toen de palm eindelijk met een knal omviel, hoorde men in
Almelo de galm.

Bakker Rooyakkers was geïnteresseerd in een Frans Hals.
Ofschoon het een klein paneel betrof was de prijs niet mals.
Zijn vrouw wilde eerst wat tegenspreken
maar nadat zij het goed had bekeken,
nodigde zij hem uit voor een Weense wals.

Toen Jaap Stam de boogbal op zijn Adidas nam
stonden toeschouwers te wachten op wat er daarna kwam.
Het projectiel scheen vleugels te produceren
en was beslist niet van plan als een boemerang terug te
keren.
Niemand wist precies hoe de bal in het doel terechtkwam.

Abraham Blindedarm in Veendam
is zo sterk als een stormram.
Als kind kon hij al een inter-city stopzetten
als de machinist niet goed zat op te letten.
Hij studeerde Vondel, dus ook zijn Roskam.

Een reumapatiënt zat in een modderbad
met een gekleurd roddelblad.
Hij las over koningen en keizers,
statig als een klok maar zo beweeglijk als de wijzers.
Het was zó spannend dat hij zijn hele kwaal vergat.

Bij een strafschoep kijkt Edwin van der Sar
niet scheel maar star.
Ogen op de bal gericht dus niet dicht,
half gebukt en dus in evenwicht.
Als de bal langs hem gaat, is hij even in de war.

Een manke grappenmaker oftewel een komediant
stond iedere dag in een andere krant.

Ondanks zijn boerenverstand
werd hij steeds beroemder zo langzamerhand.
Sommigen vonden hem intolerant maar de meesten een
frappante, interessante klant.

Een gemeentelijke bullebak
gaf op zekere dag al zijn parkeerwachters de zak.
Hij beschuldigde hen van stelen
om het gestolen geld onder elkaar te verdelen.
Bedoeld als grap hadden zij het geld uit de automaten verstoppt
in de sigarenkoker voor zijn bolknak!

Een buitenlandse rugzakker
was tot nu toe een ware rakker.
Plots pikte een zakkenroller z'n zakkie
want het was voor hem gewoon een makkie.
De rugzakker veranderde in een stakker.

Mijn vriend heeft zijn muur behangen
met twintig dooie wurgslangen.
Als je vraagt waarom
dan lacht hij zich krom
omdat hij ze gewoonweg dood met krultangen.

Leo Gruyters gaf zijn zoon Frank een kwartje
voor een sparappel en een zacht gebakje met een hartje.
Het kind werd acht vandaag;
of hij ooit achtentachtig zou halen was natuurlijk zolang vooraf
nog de vraag.
In ieder geval was Frankie zo blij als Bartje.

Hans Dooyer ging naar Arnhem met de tram
want zijn klasgenoot Ger Fielmich verkocht daar
eigengemaakte bosbessenjam

Hans was echter een zichzelf afmattende knaap
en viel dus na het instappen al rad in slaap.
Hij werd pas wakker zes haltes voorbij Arnhem!

Wodan woont in het Walhalla,
op hetzelfde adres als God en Allah.

Toch kennen zij elkaar niet
omdat het geloof in hen daarin te kort schiet.
Het leger Des Heils vertegenwoordigt één van hen op de
Amsterdamse walle.

Nico Buyten reisde naar Assen
om op zijn kleindochter te passen.

Het kind was nog maar vijf
en ging nog niet naar een duur dagverblijf.
Nico moest haar wel tien keer wassen want zij bleef maar in
haar broeken plassen.

Theo Zuyderland kreeg buitenlandse gasten
en zou zich dus met hun zorg belasten.

Hij sprak echter hun taal niet
dus het bezoek bezorgde nogal wat verdriet.
Toen hij koffie zette, gingen zij er vandoor met zijn
brandkasten.

De meeste katten
slapen tegenwoordig op zachte matten;
sommigen krijgen zelfs biefstuk van de haas
want zij hebben vaak een rijke baas.
Waarom zouden die katten dus gesteld zijn op ratten?

Simon Hemelrijk kreeg met zijn verjaardag een giraffe
want de ouders hielden niet van honden en hun geblaf.

Het dier staat nu in de achtertuin;

omdat het zo groot is, een beetje schuin.

Simon kreeg er ook een ladder bij want hij is nogal kortaf.

Een werkloze collectant had het aan zijn blindedarm;
hij ging niet naar de dokter want hij was straatarm.

Het ding was spijkerhard

dus de man keek nogal verward.

Zijn buik was snoeiheet in plaats van warm.

De Protestantse arrestant
was een splinternieuwe immigrant.

Hij keek nogal imposant zo op de eerste rang;

toch gaf de kantonrechter hem levenslang

want hij had de dictator vermoord in zijn geboorteland.

Herbert van Donselaar maakte een doelpunt tijdens een
interland;

hij had mazzel want het doel was onbemand.

De supporters van de andere kant maakten dus halsstarrig
trammelant,

maar hij liep naar de middenstip, heel arrogant,
met de bal van een bekende fabrikant.

Roodkapje won een prijs met haar cryptogram
en moest het toen ophalen bij haar grootmoeder in
Monnikendam.

Zij vertrok al heel vroeg met een grote mand;

de reis was lang dus zij bracht wat proviand.

Onderweg, ontmoette zij een wolf die alles van haar afnam.

Renata Rabarber wilde haar moeder verrassen;
zij schildte de aardappelen ofschoon zij een grote kist moest
verkassen.

Zij dopte wat erwttjes en kookte een ei,
opende een blikje leverpastei en zei,
“Nu ben ik volwassen”.

De hele bemanning ging met vakantie
en kregen hun hele gage per kwitantie.

Zij konden gaan waar zij maar wilden
met de garantie dat zij zich niet vertilden
want het schip moest na een week weer varen voor een
buitenlandse instantie.

Twintig doorbakken Kozakken
met rijlaarzen en hoge hakken,

galoppeerden met hun paarden over de dorre vlakte
alhoewel de zon al heel laag naar beneden zakte.

Net op tijd sprongen zij over het IJzeren Gordijn want zij waren
ontvlucht uit hun barakken.

Een vadsige krachtpatser stond in een te krappe badjas
bovenop een wankel trap.

Om in het donker een lampenkap los te schroeven, zette hij
zich schrap.

Daar de lastpost dwars zat en dus zo vast als een spatlap,
moest hij op de tast afstappen om meer gereedschap.

Hij kwam echter op zijn achterknar terecht met een harde klap.

Daar de brandweerlieden veel moeite hadden hem op te
pakken,

stonden ze na één minuut al naar adem te snakken;

de lobbes was buiten westen

en net zo zwaar als een varken na het mesten.

Uiteindelijk werd hij toch verbannen naar een tehuis voor
geestelijke zwakken.

Het lijkt wel of huisloze slakken
alleen maar op platte vlakken blijven plakken;
op keukenschappen
of op tafels die je op kunt klappen.
Ze eten alleen rauwkost want ze kunnen koken noch bakken.

Hannes liep met een aanverwant langs de smalle rand van een
rotswand
Natuurlijk is dat heel riskant.
In de diepe afgrond zagen zij een zwerm vogels
rondzwieren;
zij dachten dat het fazanten waren in plaats van aasgieren.
Helaas zijn ze nooit meer op Schiphol geland.

Tegenover de stomerij van Palte
stond vroeger een apostel met een nogal gebochelde gestalte.
Hij trachtte alle dames en heren
te bekeren
die stonden te wachten bij de tramhalte.

Een grijze ijsbeer in IJsland
liep te ijsberen bij de waterkant.
Hij wilde zich vergewissen
of hij nog iets uit de zee kon vissen
totdat hij een haai zag die lag te zonnebaden op het strand.

Een Indiaanse immigrant in Knollendam
had geen geld voor een huis maar wel voor een wigwam.
Het gevaarte gesteund door wat puin
paste net in zijn kleine volkstuin.
Na een dag spoelde het weg want de tent was te dicht bij een
inham.

Een knappe en charmante vakantiegangster uit Senegal
kwam met een zwarte tas aan bij Huize Berg en Dal.
Na een maand was zij platzak
omdat het haar aan meer geld ontbrak.
Omdat niemand Frans sprak, raakte zij in verval.

Maandag 1 April

Het begon allemaal met grote kopstukken in de krant; zelfs de Gauwzee stond in brand.

Volendammers zaten zogenaamd in zak en as omdat er van hun houten huisjes niets meer over was. Zelfs een bezorgde emigrant belde de redactie vanuit Nieuw Zeeland.

Tante Truus had een mooie potplant op het raamkozijn, aan de linkerkant.

Het ding zat opeens vol bladluis want de luizen kregen het verkeerde adres per abuis en waren dus bij de verkeerde plant aangeland.

Een toekomstige drenkeling in de IJssel bij Kampen had grote moeite om zich aan de achterkant van zijn aktetas vast te klampen.

Hij had zich zó met zwemmen uit gesloofd dat het weinig scheelde of zijn levenslicht was uitgedoofd. Hij bleef trappelen en spartelen maar kreeg kramp door het vele stampen.

Een arrogante maar briljante commandant kocht zijn vrouw na een jaar in Vietnam een doos fondant, een diamant, een pikante krokante kroket en betaalde contant.

Gelukkig stond de constant galante en coulante winkelier garant voor het gekochte ofschoon hij er nu niet bepaald over pochte. Toen hij daarna tegen de klant zei dat diens gigantisch riante huis net opgeblazen was, stond de man frappant.

Een pachter uit Hendrik Ido Ambacht
kocht zijn vrouw een schapenvacht.

Het had natuurlijk niet de pracht en de mysterieuze kracht
van het gouden vlies
maar het paste heel goed bij haar nieuwe servies
en haar Zeeuwse klederdracht.

Hank Bijdehand is een protestants demonstrant die teveel
zwamt,
zelfs als hij zijn haar kamt.

Wanneer iemand zijn auto schampt
reageert hij als een bus benzine die ontvlamt.
Gelukkig dat zijn woede snel verdamppt.

Vóórdat Agnes Slakkengang uit Vogelenzang pannenkoeken
ging bakken
had ze al twee belachelijke ongemakken.

Met het wassen van de rozijnen
liet zij een half pond in de gootsteen verdwijnen.
Toen zij bakmeel wilde pakken, vond zij alleen maar twintig
lege zakken.

Ton Leon had een gietijzeren bad
voor zijn Egyptische schildpad.

Het dier kreeg Egyptisch zeewier uit de Nijl te eten
want Ton zou haar nooit vergeten.
De schildpad kon niet weglopen want het bad was te glad.

Gerrit van Dam zat een uur te werken, en toen was zijn
werkstuk af.

Hij keek het nog eens na eer hij het aan de meester gaf.
Daarvóór had hij een foefje bedacht
en het eerst naar zijn privé leraar gebracht.
Hij kreeg een tien met een griffel dus geen straf.

Sommige leraren hebben macht maar geen gezag;
een klas verandert daarom vaak in een veldslag.

Op de gang staan of een middag terugkomen,
strafbriefjes laten tekenen of dwarsbomen.

Maar uiteindelijk moet één van de twee betalen voor het gelag.

Sander Sinderen is een man die altijd lacht,
of het nu dag is of nacht.

Hij schijnt alles leuk te vinden

en accepteert ongelovigen, Rooms en Doopsgezinden.

Hij komt dus voort uit een vrolijk geslacht.

Nico Nibbixwoud reed met zijn zijspan
op een mooie dag naar het oorspronkelijke Amsterdamse
Bosplan.

Samen met zijn vrouw waren zij gekleed in leren pakken
want daarmee kun je rechtop zitten dus niet ineen
zakken.

Onderweg luisterden zij naar mopjes van Wim Kan.

Hans vroeg Annette ten dans;
zij weigerde want hij sprak geen Frans.

Toch had hij op school goed zijn woordjes geleerd

maar met spreken ging het altijd iets minder gesmeerd.

Zij bleef dus op haar achterwerk zitten net als moeder de gans.

Een Amstelveense bloemist kreeg een nieuwe klant;
een goeie, want de vrouw kocht iedere dag een andere plant.

De bloemist zei op een dag,

“U heeft zeker een heel groot huis of veel last van bladluis.”

De vrouw zei, “Nee, ik verkoop ze duurder aan de overkant.”

De auto van Bas Tammes kwam moeilijk op gang;
het starten duurde wel tien minuten, dus veel te lang.

Hij belde de Wegenwacht

want die heeft alle wijsheid in pacht.

De man klaarde de klus met een nijptang.

Eerlijkheid duurt het langst.

Je kunt het vergelijken met visvangst;
na duizenden jaren is er nog steeds vis,
waar de visser op aarde ook is.
Maar iemand die bedriegt, zit altijd in angst.

“**Hou** toch op met dat gejangk”,
schreeuwde buurman Frank vanaf zijn tuinbank.
Zijn zoontje bleef maar dreinen
want hij wilde een kooi met witte konijnen.
De jongen kreeg zijn zin niet want Frank geeft zijn geld uit aan
drank.

Nico Heykoop rijdt rond met een groentenkar,
of het weer nu mooi is of bar.
Soms kampt hij wel eens met jicht,
dan vertrekt zijn hele gezicht;
met geld tellen raakt hij dan meestal in de war.

Noach had een grote ark
die wel iets weg had van een driemast bark.
Alle diersoorten
keken door de partijspoorten
maar bewogen zich niet want na tien jaar waren ze zo stijf als
een hark.

Omke Harm had last van zijn endeldarm;
ging dus naar de specialist want hij was niet arm.
Hij werd terstond geopereerd;
gelukkig ging er niets verkeerd
want zij hielden hem lekker warm.

Manus Moedervlek ging met vakantie naar Groet
in een auto die het altijd doet.
Hij bezocht het plaatselijke casino
met zijn boezemvriend, een kleurloze albino.
Zij vergokten al hun centen en waren dus bankroet.

Ben Bangerd kocht een walrus met grote slagstanden
en bond het beest vast met leren banden.

De kanjer keek eens om zich heen;
zijn geloei ging door merg en been.

Daarna stond hij wel tien minuten op zijn handen.

Agnes Ankerpark heeft veel klanten;
zij verkoopt mooie, zelfgebreide wanten.

De mensen komen van heinde en ver,
soms zelfs zo vroeg als een morgenster
want de wanten zijn gekleurd aan alle kanten.

Helmut Zacharias verkoopt alle soorten slangen;
tuinslangen en zelfs ratelslangen die om je nek hangen.

Laatst werd hij zelf door zo'n slang gebeten
want die beesten hebben natuurlijk geen geweten.
Henk liep wekenlang met bolle wangen.

Wij hebben iemand die voor ons wast
en 'savonds vaak op de kinderen past.

Laatst had zij ze mee naar huis genomen
om hun kleren te laten stomen;
ze waren dus te gast.

Karel Kruidvat zeilt vaak in het Kattegat
want hij is de kleine slootjes zat.

Hij had voorheen gevaren voor de mast
als jonge varens-gast
want hij was dol op het zilte nat.

Gerrit Gaffel uit Drachten
stond zeker een uur op de bus te wachten.

Er was niemand in de buurt om te informeren;
hij liep dus maar wat te ijsberen.

Net toen hij bukte om zijn veter vast te maken, reed de bus
voorbij; er waren wel twintig passagiers die lachten.

De regen viel neer met bakken;
het was dus weer om een paraplu te pakken.
Dat was precies wat onze buurvrouw deed
want zij is iemand die altijd alles weet.
Jammer dat het ding vast bleef plakken.

Martijn van Ylst is een slijmbal
daarom heeft hij vaak een ongeval.
Tijdens een boottocht op de Rijn
dronk hij minstens vijftien flessen wijn.
Hij gleed via de loopplank in de aankomsthal.

Een zakkenroller opereerde wandelend maar ook wel eens
voetballend.
Hoe het ook zij, hij deed het altijd heel onopvallend.
Toch waren de verdiensten erg wisselvallig;
zijn huur was op een keer wel een maand achterstallig.
Op een dag kwamen vijftig agenten op hem af, schietend en
knallend.

Een eigenwijze sergeant in Finland
is altijd in het brandpunt van trammelant.
Hij kijkt alsof hij het buiskruit heeft uitgevonden
ofschoon hij niet eens weet of de hoofdstad van Engeland
Berlijn is of Londen.
Hij kreeg oneervol ontslag van Hogerhand.

Een ontvluchte arrestant in Assen
wilde zijn moeder op moederdag verrassen.
Toen hij niets zag in C&A
ging hij naar de Hema.
Toen de politie kwam, verschansde hij zich achter een kast met
paperassen.

Een tandarts beklom de nek van een giraffe.
Het dier schrok zich dood en stond dus paf.

Toen de gymnast bij haar bek was aangeland
ontdekte hij een verrotte hoektand.
Het was te moeilijk om het ding te trekken want het was te
veraf.

Een boerin op Trinidad
had net van haar grote beer een opdonder gehad.

Ze viel om en bleef liggen
tussen de zeugen en twintig biggen.
Na vier uur was ze het zat.

Japie had een hele mooie stem; hij was koorzanger.
Overdag beoefende hij het beroep van handlanger.

Hij steele niet maar hij heelde en was dol op weelde.
Hij was bijna dood omdat het maar weinig scheelde
of hij was geraakt door zijn zware krantenhanger.

Kees

Onze logé nam plaats in een café
en bestelde patat met saté
In gedachten
zat zij wel een uur te wachten
als een hond zo gedwee.



Schoenmaker Steunzool overleed
net nadat hij zich netjes had aangekleed
op weg naar zijn notaris in Gent
voor een nieuw testament.
Zijn kinderen spraken hem nooit, hij zou alles nalaten aan zijn
huishoudster Keet.

De paus en een kardinaal zaten in een café ergens aan de Middellandse Zee.

Zij hadden beiden flink gedronken
en waren dus ietwat beschonken.

Zij vroegen zich af of het nog zin had om door te gaan met hun religieuze tournee.

En knulletje in Nijmegen had flink op z'n donder gekregen.

Hij trapte op de hakken van wat hij dacht was een ouwe man en stond er dus versted van toen die zich verdedigde met een degen.

Alle dokters willen je pillen geven om je langer te laten leven.

Eén ervan is potassium,
met de kleur van een goudvis in een aquarium.
De kleurling moet de nadelen van een plaspil opheven.

Zebedeus Zaagsel moest een hondenhok repareren zonder daarbij de waakhond te deren.

Die begon echter te blaffen omdat hij wilde blijven maffen.
Uit nijd verscheurde hij de man z'n kleren.

Een zigeuner reed naar Uitgeest waar hij al eens eerder was geweest.

Toen hij ergens binnenliep om iets te eten ontdekte hij dat hij zijn portemonnee had vergeten.
Hij was niet kwaad, keek hij alleen maar wat bedeesd.

Tante Leen uit Zierikzee nodigde mij uit voor een kopje thee.

Zodra ik aan haar tafel zat,
verscheen haar gelaarsde kat;
die wilde met mij mee naar Heiligerlee.

Mijn zoontje kwam, omdat het regende,
niet als eerste aan maar pas als negende.

Hij begon dus flink te klagen
toen ze hem teleurgesteld aanzagen
als verliezer en niet als gezegende.

Mijn neef had een oproep om in dienst te treden
en deed wat vele anderen deden.

Uit de kast kwam zijn nette pak,
met een schone neusdoek in zijn zak.
Hij werd afgekeurd dus hij heeft nooit gestreden.

Een schoolmeester uit Nijmegen
fietste nooit met wind tegen.

Op een mooie dag ging alles
voor de wind;
hij was zo gelukkig als een kind
totdat er een windvlaag kwam met
heel veel regen.

Ouderdom komt met gebreken;
dat is in het algemeen gebleken.

Ik loop mank en zie wat slecht,
heb rimpels en een rug niet
recht.

Na honderd jaar heb ik het wel bekeken!

Een goochelaar uit Zweden
had een ongemakje bij het aankleden.

Alle knopen van zijn goochelbroek
waren zoek.

In plaats van op- moest hij aftreden.



Een dronkenlap uit Hoogeveen

Zei; 'Ik lust er nog wel één'.

De kastelein vulde zijn glas

omdat dat voor hem de gewoonte was.

Toen viel de man neer als een baksteen.

Een verpleegster uit Sneek.

zag al dagen ietwat bleek.

Zij kocht een dure hoogtezon

maar vond dat zij daar niet tegen kon.

Zij werd begraven na een week.



Een schooier kon zich niet permitteren
om zich dagelijks te laten scheren.

Hij plukte toen ieder haartje

uit zijn stoppelbaardje,

zonder zich maar één keer te bezeren.

Een jonkvrouw uit Rhee

deed aan een lange schaatstocht mee.

Zij reed langs elf steden

zonder te zijn uitgegleden.

Zij was bekaf want zij reed voor twee.

Een dierentemmer uit Enschede

nam voor zijn werk een stoel mee.

Een leeuw scheurt een mens aan

moten

maar kan zich niet concentreren op

vier poten

voor het temmen valt dat dus mee.

Liefste Liesbeth waarlijk neen!

Je kunt niet lopen op één been?

Ik zal je altijd steunen;

je mag zelfs op mijn schouder leunen

want ik houd van je als voorheen.

Mijn jongste dochter is erg verlegen;
ze heeft dat van haar moeder meegekregen.

Zij durft zelden iets te vragen;
treuzelt zeker twintig dagen
om een paraplu te lenen tegen de regen.

Misschien kan de dokter je wat geven
voor je verstopte luchtwegen.

Een tabletje tegen het niezen
en eentje om de moed niet te verliezen.
Je hebt het tenslotte voor niets gekregen!

Tijdens de Hongerwinter was er weinig eten;
oudere mensen zullen het nooit
vergeten.

Iedere dag de hond in de pot.
is beslist geen genot.
Nu zijn de meesten dik van teveel
vreten.



Niet zo lang geleden
mocht je jezelf op het strand niet zomaar uitkleden.

Het was gepast een badhokje te huren
zodat andere mensen niet konden gluren.
Nu lopen ze naakt van boven tot beneden.

Een West Friese tuinder zat om werkkrachten verlegen;
zijn tuin lag echter vrij afgelegen.

Toen kwamen er mensen uit Polen,
die zich achter de bomen verscholen,
als de tuinders van de overheid controle kregen.

Een verpleegster uit Noorwegen.
moest eens een zieke dromedaris verplegen.
Hij had pijn in zijn bult
en werd met verband omhuld;
hij kon er echter niet goed tegen.

Een Zaandamse stuwadoor verzorgt het verschepen
van de bekende Verkade repen.
Volle melk en pure;
goedkope en hele dure.
Hij kent alle foefjes en kneepjes heb ik begrepen.

Een bekende verslaggever
reed niet in een Mercedes maar in een kever.
Totdat het kleine ding
dat altijd ging,
te koop stond; hij had het aan zijn lever.

De broek van een bedelaar was versleten.
Hijzelf zat vol met neten;
te vies om aan te pakken,
zwarter dan tien kolenzakken.
Een hond had hem zelfs nog nooit gebeten.

Roodkapje liep langs het hol van twee beren
die net bezig waren hun broodje te smeren.
Ze riepen 'Kom binnen Roodkapje,
misschien lust je ook een hapje'.
Zij stapte binnen want ze was al vroeg uit de veren.

Een wees wilde naar Mars voor een Marsreep;
zij stond klaar op de valreep.
Tot haar grote verdriet
was zij er na honderd jaar nog niet;
door haar plan dus een grote streep.

Niet alleen een atleet,
ook een profeet was bezweet!

De atleet was zich aan het uitsloven.
terwijl de profeet rustig in de zon zat te stoven.
Ze werden geraakt door de staart van een komeet.

Bruintje Beer

ging vreselijk tekeer.

Iemand had zijn jas gestolen
die de oppasser hem had aanbevolen.
Hij was ijskoud want het was rotweer.

Trees was dol op makreel;
zij at het ontzettend veel.

Gister was zij van haar stuk
want de visboer had het te druk.
Toen hij zei: 'Op is Op', keek Trees
bijna scheel.



Een jonge vrouw had zich verveeld.

Het had maar weinig gescheeld
of zij was in de Keizersgracht
gesprongen.

Een paar omstanders hebben
haar bedwongen
zonder enig leed met haar te hebben gedeeld.

Peter werd door een hond gebeten;
waarom mag Joost weten.

Hij kon het moeilijk aan de hond vragen;
die beet gewoon op doordeweekse dagen.
Hij moest het dus maar vergeten.

Een professor liet zich een maatpak aanmeten;
de oude was door de motten opgevreten.

Hij moest wel tien keer terugkomen om te passen.
want de kleermaker moest het negen keer aflassen.
Hij heeft dus vaak in zijn onderbroek gezeten.

Een getrouwde vrouw hield ervan om de lakens uit te delen.
Haar man ging er wel eens tegenin, maar dat kon haar niet schelen.

Verleden week werd zij zomaar onwel
en toch bleef het hele gezin onder haar bevel.
Het werd dus heibel; niet voor één maar wel voor velen.

Een vrouw in Nunspeet
werd geraakt door een staart van een komeet.



Nog voordat het ding was verdwenen
nam zij al de benen
om in het water te springen want zij was
kokend heet.

Een Volendamse schoenmaker liep in Den
Haag te ijsberen
zonder zich maar één keer om te keren.

Hij droeg verschillende schoenmaten
maar niemand had dat in de gaten.
Zij keken alleen verbaasd naar zijn kleren.

Tijdens een matinee.
nam een vader zijn dochter mee.

Het was niet echt iets voor kinderen
maar dat mocht niet hinderen
Het kind viel al in slaap bij hun entree.

Een Drentse chimpansee
deed zich te goed aan een orchidee .
De bloem leek op een stekelvarken
met de tanden van drie harken.
De chimpansee kreeg daardoor last van diarree

Rie Rouveen ging naar een apotheek;
zij was nogal van streek.

Rie had zich bezeerd
aan een hete koffie verkeerd
toen zij omkeek.

Een serveerster maakte een afspraak met een serveerder;
dat deed zij wel eens eerder.

Hij deed zich voor als goudeerlijk;
voor een huwelijk onontbeerlijk.
Maar hij had geen huis; hij was een kampeerder!

Sjoukje wilde haar auto parkeren
zonder een parkeerbon te riskeren.

Zij zette haar wagen om de hoek
van haar huis in Lutjebroek.
Toen zij toch bekeurd werd, moest de dokter haar kalmeren.

Leentje de Beer liep op haar zondagsbest te flaneren
voor het huis van twee deftige heren.

Zij dacht dat zij haar zouden groeten
en haar wilden ontmoeten
maar zij stonden zich te scheren.

Alvorens te gaan logeren
liet Pieter Parkeerschijf zijn gouden ring graveren.

Hij wilde de indruk wekken
dat hij al zijn schulden kon dekken.
Het instrument slipte en dreigde de ring te halveren.

Meester Bolero wilde zijn huis beter funderen;
hij zou de nieuwste uitvinding proberen.

De palen waren verrot,
ook de riolering was kapot.
Hij liet zijn eega als opzichter fungeren.

Hij zou zelf de buizen solderen
om de kosten wat te keren.

Van de toegeeflijke regering
kreeg hij een subsidie voor de stoffering.
Wel moest hij eerst solderen leren!

Neeltje Heemstede wilde zich bekeren;
het was hoog tijd voor nieuwe kleren.

Zij bestelde de juiste maat
voor een mantelpakje met een visgraat;
dat was makkelijker te hanteren.

Een circusartiest viel van de trapeze in
Wolfheze.

en brak zijn nieuwe prothese.

De kunststanden lagen in het zand,
er was ook iets aan de hand met zijn
verstand.

Dat was in het kort gezegd een synthese.

Op de ziekenzaal had iedereen de hele dag
gelezen;

zij stonden op het punt te genezen.

Toevallig hadden zij gestudeerd op hetzelfde college
en paard gereden in dezelfde manege.

Helaas werden zij allen afgewezen.

Sietse had zich naar de kroeg begeven
om zijn jongensjaren te herleven.

De kastelein had tien neutjes ingeschonken;

Sietse werd dus stomdronken.

Zijn vrouw Akke zou het hem nooit vergeven.



Een Chinese geneesheer
kocht als knuffeldier een ijsbeer.

In plaats van hem te verwarmen,
kreeg de man kramp in zijn darmen
want de beer ging vreselijk te keer.

Een poëtische, atletische profeet
had veel tijd aan schrijven en hardlopen besteed.
Hij was zo van zijn obsessies bezeten
dat hij wel duizend pennen en schoenen had versleten.
Er was niets meer van hem over toen hij zich had uitgekled.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog in Athene
ging maar af en toe de sirene.
De Grieken snelden dan naar een kelder
of het nu donker was of helder.
Met andere woorden: zij namen de benen!



Een oude man uit Bohemen
wilde zijn vervreemde vrouw hernemen.
Hij schreef haar een brief;
hij had haar nog steeds lief.
Hij hoopte spoedig van haar te vernemen.

Een linksbenige Atheense hyena
had geen kooi maar wel een arena.
Hij was alleenstaand en had het alleenrecht;
met zoveel vlees was zijn leven niet slecht.
Toch hield hij met meest van zijn toetje maïzena.

Een rebellen generaal was gewend de taken te verdelen.

Na jaren begon zijn uniform te vergelen.

Het was te klein - zeker twee maten -

schreeuwlelijk en vol gaten.

Op het laatst luisterde niemand meer naar zijn bevelen.

Onze trainer ging naar Wenen op zoek naar beenbeschermers voor onze schenen.

Zijn talenkennis was niet de beste zodat hij de boel verpeste; hij kwam terug met een doos penen.

Meneer Geervliet had in zijn voortuin een steenbok; de bok van graniet dronk geen slok.

Op een dag was het dier verdwenen ondanks zijn stramme benen.

Hij stond naast de steengeit in het peenhok!

Marilène is geparfumeerd.

Zij draagt haar kleding gevarieerd, of zij nu in de bibliotheek werkt of in het rusthuis aansterkt.

Zij is onlangs in de genetica gepromoveerd!

De moderne man is gereserveerd, geroutineerd, geavanceerd of geraffineerd.

Beslist geen analfabeet;

hij is afgestudeerd zoals dat tegenwoordig heet.

Hij is katholiek of gereformeerd.



Een echtpaar uit Galilea
reisde per vliegtuig naar Zuid-Korea
Zij ontmoetten elkaar in een atheneum
en vierden nu hun gouden jubileum.
Hij heette Salomon, zij Thea.

Veel mensen gaan bobsleeën
in de Pyreneeën.
Iemand van Terschelling
ontdekte een graf van vóór de jaartelling;
het waren de lichamen van twee Farizeeën.

Een ruiter had zich bezeerd;
zijn hengst was niet goed gedresseerd.
Het dier begon te springen;
de ruiter kon hem niet bedwingen
ondanks dat hij het had geleerd.

Nadat de vrouw van een inbreker was overleden
was hij heel lang ontevreden.
Zijn vrienden nodigden hem uit,
bezorgden zelfs een mand met fruit.
Toch bleef hij de wet overtreden!

Een elftal zou degraderen;
de spelers moesten nog heel veel leren.
De voorzitter stond op het punt te exploderen,
maar moest uiteindelijk concluderen,
dat hij het tij niet kon keren.

Peter Eenhoorn wilde zijn nieuwe kamer meubileren
nadat hij zich had laten scheren.
Hij zou naar de kringloop gaan in het dorp
op afstand van een steenworp.
Hij ging niet, hij bleef alleen maar ijsberen.

Tijdens de watersnood kregen wij een evacu e
als log e

Zij sprak een vreemde taal;
leek dus op een koeterwaal.

Alleen haar kookkunst was een soort van communic e.

Charles Couturier is een rijke industrieel;
hij verkoopt alle soorten materieel.

Na zijn politieke bekering,
krijgt hij nu opdrachten van de regering.

Niet erg origineel maar wel universeel!

De koningin gaf haar laatste troonrede
op een plein in Ede,

het plaatsje dichtbij
Wageningen.

Daar stonden zich
duizenden mensen te
verdringen.

niet om *alles* op te nemen
maar *wel* de doorsnede.



Hansworst struikelde over een domineesteen
nu hinkt hij op  en been.

Hij bezeerde zich nogal erg
en moest naar het verpleeghuis in Soesterberg.

Zelfs de koningin ging er heen.

Heel lang geleden
ontmoetten Adam en Eva elkaar in Eden.

Zij vond hem zo mooi dat zij even stond te beven
alvorens hem een appel te geven.

Hij vergat dus aandacht aan de adder onder het gras te
besteden.

Een zeeman uit Vere huurde twee kamelen
en schreed vreedzaam naar één van de vele Duitse kastelen.
Bovenop stond hij heel tevreden aan een beeldschone fee uit
een tragedie te denken
zonder aandacht aan zijn omgeving te schenken.
Vanuit de zevende hemel tuimelde hij van de kantelen.

Tussen Hoogezand en Sappemeer
leefde een zeer tevreden maar extreem beweeglijke jonkheer.
Hij had een goed verend rijtuig, een koetsier met een zweep
voor de edele, gecoupeerde paarden
en een heem omringd door een even aantal boomgaarden.
Onzedelijke spreeuwen schoot hij neer met een geweer.

Een schreeuwlelijke Europese premier
ging naar Oosterleek met zijn Vietnamese neef en een Siamese
bouvier.
In een café bestelde de eerste een entree van soufflé
en de tweede een diner met saté,
terwijl het goed getrainde beest zat te wachten op zijn souper
met paté.

Vandaag moest een chirurg uit Luxemburg naar het ziekenhuis
terug keren
voor het opensnijden van twee dames en drie heren.
Ze waren zo dom geweest
de pit in plaats van de mango op te eten tijdens een
verjaardagsfeest.
Gelukkig had hij zoiets al eerder gedaan voor twee lama's en
drie beren.

Leo Gruyters in Tegelen
is verzot op kegelen.
Iedere dag gaat hij naar de kegelbaan
niet ver van zijn huis vandaan.
Er is niets dat zijn gewoonte kan ontregelen.

Een leermeester in zeilen zei altijd dat hij vast en zeker de kracht had van een ijsbreker.

Tijdens een wedstrijd op het IJsselmeer
viel zijn mast neer tijdens onverwacht slecht weer.
Hij ging alleen maar tekeer en won dus niet de beker.

Een verscheper moest eens een dromedaris voor een emir verscheppen.

De spleetogen van het meterhoge wezen waren voor de zekerheid dicht geknepen.

Hij had een steenpuist op zijn eerste bult
die geheel met leukoplast was omhuld.

Een veearst op Eelde heeft het gezwel met een zweefvliegtuig
weg laten slepen.

De Romeinen waren ontzettend goed georganiseerd
anders zouden ze nooit zolang de halve wereld hebben
geregeerd.

Het einde van hun verval komt echter nooit in zicht;
de vuilnis in hun land zelf ligt op straat; het verkeer zit
potdicht.

Vliegvelden en taxi chauffeurs zijn een wanhoop; bureaucratie
ligt als een wrak gemeerd.

De Hindelopers leerden het schilderen van de Chinezen;
het mooie Delfts Blauw kwam van de Portugezen.

Muren van stations en kerken
zijn bekleed met enorme kunstwerken.

Iemand moet tenslotte de eerste wezen.

Kasteelheer van Stekelenburg had een hekel
aan het lawaai van een krekkel.

Om zijn woede te koelen
liet hij zijn hele kasteel uitspoelen.

Nu zit de rekel in een fles met pekel.

Als je last van witte mieren hebt, neem dan een miereneter of zelfs een aardvark als die goedkoper is of beter.

In ieder geval kan dat Zuid-Afrikaanse dier je verstaan want dat is dus al de helft van zijn nieuwe baan.
Noem hem Jaap de Goede Hoop want dan voelt hij zich beter thuis dan Peter.

Een verpleger en zijn collega uit Nunspeet werden van het toneel geveegd door een boleet.

Geen tijd om de benen te nemen want ze verdwenen net zo snel als zij waren verschenen, rechtstreeks onder een vloerkleed.

Burgemeester Edam uit Volendam wilde op Kreta dineren en zat dus het menu geïnteresseerd te bestuderen.

Omdat vele medemensen al zaten hadden ze zijn gele klompen niet in de gaten; wel keken ze wat vreemd naar zijn kleren.

Een veehouder in de Betuwe kreeg opeens de zenuwe toen plotseling al zijn koeien middernacht begonnen te loeien.
Even later was zijn vrouw een weduwe.

Een chemicus in Heerenveen liep tegen een tafelpoot met zijn linkerbeen.

Hij slikte wel twintig pillen want de pijn was om te gillen.
In het vervolg liep hij er met zijn rechterbeen omheen.

Een bejaarde Panamees had last van hoogtevrees.

Toen zijn zoom hem wilde verwennen, liet hij zich niet kennen.
Boven op de Eiffeltoren werd hij toch een zenuwpees.

Vele mensen doen nu aan vrijetijdsbesteding en dragen dan multikleurige vrijetijdskleding.

Ouden van dagen lopen op sportschoenen alsof zij marathonlopers zijn van Athene naar Loenen. Binnenkort liggen ze op de operatietafel voor ontleding.

Dennis Bergkamp is met zijn gouden benen voorgoed van het groene gras verdwenen.

Wat is het toch mooi om zoveel mensen te laten genieten van dat loepzuivere schieten. Sinds zijn laatste doelpunt bij Arsenal is hij helaas niet meer verschenen.

Twee prehistorische Azteken die sprekend op elkaar leken

wilden een hele week uit eten gaan in Uitgeest omdat ze daar nooit eerder waren geweest.

Ze kwamen terecht in de Zuiderzee omdat ze zich verkeken.

Geer Stekelhaar in Groesbeek vroeg zich af waarom ze scheel keek.

Zij ging naar een optiek met allebei haar ogen om te vragen of die haar misschien bedrogen.

De oogarts ontdeed haar linker oorbel en zei dat ze weer recht zou kijken binnen een week.

Een kapitein op hele grote zeeschepen keek vreselijk benepen

toen een pezige marechaussee hem aanhield in Katwijk aan Zee.

De gezagvoerder wilde zich thuis gaan scheren en zat zich alvast in te zepen!

Een cycloop van een andere planeet had een onderlijf dat was tamelijk breed.

Hij had geen oren om te horen maar een oog dat door je heen kon boren.

Ik weet niet wat hij voor zijn beroep deed.

Drie jonge meisjes op het toneel,
in ronddraaiende rokjes, je
ziet dat wel veel.

Zij waren op dezelfde dag
geboren
met hetzelfde geraamte
en bijbehoren.

Zij zijn moeilijk uit elkaar te
houden want zij heten
alledrie Neel.



Baukje Wolvega woont in Menaldumadeel.
Laatst verslikte zij zich in een lepel griesmeel.

Tegelijkertijd had zij een niesbui;
de pap belandde dus op haar eigengebreide trui.
Zij werd kwaad maar dat hielp niet veel.

Als je niet hard studeert of je auto fout of onbeheerd parkeert
dan kan het verkeren dat je zakt, een bon riskeert of wordt
gedupeerd.

Dat overkwam
een student in Amsterdam
toen hij zijn tijd verkeerd had gependend en zijn auto niet had
gerouleerd.

Leo Leedvermaak is een begerige toneelspeler aan wie iets
mankeert;
het lijkt of hij door de duivel wordt geregeerd.

Hij fraudeert of chauffeert zoals zijn hartje begeert,
iemand die beurskoersen noteert of gestolen auto's
demonteert.

Laatst werd hij gefouilleerd en op een week gevangenis
getrakteerd.

In de vorige eeuw
was er een Zweedse Zeeleeuw die verliefd werd op een
Deense zeemeeuw.

Hij kwam meteen boven water
bij het horen van haar gesnater;
zelfs bij mist, regen of sneeuw.

Negen bedeesde zenuwpezen waren bezweet
want zij hadden te hard gelopen, en het was snikheet.

Zij werkten op een fabriek die kalmerende
geneesmiddelen produceerde.

De chef liet niet toe dat een medewerker een minuut
stagneerde ofschoon er tijd was bij de vleet.

Meneer Koekepeer

liep heen en weer tussen Leerdam en Wormerveer.

Hij wilde zijn nieuwe schoenen met ingebouwde veren
uitproberen

alvorens ze te lanceren in zijn zaak voor dames en heren.

Helaas struikelde hij over dezelfde steen op de heenweg en
tijdens zijn terugkeer.

Al mijn nichten en neven
zijn in Nederland gebleven.

Niet zozeer omdat ze aanelkaar kleven

maar alleen omdat ze allen fokkers zijn van stamboek reven
en teven.

In hun woonboten staan de kooien in de voorsteven.

Meester Bleekwater kreeg een goed idee
waarmee hij de leerlingen een tien konden krijgen voor een
dictee.

Op de voorkant van hun cahier

mochten ze moskee schrijven en marechaussee;
op hun hand de h van thee.

Mina Minstreeel

is beter in het hanteren van een penseel dan een houweel
want ze is maar een heel klein meisje,
zelfs dunner dan een saucijsje.
Wel loopt zij op school altijd in het gareel.

Een sleepboot matroos had de loopplank geteerd
want na 40 jaar was hij niet alleen verweerd maar ook volleerd.
Toen hij klaar was met teren,
was hij te haastig met omkeren.
Hij gleed uit, viel in het water maar was dus ongedeerd.

De boot van een kerel in Kleef
was zo lek als een zeef.
Hij had het ding verwaarloosd
en na een bui regen nooit uitgehoosd.
Hij is zelfs blij als ik er een tientje voor geef.

In Oosterbeek
was een vrouw die sprekend op een ander leek.
Zij was nogal losbandig;
met kopen op de pof was dat erg handig
vooral als de winkelier zich iedere keer verkeek.

Ankie Arsenicum uit Blaricum is iemand die iedere dag de
straat aanveegt
en haar vuilnisemmer leegt.
Zij doet dat heel vroeg in de morgen
want zonder voorbijgangers geeft dat minder zorgen.
Zij is dus niet een type die zelfmoord pleegt.

Elsje Fiederelsje had op school geleerd
hoe je een bedrag gireert, een brief dicteert, dateert en
frankeert.
Thuis vroeg ze haar moeder of ze een brief mocht posten
en om geld voor het dekken van de kosten.
Toen ze dacht dat de beambte de brief in de prullenbak gooide,
keek ze verbouwereerd.

De mond van een smeder
werd breder

toen een reder hem een reling voor een schip liet maken
want dat kost een containervol met knaken,
veel duurder dus dan een twee-delige ijzeren kathedr.

Er zijn veel Chinezen die Kong Fu heten
en niet ogen hebben maar spleten.

Je zou zweren
dat het was om de zon te weren.
Zelf beweren zij dat het zo is om de beweging van een
tegenstander ongemerkt te meten.

Deeg met de hand kneden wordt nu vermeden;
het hoort zeer zeker tot het verleden.

Op het platteland alsmede in de steden
wordt het dus niet meer gedaan zoals ze het vroeger deden.
Zelfs de gedeelten worden machinaal gewogen en gesneden.

Een poëtische studente werkt twee keer per week bij de Hema.
Op het Letterkundig Instituut is zij dus achter op haar schema.

Gister kreeg ze een onvoldoende voor haar proefwerk
en was dus zo stil als een grafzerk.
Zij moet het overdoen want zij vergat een trema.

Zeven nonnen in zwarte kepen
kochten stiekem veertien van Houten repen.

Ofschoon hun God had gezegd dat het een zonde was om
vlees te eten en te snoepen
kwam het lekkernij toch als geroepen.
Omdat ze eigenlijk na Carnaval vasten moesten keken ze
begrijpelijk wat benepen.

In de bollenstreken

geven ze nu les in geneeskunde aan leken.

Aan het hoofd staat een Deken,
niet een wollen, maar één die zich nog nooit heeft verkeken
want hij heeft geen gebreken.

Een paar knulletjes waren druk aan het spelen
en zaten zich dus niet te vervelen.

Zij hadden een zeilbootje gemaakt van een gele klomp;
het houten schoeisel ging goed ofschoon wat lomp!
Toen het kapseizde, begonnen zij te kwelen.

Een Maltese vuurvreter

vrat steekvlammen van een meter.

Het omringende publiek
raakte altijd weer in paniek
wanneer ze als theelichtjes uit zijn benen verdwenen via zijn
veter.

Op Madeira is de bank van de Heilige Geest,

dezelfde die met Maria op vakantie was geweest.

Zij hadden maar een korte relatie
maar Maria viel nooit uit de gratie.
Daarom vieren velen nog steeds het kerstfeest.

Een groep padvindsters en hun Hongaarse begeleider Bela
arriveerden in het hartje van Venezuela.

Zij waren net bezig met hun wigwam
toen er een neushoorn op hen afkwam.
Hij had het gemunt op Bela hun akela.

Tijdens een bootreis op de Middellandse Zee,

nam Tristan Tweekelo zijn cockerspaniel mee.

Het dier sprong overboord om een vliegende vis te volgen
maar werd terstond bedolven onder de golven.
Toen Tristan haar nasprong, verdronken ze alletwee.

Harry Meertens uit Heerde studeerde voor geleerde.
Op een dag stapte hij niet met zijn goeie been uit bed maar met zijn verkeerde.

Omdat hij op een stapelbed lag,
verpestte het zijn hele dag,
en ook al omdat hij zich deerlijk bezeerde.

Trees Vleeseter huurde een schoorsteenveger
die ook uitlaatpijpen veegde voor het leger.

Op een gegeven moment viel de vent de pijp in,
niet met opzet maar wel met tegenzin.
Omdat hij bijna de geest gaf, belde Trees een raadgever.

Vroeger kon iedereen lezen
omdat de taal logisch werd onderwezen.

Nu moeten de kinderen woordjes invullen en puzzels
oplossen
om de ouders van hun schoolgeld te verlossen.
Leesblindheid blijkt dus beslist bedrog te wezen.

Willem Alexander deed niet goed mee
met de godsdienstles in groep twee.

Hij zat te lezen wat er stond in zijn omgekeerde nieuwe pet
Toen een stem zei, "Wat staat er geschreven in de Wet?"
antwoordde hij, "Peek & Kloppenburg dominee."

Eer de vuilniswagen in de straat verscheen
liep er eerst iemand met een grote ratel doorheen.

Hij ging langs alle deuren
zodat het dus nooit kon gebeuren
dat je opgespaarde keet niet in hun bak verdween.

Nu moet je de emmer zelf gaan legen
in grote bakken in straten en stegen.

Het idee is eigenlijk heel mooi;
het is tenslotte je eigen rotzooi!
Je moet het wel sorteren maar je hoeft het niet te wegen.

De Fransen waren voorstanders van égalité;
doe daar dus je maaltje maar mee.

Het zou echter spoedig blijken
dat er altijd een verschil zal blijven bestaan tussen armen en
rijken.

Leven en bijna laten leven is niet bepaald fraternité.

Een verstrooide professor reed in de vroege ochtendnevel
tegen zijn eigen voorgevel.

Omdat hij net een sigaar had opgestoken
en zijn voorruit had gebroken
verschroeide hij zijn knevel.

Een fanatieke supporter van K.F.C.
bracht zelfs haar pasgeboren baby mee.

Tijdens de rust ontblootte zij haar borst
want babies hebben altijd dorst.

Zelfs tijdens een uitwedstrijd zat ze al op de tribune om kwart
voor twee.

Nuchtere Hollanders geloven niet meer
in het bestaan van een lieve heer.

Zij zullen zich misschien afvragen hoe het allemaal begon
en waarom we blijven draaien om de zon
want wetenschap en waarheid veranderen de sprookjesachtige
gedachten van weleer.

Een levendige kerel zou zijn vriend mores leren
in plaats van hem de rug toe te keren.

Hij blies hoog van de toren
zonder de man echter te verstoren
want die was stokdoof; boze woorden konden hem niet deren.

Een steenrijke sheik in Jemen

besloot één van zijn zeventien vrouwen naar een
schoonheidswedstrijd mee te nemen.

Omdat alle andere deelneemsters mooier waren
kwam hij niet meer tot bedaren.

Zij moest voortaan de ramen van zijn negentien auto's zemen.

Een boekenwurm zat de hele dag te lezen;

zij wilde dokter worden om zieken te genezen.

Tijdens het visseizoen

was zij tamelijk uit haar doen

want zij begon voor haar leven te vrezen.

Onze windhaan ging vreselijk te keer;

niet zo heel vreemd want dat doen hij wel eens meer.

Mijn dochter zei zonder verwijt;

“Pa, hij kan zeker zijn ei niet kwijt.”

Ik zei; “Nee, we krijgen onweer!”

Een Israëlisch personeelchef in Bohemen

ontwierp twee systemen om ramen van wolkenkrabbers te
zemen.

Je hoeft geen conventionele glazenwasser te zijn of les te
nemen.

Alleen bij een hevige aardbeving vertonen de systemen
onvoorziene problemen.

Een atleet op diëet in Noorwegen

moest zich door een privé verpleegster laten verplegen.

Zijn eten werd geserveerd op speciale borden

omdat hij noch zwaarder noch lichter mocht worden.

Tevens had hij een ingebouwde weegschaal gekregen.

Bok



Mijn zuster staat nooit op;
zij glijdt uit haar bed als een brief uit een envelop.
Zij hoeft dus nooit haar bed op te maken
want de dekens zijn niet verstoord noch het laken.
Die van mij liggen opgebaard als een moorkop.

Een straaljagerpilot liet weten dat zijn vleugels in brand stonden;
om de ramp te overleven had hij slechts enkele seconden.
Een stem zei, “Geef me je positie
dan kan ik de Brandweer bellen en de Politie.
De piloot antwoordde, “Ik zit in mijn cockpit, tot nu toe nog ongeschonden.”

Pier Foppema is een Friese stijfkop
en raakt dus vaak van de regen in de drop.
Laatst wilde hij zijn paard bestijgen;
alvorens hij begon, stond hij al te hijgen.
Zijn gezicht leek op die van een taaipop.

Bob en Rob Jonker hebben beiden de bof;
zij eten niets anders dan lof.
Hun wangen staan zo bol als een ballon;
de jongens zitten dus niet in de zon.
Hun ogen glimmen niet en zijn dus dof.

De arm van Theo Jorg was uit de kom omdat hij in een te hoge boom klom.

De arm werd geamputeerd, hij had alleen dus maar een stomp.

Ook beschadigde hij zijn halve romp.

Zijn moeder zei; “Waarom was je ook zo stom!”

Konrad Kolderwolde had een hazewindhond die vorige week in de krant stond.

Het dier had niet gerend maar wel gevlogen, vlugger dan de pijlen uit wel honderd bogen.

Daarom tuimelde de hond in een steile afgrond.



Toen een kelner een klant zijn glas inschonk, stond hij verbaasd hoe snel de vent het leeg dronk.

Het bleek dat zijn vriendin hem de bons had gegeven want hij bleef te veel aan haar vastkleven.

Hij kon ook niet dansen want hij was zo stijf als een boomstronk.

Dirk Holtslag kreeg de waterpokken want hij had in het natte gras gelopen zonder sokken.

De dokter gaf hem een spuitje, moeder een zoute haring met een uitje.

Toch wilde hij niet naar bed en vocht als twee wilde bokken.

Truus de kippendief was nogal plomp; zij at heel hard vlees, haar tanden waren stomp.

Als kind stal zij kippen die zij verborg tussen twee klippen.

Nu is zij oud en woont in het nest van een roerdomp.

Polly Mosterdzaad had een veel te lange schort.
Op een dag zat het overschot in mijn bord.
Polly stond te beven
want mijn soep was aan haar voorschoot blijven kleven.
Mijn portie had dus iets te kort!

Een West-Friese jongen
was in het donker van de Dromedaris gesprongen.
Hij kon lopen noch bukken
en liep dus wekenlang op krukken.
Vandaag is hij tachtig geworden; wij hebben dus “Lang zal hij
leven” gezongen.

Een moordenaar stond op het schavot;
zeker twee uur voor Piet Snot.
Hij was ter dood veroordeeld
en was dus beslist niet bevoordeeld.
Maar het maken van een nieuwe lus
was nog een hele klus;
de oude was verrot.

Zodra Nico van Brokken vanuit de
startblokken was vertrokken
liep zijn auto niet soepel maar met
schokken.

Toen vrienden het voertuig terug naar de garage trokken
met een snelheid van iemand die loopt te sjokken,
zei de verkoper dat het iets te maken had met de as en de
nokken.

Een sportman had zich verwoed gestort
op het beoefenen van de wielersport.
Als hij met zijn tien versnellingen door de bergen snort
komt hij soms wat adem te kort.
Het is maar goed dat hij aan zijn pedalen zit vastgesjord.



Toen de Hembrug nog uit twee stukken bestond,
bevond een ochtendbladbezorger zich op de pont
naast een stier met een enorme achtergrond.

Toen het dier zich omdraaide en de bezorger van zijn fiets
maaide,
werd de man gewond eer hij opstond.

Ofschoon zijn keuken ontzettend stonk
was ik verwonderd dat Victor Donkerbroek er geen aandacht
aan schonk.

Toen ik vroeg waarom,
lachte hij zich krom
en naar de stinkbom op de grond wees alvorens hij
bewusteloos op zijn knieën zonk.

Een bonte hond begon te
grommen
en terstond zijn rug te
krommen
toen een ouwe bok,
zo stijf als een stok,
dichterbij kwam om te kijken
naar de naakte nonnen die in
de vijver zwommen.



Foppe Bolsward kocht voetbalschoenen met plastic noppen
want die zijn lichter bij het schoppen
van de moderne bal
die na de val
uiterst moeilijk is om te koppen.

Wesley Sneijder was moeilijk te stoppen
en dus te kloppen
wanneer zijn voet bewoog
om de bal met een boog
in het doel te schoppen.

Nadat het vijandelijke schip was gezonken
en het water korte metten had gemaakt met de vlammen en de
vonken,
was de zee weer zo glad als een kale kop
of als een glimmende ronde soepkom, dus ook zonder haar
erop
terwijl man en muis verdronken.

Net toen Noord-Hollandse boeren hun koeien hadden
gemolken,
en de volle melk in de emmers was verdwenen in draaikolken,
werden de wolken zo donker als bittere chocoladevlokken
waarvan zelfs de paarden, schapen, geiten en bokken
schrokken.
Kort daarna schoten bliksemstralen neer als dolken.

Bij het tot een kiosk vervormd badhokje,
kocht Norman Jeugdstorm een bouillonblokje.
Net toen hij het oploste in een mok
met heet water
werd hij opgeschrokken door een luid
geschater
van Moffenhaters die hem uit uitscholden met alle gekheid op
een stokje.

Lee Wong kocht twee opgedroogde sponsen
en liet ze even later in zijn wok plonzen.
Toen ze groter werden dan bloemkolen
begon hij als een gek in zijn tuin rond te dolen.
Ook zijn hart begon opgewekter te bonzen.

Harm Vonck reed stapvoets naar Staphorst
want de weg was zo glad als een beschimmelde broodkorst.
Gelukkig had hij een emmer met strandzand meegenomen
anders was hij er nooit gekomen.
Ook bracht hij een fles dropwater mee voor de dorst.

Moderne koters lopen drie jaar met een fopspeen in hun mond
anders blaffen ze-alsof ze zijn gewond-
van moord en brand
ook al is er niets aan de hand.
Om dezelfde reden geeft men nu een nepkluif aan een hond.

Jorg ter Borg stond in de tuin met een schop;



hij was een tuinman in de dop.
De grond was bedekt met een harde
korst
vanwege wekenlange nachtvorst.
Na een uur was er nog geen gat maar
wel een rooie kop.

Corrie kreeg van Sinterklaas een wollen
pop;
binnen een week verloor de pop een
oorknop.
Corrie begon al hollend te zoeken
onder haar bed en in de zakken van haar broeken.
Eindelijk vond zij de knop in een emmer zeepsop.

Jochem Zorgvliet was nogal schor
nadat hij drie weken doorgebracht had in de nor.
Hij gorgelde, eerst met Bols
en daarna met Grolsch
en kroop toen meteen in bed, maar dat hielp geen lor.

Tom Pantoffel struikelde over een vlegel op de dors.
De dors was hard, de wond was fors.

Hij strompelde naar Beetsterzwaag;
of hij er komen zou was nog de vraag.

Omdat het al donker was, struikelde hij nog een keer over een
boomschors.

Robinson Klompenmaker had meestal de hond in de pot;
zijn deur was dus meestal op slot.

Hij had zijn cadeaubon
ingeruild voor een magnetron.

Het stonk een uur in de wind want hij vergat de kilo sprot.

Cor Zorgzaam stond te vissen op een rots;
hij hield van de zee en het
geklots.

Plots schoot hij met dobber
en al naar beneden
terwijl hij zich stond uit te
kleden.

Nooit eerder zag men zoiets
zots!



Rolf de Wolff verkoopt bloembollen
zo groot als knollen.

Hij doet er een gratis bollenglas bij
dat ook gebruikt kan worden voor rijstebrij.

Net als bromtollen kunnen de glazen omrollen.

Een deelnemer aan de Elfstedentocht
viel bij de eerste stad al uit de bocht
ondanks zijn nieuwe noren
gekocht in Stavoren.

Hij had toen terstond maar een café bezocht.

Willem Barentsz vertrok met de noorderzon om te zien of hij een nieuwe doorgang vinden kon.
Hij bouwde een onderkomen op Nova Zembla met holle bomen uit de toendra.
Jammer dat hij niet kon vervolgen wat hij begon.

Dolf Bartok maakte een kop bouillon en nam plaats op het balkon.
Daar zaten al twee Chinese nonnen die net twee pond schol hadden gewonnen op de terugreis naar Kanton.

Een corpulente Baron stond op een perron van het Centraal Station.
Hij kocht een retourtje Enkhuizen om een val te kopen voor de muizen in het plafond van zijn kasteel met een gazon.

Een soldaat vol schotwonden had men bijna dood in Bosnië gevonden.
In het hospitaal vulden ze de gaten die in zijn borstkas zaten.
Daarna werd hij met zorg verbonden.

Wielrenners vliegen rond een rotonde in iets meer dan een seconde alvorens te beginnen aan de laatste honderd meter.
Iemand die wint is natuurlijk beter!
Als hij valt is het zonde.

Een Rotterdamse jonkheer stond naast een jongen met een ballon zo stokstijf als een pion van beton.
Hij vroeg de tijd aan een mooie dame die zijn aandacht trok in een reclame.
Geschokt zei hij, 'Oh, pardon!'

Een Scheveningse tolk
kwam terecht in een draaikolk.

Ofschoon hij kon zwemmen als een potvis
was zijn positie echt niet mis.

Hij bofte; hij had immers een bond met vissersvolk.

Karel de Grote stond op een hoge rots
en keek om zich heen vol trots.

Hij was nog nooit eerder zó hoog geweest
want er zijn geen bergen in Uitgeest!

Plots vroeg hij zich af;

“Wat zou er gebeuren als ik op een engel bots?”

Geloof is een gewoonte al aangewend
vóórdat je de werkelijkheid kent.

Voetballers vallen op hun
knieën als ze hebben
gescoord,

gekken slaan je dood als je
niet doet zoals het hoort
of niet van dezelfde partij
bent.



Een onderduiker liep op sloffen
om niet gehoord te worden door de Mofen.

Op het Zeeuwse eiland Tholen
had hij zich in een tobbe verscholen.

Hij werd nooit opgepakt; was dat effe boffen?

Ping Pong was een rotjong;
jammer dat het niet echt tot hem doordrong.

Zijn leven bestond uit kattenkwaad
met de ene na de andere misdaad.

Op Rottum werd hij misvormd na een wilde bokkensprong.

Ron Blonk verzorgde het transport van Port.
Donderdag waren er tien dozen met monsters te kort.
Ron bleef grondig zoeken
zonder kwaad te worden en te vloeken.
Op zondag kreeg hij de bons met een drie op zijn rapport.

Een Duitse tolk
raakte tijdens de oorlog in een draaikolk.
Toen hij luidkeels schold
kwamen vele mensen toegehold.
Bij het zien van zijn uniform, verdwenen zij in een stofwolk.

Onze directeur heeft een hazewindhond,
een hele grote, tot een meter boven de grond.
Zij loopt zo soepel als een kettingzaag,



soms zelfs sneller dan de
snelste windvlaag.
Zij werd benoemd tot voorzitter
van de Hondenbond.

Een jongedame in het land van
de zon
kocht een mooie Japanse japon.
Zij zag eruit als een fee in een paleisje;
leek dus veel op het meisje
dat de schoonheidswedstrijd won.

Een moslim uit Moskou met twee bokken
en gaten in zijn sokken
wilde mee met een rondvaartboot
van de ene naar de andere sloot.
Ze sprongen overboord toen zij schrokken.

De Politie slingerde een kapper op de bon
omdat hij een peuk opstak in zijn kapsalon.
Honderd euro voor een paar trekkies
is meer dan de kost van een kist met lekkerbekkies.
Nu rookt hij buiten op de regenton.

Onze bakker uit Blokker zou heel vroeg ons brood bezorgen
en ging op weg onder een zuidwester verborgen.

Hij was nog maar net wakker
of hij was al drijfnat, de stakker.

Hij komt dus niet vandaag maar morgen.

Een luitenant ging met verlof
maar kreeg meteen al de bof.

Hij moest twee weken binnen blijven
en kon dus zijn vakantie wel op zijn buik schrijven.

Hij lachte niet, maar deed alsof.

Een groot gezin woonde in een oud krot;
de deuren hadden geen scharnieren, het dak was verrot.

Het jonge kroost was er
kennelijk aan gewend;
zij hadden nooit iets beters
gekend.

Er was zelfs niet genoeg geld om
eten te kopen toen het verkocht
werd bij opbod.



Janklaassen werd benoemd tot voorzitter van de voetbalbond
omdat hij in het hele land bekend stond.

Het scheen Katrijn niet te bevallen;
Jan kon immers helemaal niet voetballen.

Hij hoort thuis in een andere poppenkast met zijn grote mond.

Otto Otter is een globetrotter
die de hele wereld bereist met een kotter.

Hij verdient zijn brood met visvangst.

Als hij niets vangt, zit hij niet in angst
want dan schildert hij, maar niet zo goed als Paulus Potter.

Dolf Houtgraaf stond al 'smorgens vroeg op een boomstronk
kwakend als een kikker die wat vals klonk.

Hij had een weddenschap met zijn vrienden
dat zij hem zouden betalen wat zij verdienden
als hij bleef kwaken en niet alleen maar in gedachten verzonk.

Robin Roggebrood verdiende een ton
met de slagzin die zij verzon.

Zij bezocht De Bijenkorf
in Dusseldorf
en kocht een stofvrije koffer voor haar knopaccordeon.



Een sportvrouw uit Marokko was hier nog
maar kort

en at voor het eerst een bord met gort.

Het eten ging echter niet zo vlot;
in haar halfvolle maag onstond een
knot.

Na de shock rolde de gort in haar schort.

Een rot joch kwam met een plof
terecht in het stof van een doolhof.

Hij bleef jaren naar de uitgang zoeken
zonder succes te boeken.

Je kunt dus niet zeggen dat hij het trof.

Don Boskoop zeilde met zijn jol
via het Nieuwe Meer naar Schiphol.

In het begin nogal traag
maar toen plotseling veel sneller dan een paard en wagen in
Praag.

De zeilen stonden dus bol; de jol leek wel hondsdol.

Het koggeschip moest in dok
want het was toe aan een nieuwe klok.

De wijzers waren versleten,
konden dus niet meer de tijd meten.
Tevens kreeg het schip een nieuw kolenhok.

Omdat Dik Trom in een kromme verrotte boom klom,
vielen ze beiden om.

Dik begon te huilen,
zijn lichaam zat vol builen.
De omstanders lachten zich natuurlijk krom!

Een nogal pochend joch had een nieuwe fiets gekocht
en ging meteen als een sneltrein door de bocht.

Zo'n knul is natuurlijk van
nature een zondebok;
hij belandde dus de eerste
dag al in het varkenshok.
Dat was dus het einde van zijn
tocht.



Corrie kocht een nieuwe rok;
het was een hele dure dus zij
kreeg het met haar vader aan
de stok.

Zij ruilde het kledingstuk in voor een paar sokken,
twee keer zo duur als drie rokken.
Corrie snapte niet waarom haar vader zich doodschrok.

Absalom is een jongen die altijd jukt
want hij heeft de waarheid opgeslokt.

Laatst keek hij nogal dof
want hij zat van top tot teen onder het stof.
Ofschoon hij met de stofzuiger had gespeeld, zei dat hij had
geknokt.

Een profvoetballer nam de bal op zijn slof.

De bal raakte de bovenlat met een plof
en kaatste terug in het speelveld.

De prof schoot toen weer met groot geweld
maar was woedend omdat het ditmaal de doelman trof.

Tolle van Tongeren kocht een nieuwe jol.

Hij koos het ruime sop, de zeilen stonden bol.

Zijn gezicht glom als een glazen viskom
en zijn rug stond krom.

Op het laatst kon hij de boot niet meer houden want de jol sloeg
op hol.



Jan Tromp kocht een nieuwe
waterpomp;
dat bespaarde hem een hoop
rompslomp.

Hij moest het ding natuurlijk eerst op
gang brengen
want pompen, net als kinderen, zijn
vaak krenge.

Toen zijn klomp brak, viel hij in de
plomp.

Een Russische generaal stond op protocol;
het maakte de soldaten bijna hondsdol.

Op een dag bedachten zij een grap
en deden wat afwasmiddel in zijn gortepap.

Toen hij bellen begon te blazen, hadden zij de grootste lol.

Een onderwijzer met een mokka haardos
was een echte sloddervos.

Rapporten, cijferlijsten en stofdoeken
lagen verspreid op de grond, bezaaid met krijtjes en
onderbroeken.

Maar in zijn klas bestond er absoluut geen chaos.

Een keuterboer in Oirschot wilde een jonge boerin vragen voor een foxtrot.

Hij stevende parmantig op haar af
maar schrok zich dood van haar geblaf
en stond hen zo stijf als een fagot.

Een snootap kreeg een jonge marmot en stopte het zolang in zijn spaarpot.

Het dier kon niet om eten vragen
want marmotten kunnen alleen maar aan wortels knagen.
Zij kon er ook niet uit want de spaarpot zat op slot.

Tijdens de oorlog lag soms stiekem verscholen
onder schillen en stronken van bloemkolen

een fles volle melk voor mijn moeder
om pannenkoeken mee te maken
of een broeder.

Ze had de schillenman natuurlijk bij niemand anders aanbevolen!

Een schipper van de Batavia had te veel gedronken;
hij was dus vrijwel zeker dronken.

Het schip leek wel als aangezogen door een eiland met de naam "**Kijk uit je ogen!**" (Abrolhos) zodat meer dan de helft van de zeelieden verdronken.

Een zeemeermin lag lekker in de zon te bronzen totdat een bromvlieg om haar heen begon te gonzen.

Hoe meer ze hem probeerde weg te jagen,
des te meer bleef hij haar plagen.
Uiteindelijk besloot ze weer in het water te plonsen.



Een nogal deftige jonkvrouw zat zonnig opgedoft met een kopje koffie aan een tafel die de ober net had afgestoft.

Zij scheen haar bestaan aangenaam te vinden onder het lommer van twee bochtige linden totdat een logge lobbies haar koffie opdronk, de schoft!

Sommige voetbalelftallen bereiken nooit de top alhoewel ze beslist niet spelen als kippen zonder kop.

Je vraagt je af waarom ze toch beginnen om een ander te laten winnen.

Ze zijn slechts een slablaadje, nooit de hele krop.



Hannes liep op klompen langs de deuren te stompen op zoek naar lompen.

Sommige vrouwen verkochten voor een stuiver honderd keer verstelde pofbroeken, anderen de op zolder bewaarde kwartjesboeken.

Aan het eind van de dag, had hij van alles en nog wat, zelfs kapotte fietspompen.

Een smeris in Kanton gebruikte wetten die hij zelf verzoon.

Toen hij een Chinees iets zag stelen tijdens de Olympische Spelen bekeurde hij de koopman omdat hij niet goed opletten kon.

Een oplichter uit Zwolle verkocht citroenen voor knolle totdat een rechercheur hem pakte, en hij een toontje lager zakte. Nu verkoopt hij ondermelk voor volle.

Badelog kreeg op vijf december een speculaaspop en een kilo zoute drop.

Voor zijn ontbijt een half eitje
want de andere helft was voor het geitje;
dat is dus beter dan een lege dop.

Een schooljuf in een afgelegen bisdom
liep trots naast haar splinternieuwe bruidegom.

Helaas was haar trouwjurk veel te
lang,
ze trapte er dus op in de kerkgang.
Zij verzwikte haar enkel en haar arm was uit de kom.

Een trekpaard schrok van een zwarte
vrouw met een witte parasol
en sloeg terstond op hol.

Het karretje dat eerst zo rustig op
de zandweg reed
denderde achter hem aan totdat hij
uitgleed.
De melkbussen waren toen leeg in
plaats van vol.

Connie moest tien weesgegroettes
opdreunen in een school met nonnen.
Ze had gevraagd wie het sprookje van
de schepping had verzonnen.

Na acht, staakte zij onverwacht
omdat zij dacht dat zij klaar was met haar opdracht.
Zij moest opnieuw beginnen omdat ze niet met de eerste was
begonnen.

Al jaren ging Lot naar haar werk op een brommer;
op het laatst werd zij steeds maar krommer.

Zij trapte mee met tegenwind,
voorovergebogen als een ouderwetse boerin die schoven
bindt.
Nu betaalt Drees haar huur in tehuis Bos en Lommer.



Tegen de muur hiernaast groeide een klimop,
stevig vastgehecht tot aan de top.

Tijdens één dag zomer kreeg de klimmer zonnesteek.

Het duurde wel een week
eer er weer fut in zat met behulp van wat zeepsop.

Eskimo's hebben waarschijnlijk de slee uitgevonden
die dan voortgetrokken werd door sterke honden
want noodzaak mobiliseerde
gedachten
die nieuwe mogelijkheden brachten

zoals vervoer van voedsel, huisraad en
zelfs gewonden.



Foppe Follega voer met zijn botter
tegen een enorme otter.

Het dier begon wat langzamer te
zwemmen

vanwege zijn gekneusde
handremmen.

Na een tijdje ging het weer wat vlotter.

Hillegonda had iets uitgezocht
wat ze van haar moeder niet hebben

mocht.

Omdat het te moeilijk was om tien moorkoppen
te verstoppen,
had zij ze weer verkocht.

Ot kwam thuis met een gewonde hond
die hij op een golfbaan vond.

Het dier was meer dood dan levend,
dat was dus niet erg hoopgevend.

Toen zijn vondst stierf terwijl hij erbij stond, stopte Ot het in de
grond.

Een klein jochie
uit Sint Anna Parochie
reed in een sloot
met een klasgenoot,
na een lang fietstochie.

De volgende dag kreeg hij rode hond
want die zwerft ook altijd rond.
Het jochie begon te blaffen
en had moeite met maffen.
Goed dat zijn heit een muilkorf vond.

Kleine Greetje uit de polder
woont op zolder.
Daar heeft ze een
paardenhoofdstel hangen
naast een val om ratten en muizen
te vangen
want die groeien als kool in Den
Dolder.



Een ongezonde vliegenier in
IJsselmonde
vloog als een gek rond een rotonde.
Niet in een vliegtuig
maar wel in een auto met een nieuwe turbine.
Hij veroorzaakte geen dode maar wel een gewonde.

Een fietsenmaker in Amerongen
had ongelooflijke sterke longen.
In zijn werkplaats was geen enkele fietspomp;
dat was volgens hem te veel rompslomp.
Hij blies zo hard in het ventiel dat de banden bijna sprongen.

Bij het parkeren zonder te betalen in Den Bosch ben je zonder pardon de klos.

Met een wiel voorzien van klemmen kun je noch rijden noch remmen.

Je kunt het alleen wegslepen met een sloopstros.

Een adelborst was nog maar piepjong toen hij van de tafel sprong.

Hij had toen zijn eerste les geleerd omdat hij zich tamelijk had bezeerd.

Na een week speelde hij weer pingpong.



Dolf Bokkensprong ging naar het station met onder zijn ene arm een rol karton.

Onder de andere zijn kaartje want hij zou op reis gaan voor een jaartje.

Er kwam geen trein want hij stond op het verkeerde perron.

Een terrorist zo sterk als een kolom werd geroepen over de intercom.

Hij kon zijn oren niet geloven toen zij hem het eeuwige leven wilde beloven

als hij zichzelf en duizend anderen opblies met een tijdbom.

Een niets ontziend rotjong arriveerde met een rotgang bij een viersprong.

Omdat hij bezig was zijn gitaar te stemmen kon hij niet tegelijkertijd afremmen.

Jammer genoeg reed hij tegen een man zo sterk als King Kong.

Vrouw



Een schooljuffrouw uit Henegouwen wilde met een jonge dokter trouwen.

Hij zei, "Dan moet ik U eerst gaan onderzoeken om te zien wat ik geleerd heb in mijn boeken. Maar ja, zoiets doe je niet met vreemde vrouwen."

Omke Sjoerd wilde zijn huis verbouwen en huurde een timmerman uit Henegouwen.

De man spijkerde en zaagde;
het leek beslist of hij slaagde.

Laat ie nou van Omke Sjoerd zijn vrouw gaan houwen!

Een ratelslang en een adelaar met klauwen bedachten wat ze doen zouden.

De ratelslang, gekruld om een boom, hield de adelaar met zijn tong in toom. Ofschoon de één een man en de ander een vrouw was, konden ze toch niet trouwen.



Een Litauwse vrouw was nogal zwaar gebouwd

en bovendien al jarenlang getrouwd.

Zij kon hier eerst wat moeilijk wennen want het leven is een wedloop net als paardenrennen. Dat liet haar echter ijskoud en dus werd zij stokoud.

Vele ouderlingen hebben reuma in hun schouderbladen,
vooral als zij in ligbaden baden.

Vaak zullen zij dan ook foutparkeren,
vrouwen net zo goed als heren.

De rijken gaan dus de zon opzoeken in Aden.

Een man moest een groot gezin onderhouden
of hij nu gezond was of verkouden.

Op een dag stierf hij letterlijk van de kou.

Zijn vrouw riep, "Asjemenu!"

En tegen de 15 kinderen, "Ik wou dat jullie allemaal trouwden!"

Goedemorgen, mevrouw.

Ik zie U bent in de rouw.

Uw man is zeker overleden.

Heeft U voor hem gebeden,
of was hij U ontrouw?

God had 6 dagen nodig om het heelal te bouwen,
veel te vlug, dus niet te vertrouwen.

Sinds de dood van Nefertiti

tot aan de chaos in Haïti

hebben miljoenen mensen met de rotzooi lopen te sjouwen.

Pauw



Kees Kabeljauw is een astronaut.

Hij heeft het boven de wolken altijd koud.

Nu neemt hij een hete kruik mee,

een hele grote, goed voor minstens twee.

Zijn collega is een kosmonaut.

Jonas Visser zag een walvis in de Donau;
een hele grote met een grote wenkbrauw.

Hij dacht het dier te herkennen
en begon hem met zijn lading vis te verwennen.
Daarna nam hij het dier op sleeptouw.

De luchtpijp van Bauke was te nauw.

Hij belde twee dokters en vroeg, “komt U gauw?”

Zij wisten echter nauwelijks wat zij deden.

Ach wat heeft die arme Bauke geleden!

Nu is hij nog steeds benauwd.



Appendix



Amsterdam, stad van straten en grachten;
hulde aan de mensen die het bedachten.
Alles staat er
zo maar in het water.
Toch kun je er op het droge overnachten.



Rembrandt heeft een eigen plein
waar Amsterdammers trots op zijn.
Ongeacht de sterkste winddruk,
staat hij versteend op zijn hoge voetstuk,
neerkijkend op de mannen in de maneschijs.

De volgende limericks zijn gebaseerd op het werk van
J. A. GROEN JR.

BEKENDE AMSTERDAMMERS TUSSEN 1900 EN 1950



Japie Schapendief werd aanvankelijk Japie Slaapdief genoemd

want met stokslagen op de deur wekte hij de mensen; de kleine Jood was dus heel bekend en zelfs beroemd.

“Het is zes uur meneer, over vijf minuten is het half zeven.”

Langslapers kregen een heel verhaal om van te beven. Ook bedelde hij bij synagogen en gaf heilwensen om niet te worden verdoemd.

Kokadorus was een vaste standwerker op het Amstelveld die zich later als professor had aangemeld.

Hij werd zelfs een uitgenodigd op ‘Het Loo’ want hij amuseerde koningin Wilhelmina zo.

Na zijn conference verkocht hij artikelen voor weinig geld.

Stalen Bart werd commissaris van politie: dat was dus een vrij hoge positie.

Mijnheer Hordijk vertrok nooit zijn gezicht, of hij nu verheugd was of verdrietig na het overlijden van zijn nicht.

Bij officiële bezoeken zat hij in een calèche, dus niet op een politiefietsie.



Het was verboden op de Koopmansbeurs te roken; het rookgerei werd dus weggesmeten zelfs na pas te zijn aangestoken.

Simon Peukie bukte zich dan snel
om het op te rapen in minder dan één tel.
In de oorlog werd het als “bukshag” verkocht omdat men van het echte was verstoken.

Orgeldraaier “Sleepbeen” draaide de Turk in alle stadsdelen en samen met “Schele Jan” verheugden zij velen.

Uit ieder zakje
verdwenen wel een paar centen in het zogenaamde
mansbakje.
Vaak zongen de omstanders mee met schorre kelen.

Bij het horen van de Duitse Blaaspoepen bleven de mensen staan op straat of op hun stoepen.

Blaasinstrumenten en soms wel eens een schippersklavier zorgden voor het vrolijke vertier.
Toppers werden zelfs luidkeels meegezongen door voorbijvarenden in hun sloepen.

De Hollanders handelden in tincturen die mensen verlost van hun pijn en gekke kuren.

Jacob had zelfs koning Willem III verlost van zijn eksterogen en dat had hij niet eens gelogen.
Hun frappante genezingen zouden nog lang gaan voortduren.

Professor Knoop was een hardstikke goeie goochelaar die een spel goochelkaarten verkocht aan een voorbijlopende wandelaar.

Maar vele afnemers die op een feestavond de held wilden uithangen konden de trucjes niet nabootsen ondanks hun vurig verlangen.
Als een lastige klant terugkwam stond hij meteen voor aap tegenover deze manipulerende handelaar.

Een Amsterdamse diender trapte booswichten op hun hakken om ze dan met handen als kolenschoppen beet te pakken.

En zo kon hij in vroeger jaren
de orde wat bewaren.

Zijn armen van gewapend beton deden hen terstond
inéénzakken.

De waterduiker oftewel Dirk Rietveldt
was meer dan eens een grote held.

Bij de Koekjesbrug was hij bruggentrekker.

Als iemand in de majem viel, dook hij achter het slachtoffer
aan compleet met broek en jekker.

Toch werd hij pas op hoge leeftijd door Ome Hein geveld.

Apostel Japie Gans haalde broodjes kaas
voor zijn oud-collega's en hun baas.

Met deze regelmatige klandizie
kreeg hij zelf te eten als provisie.

Zelfs gehuld in wel drie overjassen wordt hij als een markante
straatfiguur herinnerd en beslist niet als een dwaas.



Museum: Van Speelklok tot Pierement
Utrecht Tel. 030 312 789

De arme metselaar werd door anderen geduwd in een rolstoel. Hij was eens een bekwame bouwvakker en verdiende toen een heleboel.

Toen hij van een steiger viel,
ging hij onder de mensen bedelen, de ongelukkige ziel,
“Heb medelij met mij,” riep hij dan weeklagend, al werkend op hun gevoel.

Op hele drukke plekken
keken de zogenaamde Sterrenkijkers omhoog om de aandacht te trekken

en dan verkochten zij prentbriekkaarten voor één cent.
Zo zie je maar wat je kunt doen als je slim bent.
Niet-kopers werden vervloekt en behandeld als vrekken.

De Poppendokter oftewel Petrus Johannes van Veen trok met wel 10 honden van het type vuilnisbakkenras de aandacht van iedereen.

Tegen Sint Nicolaas was hij zelfs gehuld in bisschop kledij;
de dieren met poppen op hun rug liepen dan achter hem aan in een rij.

‘t Was al vóór de Tweede Wereldoorlog dat hij van het straatbeeld verdween.

Op de brug voor het Centraal Station,
zat Jopie Schouten met zijn goedgestemde accordeon.

Hij begeleidde zelfs vaak de vereerde zanger Willem Kila die in de Jordaan woonde en dus niet in een villa.
In de zeventiger jaren verdwenen zij met de noorderzon.

De hoofdstedelijke bruggen vormden vroeger moeilijke obstakels
voor de vele bakfietsen en handkarren die getrokken moesten worden en niet opgelicht met takels.

“Kikkie de bruggetrekker” werkte als een kar-ga-door niet **op** de Prinsensluis maar vlak ervóór.
“Kees Koeiereet” deed hetzelfde met een achterwerk dat was mirakels.

Opoë Vork hield Wilhelmina's geboorteboompje bij.
 Vaak liep zij met een bloemengieter aan haar zij.
 Iedereen was trots in de Zandhoek
 want het stekje groeide van klein tot kloek.
 Tijdens de hongerwinter van 1945 keerde het getij.



Janus Cabalt was de bekendste poppenspeler van zijn tijd.
 Zijn straatvoorstellingen werden altijd zorgvuldig voorbereid
 en begonnen steevast met stereotype woorden en
 opmerkingen
 uit de monden van Janklaassen, Katrijn en andere
 versterkingen.
 Zijn weduwe raakte zelfs haar bijnaam “poppekassie” nooit
 kwijt.

Jonny liep aanvankelijk reclame te maken voor een advocaat fabriek.

Gekleed als een rector en een fles trok hij de aandacht van het publiek.

In 1930 was hij één van de pioniers die met ijs rondgingen.

Hij begon dan luidkeels te zingen,
“Ik wil van mijn ijs af want m’n wijf is ernstig ziek”.

Hein de Bruin opereerde in en om het Vondelpark waar hij achter zijn buikorgeltje stond als een stijve hark.

Alleen zijn arm bewoog om het ding te laten spelen,
vaak katte-orgel genoemd door velen.

Met zijn platte pet, knorrig gezicht en forse hangsnor leek hij veel op een kapitein van een driemast bark.

Na Sleepbeen werd Jan de Pot de meest populaire orgeldraaier.

Zijn vele gehuurde orgels liepen zo gesmeerd als een moderne grasmaaier.

Het geluid was echter beter om aan te horen,
vooral als het herinnerde aan tante Heintje en de Westertoren.

Zelfs op de pont wist hij veel geld bijelkaar te graaien.

“Had-je-me-maar” was aan lager wat geraakt toen het leven van zijn vrouw heel plotseling werd gestaakt.

Eens had de acrobaat, metselaar en koopman een redelijk bestaan,

nu haalde hij de etensrestjes uit de vuilnisbak vandaan.

Als gevolg van een misgelopen grap werd hij zelfs stadsbestuurder gemaakt.

Ome Henkie was een kleine voddendoer die langs kwam op straat dus niet over de vloer.

Hij betaalde zelfs achttien cent per kilo.

Zijn vrouw, niet zo mooi als de Venus van Milo, sorteerde het in een bakfiets, want Ome Henk stond op de loer.



De voddendoer handelde in lompen en metalen.

Als je wat weg te gooien had wilde hij er best iets voor betalen.

De gebroeders Smis betaalden niet maar ruilden; voddendoer en oud papier tegen speelgoed waar kinderen om hielden.

Hun uitgerekte straatroep deden moeders snel hun trap afdalen.

In de ogen van het Amsterdamse publiek was de lange vuurvreter beslist uniek.

Jong en oud verdrongen zich om hem heen;
hele families hingen uit de ramen als hij in hun buurt verscheen

en zich dan omtoverde in een levende gasfabriek.

Kleine Barend bezat een grote virtuositeit.

Hij speelde alle klassieke nummers van zijn tijd.

In de Kalverstraat, op de Nieuwendijk,
in café's en op feestavonden in iedere wijk.

Van zijn accordeonmuziek genoot men wijd en zijd.

Jan Volmer heb ik zelf nog meegemaakt;

zijn aria's hebben duizenden muzikale harten geraakt.

Uit hoge ramen op de grachten werd het geld in papiertjes omlaag gegooid.

Soms leek het wel of zwartepiet daar had gestrooid.

Zelfs Puccini zou zijn wandeling hebben gestaakt.

Het smartlappen kwartet

bestond uit accordeon, saxofoon en een trompet.

Een klagende stem versterkt door een scheepstoeter

werd beloond met geld of met uitbundig gefoeter

als het boeketje witte rozen voor een treurende moeder weer op de tafel werd gezet.

Excellentie droeg baggerlaarzen en een hoge hoed.

Zijn kostuum was bedekt met medailles die men bij de kop van Jut opdoet.

Hij speelde Minister van alles en nog wat,

was in dienst van Hare Majesteit en klaar voor elk debat.

Om de straatskas niet aan te spreken accepteerde hij een boterham op staande voet.



Ome Hein de porder wekte zonder wekker,
of het weer nu warm was of niet echt lekker.

Zijn stokje bleef heel zachtjes op de deuren slaan
totdat hij wist dat zijn klant was opgestaan
en zo leefde hij langer dan een rietdekker.

Hendrik van Essen en Charlie Vlug
waren ook twee markante figuren om en nabij een
Amsterdamse brug.

De eerste leefde tussen roeiboten en studenten,
de tweede maakte reclame voor voetbalschoenen of brood
met krenten.

Beiden waren heel vriendelijk ook al keken zij wat stug.

Broerie hakte de hele dag brandhoutjes.

Hij bundelde ze met elastiek of met touwtjes.

Naast hakdagen had hij natuurlijk ook verkoopdagen;
de mensen waren maar **wat** blij als ze zijn bakfiets zagen.
“Kachel koud, kachelhout,” riep hij tegen de toestromende
vrouwtjes.

Joop met de hoorn zat in een invalidewagen en speelde deuntjes totdat de mensen hem zagen.

Vaak had hij helpers voor het geld ophalen want hij was een gemoedelijke man en dat hielp dus met betalen.

Plots was hij verdwenen. “Zou hij dood zijn?” begon men zich af te vragen.

Een reus van een man ging van winkel tot winkel en na het luidruchtig gerinkel

vroeg hij, “Centje voor de muzikant?” met een zilveren trompet in zijn hand.

Het frappante was dat hij nooit speelde op dat blaasinstrument van Sinkel.

De “Namaak Volendammers” zijn mij ook nog bekend.

Als die in de straat kwamen kwam ieder kind toegerend.

“Buikie” had een hele mooie stem, mooier dus dan die van een voorbijkomende tram.

Kleintjes mochten op de grote trom zitten om even te worden verwend.



Moos: Did you hear the joke about the cornflake?

Sam: No, tell me.

Moos: I'll tell you the first part now and the second part this afternoon.

Sam: Why can't you tell me it all at once?

Moos: Because it's a cereal!

Dezelfde uitspraak: cereal=ontbijt

serial=vervolgverhaal

Een nudiste raakte verstrikt in een rol prikkeldraad.
Ze durfde niet om hulp te roepen vanwege het gebrek aan een
gewaad.

Zij werd toen nogal prikkelbaar
vooral bij de gedachte aan een extra dag in het schrikkel-
jaar.

Ze had geen stoute schoenen dus ook geen rijp beraad.

Een gravin vergezeld door haar slavin, een Jodin, een godin en
een heldin reisden per bus naar Java
om een vulkaan te zien en de lava.

Ze zaten allen voorin
toen hun weg versperd werd door een leeuwin.

Alleen de heldin bleef kalm want zij woonde aan de Costa Brava.

Baart Malieveld heeft een schoenenzaak
met dure Italiaanse modellen, dus geen namaak.

Laatst kwam een jongen om een voetbalveter,
de arme ziel wist gewoon niet beter.

Vrouw Malieveld schold hem uit want zij is een draak.

Een Batavier monsterde aan voor een reis op de Batavia
Hij sliep tussen lage dekken van hout uit Scandinavia.

Op een nacht raakte de Bark in een penibele positie;
de Batavier belde toen de Brandweer en de Politie
en verzond tevens een schietgebedje naar zijn vrouw Flavia.

Een olieman op een kolenstoker kocht een kilo apennoten in
Constantinopel
en reed met een noodgang terug naar Vollenhove in zijn onooglijke
ouwe Opel.

Omdat het te riskant was om ze al rijdend te tellen,
laat staan te pellen,
zei hij tegen zichzelf, "Het is beter als ik ze halverwege in Bordeaux pel!"

National library of Australia
ISBN 0 949384 86 0